



# TANRI'NIN TASARIMI - SİZİN SEÇİMİNİZ

Pınarbaşı Yayınları ile Küresel Üniversite

CEP BOYU EKLAN İÇİN

SEKİZ

## GELECEĐİ

### NASIL ÖĐRENEBİLİRİM?

*...Ne yapmam gerektiđini bilmek istiyorum.*

Rıfat beyin işyeri büyük zarara uğradı; yıllardır ilk kez para kaybediyordu. Sorun, gerçekte bunun nasıl olduğunu bilme yişinden kaynaklanıyordu. Firmasını satın almak için kendisine bir teklif getirdiler. Eline hemen para geçmesi için onu satması mı daha doğru olurdu, yoksa gelecekte kâr edeceğini umut ederek elinde mi tutmalıydı? Keşke geleceđi bilebilseydi!

Rıfat bey birçok insanın yaptığını yaparak bir falcıya gitti. Eğer geleceđi öğrenbilirse nasıl hareket etmesi gerektiđi-

ni de bilecekti. Falcı, onun yanında çalışan, güvendiği birisinin dürüst olmadığını ve yakında iş yerinin başına geçmeyi planladığını “gördüğünü” iddia etti. Hatta falcı, bu kişinin işin geçici olarak zarar etmesinden sorumlu olduğunu da söyledi.

Rıfat bey hemen harekete geçti. Yanında çalışan Cemil beyi işten çıkarttı. Cemil beye yıllardır güvenmişti, ama falcının hata yapmayacağını düşünüyordu.

O gece Rıfat bey kiliseye gitti. Orada Kutsal Ruh ona bu konuda hatalı davrandığını gösterdi. Falcıya gitmiş olduğu için tövbe etti ve kendisini bağışlaması için Cemil beyi aradı. Ancak, Cemil beyin intihar etmiş olduğunu irkilerek öğrendi!

Daha sonra, Cemil beyin tamamen masum olduđu kanıtlandı.

Her zaman geleceğini bilmek isteyen kışı hangi bakımdan hatalıdır? Böyle bir şey yanlış mıdır? Bu derste, Tanrı'nın gelecek konusuna nasıl bakmanızı istediğini ve Kendisinin bu konuda neler bildirmiş olduğunu keşfedeceksiniz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

- \* Tanrı'nın Gelecek İçin Olan Tasarımı
- \* Tanrı Vahyini Neden Sınırlar?
- \* Tanrı'nın Bugün İçin Tasarımı

## TANRI'NİN GELECEK İÇİN OLAN TASARIMI

İnsanođlu gelecek hakkında dűşüne-bilen tek yaratıktır. Hayvanlar gelecek için yiyecek toplama konusunda içgűdűleriyle hareket ederler, ama insan geleceđi dűşűnűr ve hatta onu kendi amaçları için kontrol altına almaya bile çalıřır. İnsan gelecek hakkında dűşűnme yeteneđini kendisi geliřtirmemiř, bu yetenek ona Tanrı tarafından verilmiřtir. Bu, onun Tanrı'nın benzerliđinde yaratılan bir yaratık olarak karakterinin bir parçasıdır.

Tehlike, insanın geleceđi bilme arzusundan kaynaklanmaz. Tehlikenin nedeni, insanın gelecekle ilgili bilgisinin onu bil-

gece davranışlar yerine bilgece olmayan davranışlara yöneltilmesidir.

Geleceği bilmek için dua etmekle, Tanrı'nın isteğini bilmek için dua etmek arasında fark vardır. Normalde ne yapabileceğimize karar vermek için geleceği bilmek isteriz. Ama *Tanrı'nın* bizden beklediğini yerine getirmek için Tanrı'nın isteğini bilmek isteriz.

## **Tanrı**

### **Bize Neyi Gösterdi?**

Tanrı bize geleceğin bir kısmını göstermeyi seçmiştir. Gelecekteki olayların bir kısmı, Kutsal Kitap'ın son kitapçığı olan Vahiy'de gösterilmiştir.

Elçi Yuhanna birçok kez gördüklerini ayrıntılı bir biçimde tanımlamıştır. Ama

bütün bunları yazmış olmasına karşın Kutsal Kitap bilginleri tam olarak neler olacağı konusunda görüş birliğine varmakta zorlanırlar. Belki de Tanrı geleceği gösterdiğinde onu kabul etmek zor gelir.

İsa'nın yeryüzüne gerçek, kişisel bir şekilde geleceğini ya da bin yıl boyunca doğruluk içinde hükümranlık süreceğini nasıl hayal edebiliriz (Vahiy 1:7, 20:1-6)?

*Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı –İblis ya da Şeytan denen o eski yılanı– yakalayıp bin yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanınca dek ulusları bir daha saptırmamasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapa-*



*yıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor.*

*Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar, canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler. İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kâhinleri olacak, O'nunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler.*

Yuhanna'nın tanımlarının birçoğunun gerçek dışı görünmesi bizi şaşırtmamalı. Bilinmeyen bir ortamda gerçekleşen olayları görmeye alışmadığımız için, onun mesajını doğru bir şekilde yorumlamak bize zor gelir.

Yuhanna'nın mesajını yorumlama konusunda bazı sorunlar olduğu halde, gelecekle ilgili açık olan birkaç şey vardır. Tanrı'nın zamanı geldiğinde dünya değişecektir. İnsanlar tarafından yaratılan uygarlıklar yok edilecekler, ancak insanlar sağ kalacaktır. Mesih olaylara el atacak ve bir egemenlik kuracaktır.

Kötülük yargılanacak ve geride bırakmış olduğu yaralar yeryüzünden silinecektir. Kötülüğün kaynağı olan İblis, sonsuza

dek dış karanlığa atılacak ve cezalandırılacaktır.

Değişeceğiz! Bedenlerimiz yüceltilecek, bilgimiz kusursuzlaşacak. Kurtuluş tamamlanacak. Birey olarak kusursuz olacaksınız. Ayrıca Tanrı'nın isteğini yerine getirmekte kusursuz olacaksınız. Mesih, baş yapıcı olarak sizdeki işini bitirmiş olacak; egemenliği tamamlanacak.

Tanrı'nın bize neden daha fazlasını söylemediğini anlamak kolaydır. Çünkü bize *söylemiş olduklarını* bile anlamakta zorluk çekiyoruz.

## **Tanrı'nın**

### **Vahiy Vermekteki Amacı**

Gelecek hakkındaki kıt bilgimizle yine de Tanrı'ya "yardım etmeye" çalışırız. Bu

konuyla ilgili Yaratılış 16'da geçen İbrahim ve Hacer'in öyküsünü okuyabilirsiniz. Tanrı'nın vaadini gerçekleştirme çabalarımız sık sık bereket yerine üzüntü getirir. Tanrı gelecekle ilgili bazı şeyleri gelecekteki olayları gerçekleştirmeye çalışmamız için değil, umudumuz olsun diye göstermiştir.

İsa, Tanrı'nın Kendisi için olan planında nihai sevinci gördü. O'nun önüne konulan bu sevinç, çarmıha katlanmasına ve utancı hiçe saymasına neden oldu (İbraniler 12:2): *Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor.*

Şeytan'ın planı şuydu: Gelecekte Mesih'in dünyanın bütün krallıklarına sahip olacağını biliyordu. Şeytan, Mesih'in bunları elde etmesi için kolay yolu kullanmasını sağlamaya çalıştı. Mesih'in kendi önünde eğilip kendisine tapınmasını istiyordu (Luka 4:5-8). Ama Mesih, Şeytan'ın teklifini reddetti ve Tanrı'nın Kendisi için çizmiş olduğu yolu izledi:

*Sonra İblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda O'na dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. O'na, "Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim" dedi. "Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan, hepsi senin olacak."*

*İsa ona şu karşılığı verdi: " 'Tanrının Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin' diye*

*yazılmıştır.”*

Tanrı bizlere geleceđi, řu anda yařadığı-mız zorluklarla başa çıkabilmemiz için göstermiştir. Tanrı'nın bizler için belirle-miş olduđu hedefe erişmenin imkânsız-lığı (dođal halimizle) yani kusursuz ol-mak her gün bize yardım etmesi için O'na bakmamızı sağlamalıdır. Tanrı yap-mamızı söylediđi řeye itaat etmemiz için Kendi kuvveti ve lütfundan almamı-zı ister.

## TANRI

### VAHYİNİ NEDEN SINIRLAR?

Tanrı neden bize her řeyi önceden gös-termez? Bize güvenemez mi? Önemli olan O'nun bize güvenmesi deđil, bizim

O'na güvenmemizdir.

Gelecekteki bir hedefe varmak için atılması gereken bütün adımları görseydik, bunların bazılarını atmak için acele eder, diğerlerinden uzak dururduk. Bunlardan uzak durmamız da Tanrı'nın bizim için olan planına uymazdı. Bu acele ya da uzak durma kalıbını, Kutsal Kitap'ta adı geçen bazı insanların hayatlarında görüyoruz.

*Yeşu*, Eriha'nın fethini tamamlamıştı. Ay Kenti'nin ise fethedilmesi gereken bir sonraki yer olduğu açıktı. *Yeşu*, işi bitirmeye istekliydi (zaferler kazanmaktan kim hoşlanmaz ki!). Bu konuda acele etti ve Rab'bin yol gösterimini beklemedi. Sonuç ise tam bir felaketti (*Yeşu*

7:2-5): *Yeşu, Eriha'dan Beytel'in doğusunda, Beytaven yakınındaki Ay Kenti'ne adamlar göndererek, "Gidip ülkeyi araştırın" dedi. Adamlar da gidip Ay Kenti'ni araştırdılar. Sonra Yeşu'nun yanına dönerek ona, "Bütün halkın oraya gidip yorulmasına gerek yok" dediler, "Sayısı az olan Ay halkını yenmeye iki üç bin kişi yeter." Kentin üzerine yürüyen üç bin kadar İsraili, Ay halkının önünde kaçmaya başladı. Ay halkı onlardan otuz altı kadarını öldürdü, sağ kalanları da kentin kapısından Şevanim'e dek kovaladı. Bayırdan aşağı kaçanları öldürdü. Korkudan İsraililer'in dizlerinin bağı çözüldü.*

*Davut, Tanrı'nın sandığını (Tanrı'nın İsrail'le yaptığı antlaşmayı taşıyan kutsal sandık) Yeruşalem'e geri getirmekte*



acele etti. Bu hedef çok davet edici gözüktüyordu. Daha iyi olsun diye, Tanrı'nın sandığını tasarlanmış olduğu üzere onu taşımak yerine onu bir arabaya koydurttu (Mısır'dan Çıkış 25:12-14; Yeşu 3:2-4). Yine sonuç Tanrı'nın egemenliğinin daha çabuk ilerlemesi değil, bir felaket oldu (2.Samuel 6:6-8): *Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın Sandığı'nı tuttu. RAB Tanrı saygısızca davranan Uzza'ya öfkelenerek onu orada yere çaldı. Uzza Tanrı'nın Sandığı'nın yanında öldü.*

*Petrus*, İsa'nın çarmıhta sunacağı kurbanı kabul edilemeyecek bir adım olarak gördü (Matta 16:22). Bu deneyimi Mesih'le birlikte yaşamak yerine kılıçla

savaşmak istedi (Yuhanna 18:10-11):

*Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çaktı, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a, "Kılıcını kınına koy! Baba'nın bana verdiği kâseden içmeyeyim mi?" dedi.*

*Tanrı'nın benim için olan planını bilmek istiyorum* denildiğinde gerçekten söylenmek istenilen şey şudur: *Tanrı'nın planını bilmek istiyorum ki, ne yapılması gerektiğine karar verebileyim.* Tanrı'nın vahyettiklerinin sınırlarını kabul etmeli ve O'nun isteğini bilme motivasyonumuzun doğru olduğundan emin olmalıyız.

## TANRI'NIN BUGÜN İÇİN TASARIMI

Tanrı'nın sizin hayatınızda bugünkü isteği nedir? Tanrı sizin ne yapmanızı istiyor?

Farklı ruhsal deneyimler vardır. Mesih'le olan belirli deneyimler, hayatımızda bir kez ve her zaman için geçerli olacak şekilde tasarlanmıştır. Yeniden doğuş bunlardan biridir, çünkü Tanrı sonsuz kurtuluş sunar.

Diğer deneyimler bir süre için gibi görünürler. Doğal yaratılışta belirli döngüler olduğu gibi, bu deneyimler de ruhsal yaşamlarımızın belirli zamanlarında ya da dönemlerinde yeniden gerçekleşirler. Uyanış ruhsal yenilenmenin gerçekleş-

tiđi özel bir zaman bunlardan biridir.

Bizler sürekli uyanışı yaşayamayız. Yağmur mevsiminde, “yağmur”un yağmasını ruhsal uyanışı bekleriz. Tanrı, bu mevsimlerin doğasını Sözü’nün ve Ruhu’nun hizmeti aracılığıyla açıklığa kavuşturur. Doğada, yaklaşmakta olan mevsimlerin belirtileri nasıl görülüyorsa, genelde hem bir uyanışa olan gereksinimi hem de Tanrı’nın bir uyanış gerçekleştirme isteđini gösteren belirtiler vardır.

Ama yalnızca bir kez ya da mevsimsel gerçekleşen deneyimlerin yanı sıra, her gün gerçekleşmesi tasarlanan deneyimler de vardır. Tanrı bizleri, günlük bir döngüyle yaratmış olduđu bir dünyaya

koymuřtur. Gündelik yařadığımız için, Tanrı'nın her gün izlememizi tasarlamış olduđu belirli ruhsal ilkeler vardır. Tanrı'nın isteđini en basit biçimiyle yerine getirmek, *her gün* Tanrı'nın o gün için istediđi olan řeyleri yapmaktır.

Tanrı'nın her gün yapmamızı istediklerine bakalım ve O'nun vaadini görelim.

Eski Antlaşma döneminde, Buluşma Çadırı (Rab'bin varlığının çadırı) tapınmanın merkeziyken, adına kâhinler ve Levililer denilen bazı adamlara verilmiş görevler vardı. Bu görevlerin her gün yerine getirilmesi gerekiyordu. Günlük itaat gerçekleşmeden yıllık bayramların kutlanması saçma olurdu.

Cebrail, Kahin Zekeriya'ya Tanrı'nın hal-

kını Rab'bin gelişine hazırlayacak bir oğlu olacağını, günlük kâhinlik görevlerini yerine getirirken söylemişti (Luka 1:8-17): *Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı'nın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu. Kâhinlik geleneği uyarınca Rab'bin Tapınağı'na girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu.*

*Bu sırada, Rab'bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırды, korkuya kapıldı. Melek, "Korkma, Zekeriya" dedi, "Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O, Rab'bin gözünde*

*büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak. İsrailoğulları'ndan birçoğunu, Tanrıları Rab'be döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere, İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rab'bin önünden gidecektir."*

Yaşlı kadın peygamber Anna, günlük dualarını ederken kendisine büyük bir ayrıcalık verilmişti. Dünyanın kurtarıcısı olan Mesih'in Rabbe adanmasına tanık oldu (Luka 2:36-38): *Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört*

*yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yerusâlim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı.*

Her gün yapmamız gerekenler nelerdir?

Pentikost Günü'nden sonra kilise büyük bir başarı yaşadı (Elçilerin İşleri 2:40-41): *Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. "Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!" diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı.*

İnanlıların davranışları, Tanrı'nın bereketinin onlar için açık olmasına neden olan günlük etkinlikleriyle belirlenmişti.



Günlük tapınmalarıyla Eski Antlaşma döneminde kâhinlerin yerine getirdiği tapınmayı sürdürüyor gibi görünüyordular. Kalıpları neydi? Elçilerin İşleri 2:44-47'yi inceleyelim.

*İlk olarak, kardeşleriyle olan ilişkilerini korudular. Yakın bir paydaşlık içindeydiler (44-45. ayetler): İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı.*

Tanrı'nın halkından biriyle ilişkilerinizin doğru olmaması, Tanrı'nın sesini duymanızı engeller. Acılık, içerleme, kıskançlık ya da diğer yanlış duygular Tanrı'ya özgürce karşılık verme yeteneğinizi

azaltırlar. İlişkilerinizi her gün gözden geçirmek en iyisidir. Kutsal Kitap *“Öfkенizin üzerine güneş batmasın”* der (Efesliler 4:26).

Elçilerin İşleri 2:46’da tanımlanan birlikten teşvik/cesaret ve öğüdün aktığına kuşku yoktur. İbraniler 3:13, birbirimizi yüreklendirmemizi söyler. *“Gün bugündür” denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın.*

Öyleyse Tanrı Sözü, ilke olarak bizlere, günlük ilişkilerimizin doğru bir ekseninde olduğundan emin olmamızı söyler. Ancak bundan sonra birbirimize hizmet ve yardım edebiliriz. Romalılar 12:1-2’ye göre, düşüncemizin yenilenmesiyle bun-

ları yapma fırsatını elde edebiliriz:

*Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.*

*İkinci olarak, her gün Tanrı'ya şükrettiler (46-47. ayetler): Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı.*

Tanrı çocuğu şükran ve övgüsünü her gün dile getirmelidir. Bu, itaat kurbanı

olarak başlayabilir, ama sonra Tanrı'nın iyiliğinden ötürü duyulan mutluluğun dile getirimiyle devam edecektir.

*Üçüncü olarak, adanmışlıklarını her gün yenilediler.* Elçilerin İşleri 2'de verilen örnek, inanlıların adanmışlıklarını davranışlarıyla nasıl ortaya koyduklarını göstermektedir. Mesih, Kendisini izlemek isteyen herkesin, *“Her gün çarmıhını yüklenmesi”* gerektiğini söylemişti (Luka 9:23). Mesih bu sözlerle, her gün kendi kendimize Mesih'e ait olduğumuzu hatırlatmamız gerektiğini dile getiriyordu. Bu tutum ya da düşünceyle, her şey Tanrı'nın yüceliği için yapılacaktır.

Davut, adanmanın, yapmayı vaat ettiğimiz şeyleri Tanrı'ya her gün sunmak ol-

duđunu söylemişti (Mezmur 61:8): *O zaman adını hep ilahilerle öveceğim, /Her gün adaklarımı yerine getireceğim.*

*Dördüncü olarak, gereksinimlerinin karşılanması için her gün Tanrı'ya baktıklarına kuşku yoktur.* Bizim kalıbımız da bu olmalıdır. Bizlere, *“Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver”* diye dua etmemiz söylenmiştir (Matta 6:11).

Öyleyse, Tanrı'nın isteđi zor değildir. İşin içine başka konuları karıştırdığımızda, karmaşayla karşılaşırız. Her gün itaat ettikçe, Tanrı, hayatımızı değiştirecek kararlarda bize yol gösterecektir.

Tanrı ne vaat etmiştir? Lütuf ve yardımını her gün yenileyeceđini söylemiştir (Mezmur 68:19): *Her gün yükümüzü*

*taşıyan Rab'be / Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun.* Tanrı'nın bugün sağladıklarının tadını çıkararak yarın için olan sağlayışından bir şey eksiltmeyiz.

Günlük döngü budur... Bunu Tanrı belirlemiştir. Bu günlük döngü, ilk insan olan Adem'in zamanında, İsrail ulusunun tapınma törenlerinde ve ilk kilisede de vardı. Ve bu günlük döngüde, Tanrı bizlere yol gösterir.

*Tanrı'nın Tasarımı Sizin Seçiminiz* adlı kitabı incelemeyi bitirdiniz. Bu derslerin, Tanrı'nın yaşamınız için olan isteği ve tasarımını anlamamanıza yardım etmiş olduğunu umut ediyorum. O'nun planını izleme ve O'nun hakkında öğrendiğiniz şeyleri uygulama konusunda Tanrı sizi

bereketlesin.

Şimdi öğrenci raporunuzda ÜNİTE İKİ için verilen soruları yanıtlamaya hazırsınız.