



# TANRI'NIN TASARIMI - SİZİN SEÇİMİNİZ

Pınarbaşı Yayınları ile Küresel Üniversite

CEP BOYU EKРАН İÇİN

DÖRT

## TANRI'NİN TASARIMINI GÖREMİYOR MUYUM?

*... yaşam her zaman kolay değildir.*

Tanrı'nın isteğini yapmak bazen hoş bazen de zordur. İbrahim bu zor zamanlardan birini yaşadı.

Tanrı, İbrahim'e büyük bir ulusun babası olacağı konusunda vaatte bulunmuştu. Ama yıllar geçmiş ve bu vaat gerçekleşmemişti. İbrahim ve Sara'nın Tanrı'nın vaadini gerçekleştirmek için yaptıkları plan yürek sızısıyla son bulmuştu. Tanrı daha sonra İbrahim'le konuştu ve ona Kendi vaadini hatırlattı. Sonunda bu vaat, İshak'ın mucizevi doğumuyla gerçekleşti. Ama İbrahim' in denenmesi

son bulmamıştı.

Bundan birkaç yıl sonra Tanrı İbrahim'e, çok sevdiği oğlu İshak'ı Kendisine Moriya Dağı'nda sunmasını söylemişti. İbrahim'in kendi duyguları ya da kişisel arzusuna karşın, Tanrı'ya itaat etme arzusu vardı. İbrahim, Tanrı'nın isteğine itaat etti ve büyük bir mucize yaşadı: Tanrı, İshak'ın yerini alması için bir koç sağladı: *Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama RAB'bin meleği göklerden, "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "İşte buradayım!" diye karşılık verdi.*

*Melek, "Çocuğa dokunma" dedi, "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin." İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. (Yaratılış 22:1-19)*

Siz de buna benzer bir durumla karşı karşıya olabilirsiniz. Tanrı sizin de imanınızı sınamak için içinde bulunduğunuz birtakım koşulları kullanıyor olabilir. Bu derste, içinde bulunduğumuz koşulların Tanrı'nın bizim için olan tasarımıyla bağlantılı oluşlarını inceleyeceğiz. Bu dersi incelerken, Tanrı'nın sizin hayatınızdaki tasarımını gerçekleştirme-ye yardım etmek için, içinde bulunduğ-

nuz koşulları kullanabileceği yolların bazılarını keşfedeceksiniz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

- \* Koşullar Sorular Oluşturur
- \* Koşullar İmanımızı Sınayabilir
- \* Koşullar Bizi Disiplin Edebilir
- \* Koşullar Bize Cesaret Verebilir

## KOŞULLAR SORULAR OLUŞTURUR

Tanrı'nın isteğinin koşullar tarafından onaylandığı görülen zamanlar vardır. Bu koşulların, Tanrı'nın yapmamızı istediğini bildiğimiz şeyleri yapmamızı zorlaştırdığı zamanlar da vardır. Zorluklar, Tanrı'nın isteğinden uzakta olduğumuzun bir

belirtisi midir? Yapmamız gerekenin zor ya da kolay oluşuna bakarak Tanrı'nın isteğini bilmek mümkün müdür? Ya durum imkânsız gözüküyorsa, yani bütün dışsal durumlar Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyi yapmamıza karşı görünüyorsa? İçinde bulunduğumuz koşulların Tanrı'nın bizim için olan tasarımı ya da isteğiyle ilişkisine bakalım.

## KOŞULLAR İMANIMIZI SINAYABİLİR

Bir şeyin ne kadar güvenilir olduğunu onu sinayarak öğrenebiliriz. Bir gemici, gemiyle okyanusu geçmeye çalışmadan önce onu bir gölde ya da bir limanda sınamak ister. Bir dağcı, iple sarp kaya-

lıklara tırmanırken ona hayatını emanet etmeden önce ipin gücünü sinamak ister.

Bazen Tanrı, imanımızı sinamak için zor durumları kullanır. İmanımızı sinar, çünkü imanımızla O'nunla doğrudan iletişim kurabiliriz; Tanrı bizim imanımız aracılığıyla etkin olur. İman olmadan, yaptığımız hiçbir şey O'nun bizim için olan tasarımına uymaz ve O'nun için hoşnut edici değildir. *İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.* (İbraniler 11:6).



## Sınanma

### İmanımızı Ortaya Koyar

Bazı insanlar Tanrı'ya güvendiklerini sanırlar, ama aslında hiçbir zaman O'na güvenmek *zorunda kalmamışlardır*. Koşullar ve olaylar her zaman Tanrı'ya olan güvenlerini desteklemiş ve Tanrı'nın isteğini yapmayı kolay bir hale getirmiştir. Birçok konuda kendi isteklerini yapmaktadırlar ve yaptıkları şey Tanrı'nın isteği olmaktadır. Bu iman ne kadar güvenilirdir?

Tanrı, Kendisine gerçekte ne kadar güvendiğimizi görmemizi ister. Bunu bize göstermek için, dış desteklerin ve yardımların kaldırılmasına izin verebilir. Bu, itaati zorlaştırıyormuş gibi görünebilir; hatta Tanrı'nın isteğinin *içinde* olup ol-

madığımızı merak edebiliriz.

Eğer Tanrı'nın bizi sinamasına ve Kendisine gerçekte ne kadar güvendiğimizi göstermesine izin vermezsek imanımızın zayıflığı Şeytan saldırana dek görünmeyecektir.

Petrus, Mesih'e olan sadakatinden emindir. Kendi düşüncesine göre o, Mesih'e herkesten çok adanmıştı. İsa'nın mahkemesinden önce Petrus O'na, *“Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem”* demişti (Matta 26:33).

Petrus'un içinde bulunduğu zor durumun o sırada imanının zayıflığını ortaya koyduğunu görüyoruz. Dış destekler olmadan kendi başına ayakta kalmayı başaramamıştı.

Ama sınınanan iman değerlidir. Elçi Yakup bu değeri anlamış ve şu şekilde açıklamıştı:

*“Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınınanması dayanma gücünü yaratır”* (Yakup 1:2-3).

Ayetlerdeki düşüncelere bakın: Sıkıntılar ve dayanmak. Bunlar çatışmaları ve zorluğu bildiriyorlar. Ancak bu zorluk karşısında Tanrı'nın bizim için olan planını kaçırdığımızı bildiren bir şey bulunmamaktadır. Hatta, sıkıntılar geldiğinde kendimizi şanslı saymalıyız!

## Sınanmalar

### İmanımızı Bina Eder

İmanımızın olumsuz durumlar aracılığıyla sınanması, aynı zamanda Tanrı'ya *güvenebildiğimizi* de gösterir ve imanımızı bina edebilir.

İbrahim'in Moriya Dağı'ndaki deneyiminin büyük bir iman zaferi, hatta o zamana kadar kazandığı en büyük iman zaferi olduğuna kuşku yoktur. Oğlunu kurban etme noktasına kadar getirilmiş ve Tanrı ona oğlu yerine kurban etmesini istediği koçu göstermişti. Zorluğa karşın itaat etmişti; imanı sınanmış ve kanıtlanmıştı. Artık, Tanrı'nın bir kurban sağlayabileceğini ve ailesini koruyup onlara bakabileceğini öğrenmişti.

1.Samuel 17'de, Davut'un, İsrail'in güçlü bir düşmanı olan Golyat'ın önüne çıkışını okuyoruz. Davut gibi genç bir adamın Golyat gibi dev bir savaşçıyı yenmesi imkânsızdı! Ama Davut, Golyat'ın meydan okuyuşunu işittiğinde onunla savaşmaya hazırды.

Tanrı'nın imanımızı sinamak için karşılaşmamıza izin verdiği durumlardan bazıları nelerdir? Birçok tehlikelerle karşılaşabilir ve düş kırıklıkları yaşayabiliriz. Etrafımızda bize güvenmeyen kişiler olabilir. Rahatsızlıklar sorun yaratabilir. Hedeflerimize ulaşmamız beklentilerimizden uzun sürebilir. Bunların nedeni, Tanrı'nın bize hangi noktalarda yetersiz olduğumuzu göstermek istemesi ve Kendisine daha çok güvenmemizi sağla-

mak için O'na olan imanımızı sinamasıdır.

## KOŞULLAR BİZİ DİSİPLİN EDEBİLİR

Tanrı'nın isteğini izlemeye çalışırken ortaya çıkan durumlar aynı zamanda bizi disiplin edebilir. Bu disiplinin amacı, çabamızı Tanrı'nın bizim için belirlemiş olduğu hedefe yöneltmektir. Bazıları disiplinin ceza olduğunu düşünür, ama aslında disiplin için ceza gerekmez. Ceza sadece gerçek disipline, doğru karşılığı vermediğimizde gerekli olur. Disiplin *eğitimidir*; bir hedefe erişmek için belirli etkinliklerin seçilmesidir.

Sporda disiplin, bir maçı kazanmak için

kurallara uymayı öğrenmektir. Kuralların dışındaki etkinlik enerjiyi gereksiz yere harcamaya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda hedefe ulaşmaya engel olur ve ceza alır.

Disiplin, bir kondisyona sokma programını içerebilir. Bu, sporcunun daha çok form tutmak için bilerek ve isteyerek zorlukları karşılaşması anlamına gelir.

Disiplin edilme fikriyle bir öğrenci olma düşüncesi arasındaki bağlantıyı görmek kolaydır. Mesih'in on iki *öğrencisi* O'nun isteğini yapmak üzere disiplin *edilmiş kişilerdi*. Onların hayat hikayelerini okudukça Mesih'in bu kişilerin zorluklarla karşılaşmalarına sürekli izin verdiğini, hatta onları zorluklara yönelttiğini görü-

yoruz.

Öğrenciler, tehlikeli bir fırtınada Mesih'le birlikte bir teknedeydiler. Ama Mesih fırtına konusunda hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor ve uyuyordu: *İsa, teknenin kış tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O'nu uyandırıp, "Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, "Sus, sakin ol!" dedi. Rüzgar dindi, ortalık sülیمان oldu.* (Markos 4:35-41)

Öğrencilerden dokuzu, Mesih'in görünümünün değıştiğı dağın eteğinde bırakılmıştı. Burada karşılarına cine tutulmuş bir çocuk çıkmıştı: *İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh,*



*çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme!” dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı, öyle ki oradakilerin birçoğu, “Öldü!” diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırıncaya, çocuk ayağa kalktı. (Markos 9:14-29)*

Bu olumsuz ve zor koşulların her birinde Mesih, öğrencilerini yeteneklerinin sınırlarına taşıdı. Onlara Kendisine *tamamen* bağımlı olmayı öğretiyordu. İlgilerini kendi sınırlarının ötesine, Kendisine çekiyordu.

Zorlukların kafamızda Tanrı'nın isteği konusunda karışıklık yaratmasına izin vermemeliyiz. Bunun yerine, belki de Tanrı'nın bu sorunları, ilgimizi tamamen

O'nun üzerinde yoğunlaştırmamıza yardım etmek için kullandığının bilincine varmalıyız. Zorlukları yenmenin anahtarlarından birinin de ilgimizi Tanrı'ya yöneltmek olmasının nedeni budur.

## KOŞULLAR BİZE CESARET VEREBİLİR

Zor koşulların imanımızı sınavı bizi disiplin ettiği doğrudur. Ama bu sorunlar, onlara ve Tanrı'nın isteği olduğunu bildiğimiz şeye nasıl tepki gösterdiğimiz konusunda bir cesaret ve teşvik kaynağı olabilir. Bu cesaret ve teşvikin üç yönünü ele alalım.

## Tanrı'ya Ait

### Olduğumuzun Kanıtı

*İlk olarak zorluklar bize Tanrı'ya ait olduğumuzu kanıtlayabilirler.*

Kutsal Kitap, dünyadaki kötü güçlerin varlığı konusunda açıktır. Şeytan, Mesih'i izleyen kişinin düşmanıdır. Tanrı'nın Egemenliğinin ilerlemesine her fırsatta karşı çıkar. Şeytan bunu, bilerek ve isteyerek ve tüm inatçılığıyla kötü bir şekilde gerçekleştirir. Şeytan güçlüdür, ama bu gücü sınırlıdır. Aldatıcılığını gücünden fazla kullanır. Şeytan, yalanın babasıdır.

Şeytan, inanlının düşmanıdır ve dünya sistemi de aynı şekilde inanlılara düşmandır. Bu sistem, bir doğruluk sistemi

değildir. Aldatıcılık, baskı ve adaletsizlik üzerine kurulmuştur, insanların kötü olana iyi, iyi olana kötü dedikleri çarpık bir düzendir. Yerine getirilmeyen vaatler ve gerçek olmayan bilginin var olduğu bir düzendir. Tanrı'ya ve Tanrı'nın çocuğuna karşı olan bir düzendir. Doğru olduğu için Tanrı Oğlu'nu reddeden ve sonra da çarmıha geren bir düzendir; O'nun doğruluğu düzenin nefretini kıskırtmıştır.

Tanrı çocuğu, Tanrı'nın isteğini izlemeye başladığında neyin gerçekleşmesini bekler? Çarpık bir ortamda yaşamakta ve düz bir yolda yürümeye çalışmaktadır. Karanlık bir dünyada ışığı izlemeye çalışmaktadır. Kutsal Kitap hiçbir zaman Tanrı'nın isteğiyle dünyasal yaşamı

yan yana göstermez. Bu ikisi savaş, sür-tüşme, çatışma ve mücadele içindedir-ler. Mesih, *“Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!”* demiştir (Yuhanna 16:33).

Zorluklar, Tanrı'nın isteğini kaçırıp kaçır-madığımızı merak ettirmek yerine, (Me-sih tarafından vaat edildiği gibi) O'nun istekleri doğrultusunda yaşadığımızın bir belirtisi olabilir. Doğru yaşamlarımı-zın, zorluklar ve kötülük düzeniyle oluş-turduğu tezatlar da bunu doğrular.

Luka 6:20-26'da, 20-23.ayetlerde öğren-cilere verilen cesaret ve teşvike dikkat edin: *İnsanoğlu'na bağlılığınız yüzünden / İnsanlar sizden nefret ettikleri, / Sizi top-lum dışı edip aşağıladıkları / Ve adınızı kö-*

*tüleyip sizi reddettikleri zaman / Ne mutlu size! / O gün sevinin, coşkuyla zıplayın! / Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. / Nitekim onların ataları da / Peygamberlere böyle davrandılar.* Zorluklardan ötürü dolaysız olarak cesaret ve teşvik bulmaları gerekiyordu!

Aynı zamanda 24-26. ayetlerde öğrencilere verilen uyarılara dikkat edin: *Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman, / Vay halinize! / Çünkü onların ataları da / Sahte peygamberlere böyle davrandılar.* Bu uyarılar dünyasal sistemin onayını almakla dolaysız olarak bağlantılıdır.

Zorluklar bize cesaret ve teşvik verebilir. Bunlar Tanrı'nın isteğini kaçırdığımızın

işaretleri değil, gerçekten de Tanrı'nın isteğinin içinde olduğumuzun belirtileri olabilir.

## **Zafer İçin**

### **Fırsatlar**

*İkinci olarak, zorluklar bize zafer için fırsat sağlayabilirler.*

Zorluklar dünyadan kaynaklanır. Ama Mesih dünyayı yenmiştir.

Zorluklar ve terslikler, Tanrı'nın isteğini yerine getirmemizi imkânsız kılmaz; sorunların üstesinden *gelinebilir*. Onlar zaferi mümkün kılar, çünkü zaferin kazanılabilmesi için önce çatışma olması gerekir. Bizler Mesih aracılığıyla zafer kazanan kişileriz ve galiplerden üstü-

nüz.

Bir insanın karakteri dostlarının yanı sıra düşmanlarına bakarak da anlaşılabilir. Kutsal Kitap, dünyanın dostu olmanın Tanrı'nın düşmanı olmakla aynı şey olduğunu söyler: *Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı'ya düşman eder.*

(Yakup 4:4) Bunun anlamı, eğer Tanrı'nın dostlarıysak dünyanın bize her zaman karşı olacağıdır.

Bir fatih, yenilmiş düşmanın onayını almaya çalışır mı? Bizler de dünya sisteminin onayı ya da işbirliğinin peşinde koşarak, dikkatimizi Tanrı'da tutma disiplinini kaybetmek istemiyoruz. Tersine,



onun üzerinde zafer kazanmak bize Tanrı'yı izlemek için yeni bir istek kazandırıyor.

## **Muhalefete Karşı Güven**

*Üçüncü olarak, zorluklar bize Tanrı'yı hoşnut etmeye çalıştığımız konusunda güven verebilir.*

Şeytan ve dünya sistemiyle olan sorunları ve bu sorunların bir cesaret kaynağı olabileceğini belirttik. Bu, zorluklar yaşadığımız üçüncü alandır. Kutsal Kitap'ta buna, *“insan doğası,” “günahlı doğa”* ya da *“benlik”* adı verilir. Bu, fiziksel bedenin kendisi değildir. Bizim, dünyanın sunduğu şeyleri onaylayan ve arzulayan parçamızdır.

Düşmanımız olarak Şeytan'ın var olması

zaten yeterince kötüdür. Bunun yanı sıra bizler, dümüŖ bir dünyada ve onun yarattığı düzenin içinde yaŖarız. Ama daha da büyük zorluk, Tanrı'nın bir düşmanı-yla birleşmiş olmamızdır ki bu bizim insansal doğamızdır. Kendimizi ondan ayıramayız. Bunu başarabilmemiz için savaŖarak fethetmemiz gerekir.

Galatyalılar 5, bize benliğin ve insansal doğanın işlerinin bir listesini verir. Bu, listenin tamamı değildir, ama sözü edilmeyen diğerlerini tanıyabilmemiz için yeterlidir.

Benlik ya da insansal doğanın muhalefetinden ötürü nasıl cesaret duyup teşvik alabiliriz? Benlikle Tanrı'nın Ruhu arasında dur durak bilmeyen bir savaŖ

olduğunu bilmek, benliği izlemeyi reddettiğimizde, Tanrı'yı hoşnut etme konusunda bize güven verir. Sadece benliğimizde yaşıyor olsaydık bir savaş olmazdı. Benlik benlikle mücadele etmez; asıl savaş benlikle Ruh arasındadır.

Tanrı'nın, zor koşulları Kendi tasarımını izlemenize yardım etmekte kullanabilmesinin birçok yolu vardır. Bunlar, imanınızın büyümesine ve Tanrı'ya bağımlı olmayı öğrenmenize yardım edebilir. Ayrıca zafer kazanmak için de fırsat sağlayabilir. Mesih'in neler vaat ettiğini düşünün: Bir çarmıh, bir savaş, bir yarış, dünya tarafından reddedilme, ayartılma ve sıkıntı. Ama aynı zamanda daha başka neler vaat ettiğini de bir düşünün: Zafer, bir taç, bir taht, beyaz bir kaftan ve Baba

tarafından kabul edilif. *“Çeřitli denemelerle yüz yüze geldiđinizde bunu büyük sevinçle karşılayın”* (Yakup 1:2).

Şimdi birinci üniteyi bitirdiđinize göre, öğrenci raporunuzda ÜNİTE BİR için verilen soruları yanıtlamaya hazırsınız.