



# TANRI'NİN TASARIMI - SİZİN SEÇİMİNİZ

Pınarbaşı Yayınları ile Küresel Üniversite

CEP BOYU EKРАН İÇİN

Üç

## TANRI ÇOK ŞEY Mİ BEKLER?

*...Tanrı'nın planı çok büyüktür!*

Sami on yedi yaşındaydı ve ilk kez evinden uzaktaydı. Yaşadığı küçük kasabada okula gitmişti. Şimdi ise ülkesinin başkentine üniversite eğitimi almak için gelmişti. Üniversitedeki ilk günü onun için korkutucuydu; sınıfta, doğup büyüdüğü kasabadaki okulunun tümü kadar öğrenci vardı. Bunun yanı sıra, öğretmen ders yılı içinde öğrencilerden neler beklediğini sıralamaya başladı: Okuma ödevleri, yazılı ödev, testler, sözlüler, projeler. Yapması gereken şeyler yapılması imkânsız gibi görünüyordu. Sami'nin

cesareti kırıldı.

Sami'nin bilincine varmadığı şey şuydu: Ödevlerin hepsinin o gün teslim edilmesi gerekmiyordu. Sami yavaş yavaş ilerleyecekti. Her yeni ders bir önceki derste edindiği bilgilerin üzerine inşa edilecekti. Sonunda hedeflere erişilecekti.

Bazen, Tanrı'nın büyük planına bakmaya başladığımızda kendimizi Sami gibi hissedebiliriz. *Fazlasıyla* büyük, hatta imkânsız görünür. Doğal gücümüzle yapmamız imkânsızdır. Ama Tanrı'yla her şey mümkündür.

Bu derste, Tanrı'nın bizden neler beklediğini inceleyeceğiz. Ayrıca Tanrı'nın bizim hayatlarımız için koymuş olduğu hedeflere erişmeye çalışırken, bizim için

ve bizim aracılığımızla neler yapacağını da göreceğiz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

- \* Tanrı Büyük Şeyler Bekler
- \* Tanrı Güçlü Bir Şekilde Yardım Eder
- \* Başarısızlığa Uğradığımızda
- \* Tanrı Çalışmaya Devam Eder

## TANRI

### BÜYÜK ŞEYLER BEKLER

Tanrı ve O'nun planıyla işbirliği yaptıkça heyecanlı bir geleceğiniz vardır. Tanrı'nın sizin için olan tasarımı iyi ve sonsuzdur. Tanrı'nın bizim için belirlemiş olduğu tasarımının bir parçası olan hedefler üzerinde düşünelim. Bu bölümde

özellikle Tanrı'nın erişmemizi istediği hedefleri göreceğiz. Tanrı bu hedeflere erişmemize yardımcı olurken hayatlarımızda Kendi planını da gerçekleştirebilir.

## Değişim

Romalılar 12:2 bizlere tamamen değişmemiz gerektiğini söyler: *Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.*

Bence insanların çoğu değiştirilmeyi arzular. Ama başka insanları ya da bir ideali kopyalamaya ya da taklit etmeye çalışırken sadece dışarıdaki bir şeyi değiştiriyor olabilirler. Tanrı'nın bizim

için planladığı her şey bu kadar mıdır? Tanrı sadece başka bir kişinin kopyaları olmamızı mı ister?

Bunu yapmak sadece zor olmakla kalmaz, aynı zamanda imkânsız olabilir. Ayrıca, eğer bunu başarsak bile bunun ne değeri olurdu? Tanrı'nın planının ne kadar büyük olduğunu düşünüyordunuz; bu planda bizler sadece *kopyalar* mı olmalıyız? İki düşünce birbirini tutmuyor.

Değişim, taklit ya da kopyalamadan çok daha fazlasıdır. Değişim, Tanrı'nın planının geri kalanının bir anahtarıdır. O olmadan, Tanrı'nın bizim için planladıklarının birçoğuna erişemeyiz.

Ferisiler sadece dinsel davranış biçim-

lerini kopyaladılar, hiçbir zaman bir deęişim yaşamadılar. İsa'nın Matta 15:7-8'de Ferisiler'den nasıl söz ettiğine dikkat edin: *Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir: / 'Bu halk dudaklarıyla beni sayar, / Ama yürekleri benden uzak. /*

Düşmanlarını sevememelerine şaşmamalı. Bizler de düşmanlarımızı doğal olarak sevmeyiz, bize lanet edenleri de kutsamayız. "Dağdaki Vaaz"a baktığımızda (Matta 5-7) Mesih'in, bizler deęişmedikçe, yerine getirmemiz imkansız olan birçok buyruğunu görüyoruz.

Belki siz de, Tanrı'nın sizden bekledięi "imkânsızlıklar"ın bazılarıyla karşılaştınız.



## İtaat

Son derste, Tanrı'nın itaat beklediği gerçeğini öğrendiniz. İtaatkâr olmayı arzuladığımızda ve Tanrı da bizlerin itaatkâr *olmamızı* arzuladığında, bizi ne durdurabilir? Aslında birçok şey durdurmaktadır.

Kutsal Kitap'taki bazı buyruklar etkindir, yani, bize *bir şey yapmayı* buyururlar. Diğerleri ise edilgendir, yani bize *bir şeyin yapılmasına izin vermemizi* ya da bir şeyi yaşamamızı buyururlar. Edilgen buyruklara kendi başımıza itaat etmemizin imkânsız olduğunu görebiliriz. Ama etkin buyruklara itaat etmek de imkânsızdır, çünkü bunlar bizden doğal isteklerimize aykırı olan şeyleri yapmamızı isterler.

Değişim geçirdikten sonra bile, hâlâ

dođru olan Őeyi yapmanın her zaman kolay olmadığını görürüz. İsa Mesih'in benzerliğine erişmek için dođru olanı yapmaya çalışırken bir çok güçlkle karşılaşırız. Bunlar bizleri yanlış davranış ya da tutumlara yöneltmeye çalışırlar.

Bu yasayı Pavlus yaratmamıştı; yasanın kendi içinde etkin oluşunu gözlemlemişti. Bu "yasa", dođru olduğunu bildiđi ve yapmayı arzuladıđı her Őeye basitçe itaat etmesini engelliyordu.

## **Büyüme**

Deđişim ve itaatin yanı sıra. Tanrı'nın ruhsal büyüme beklediđi de açıktır. Tanrı ruhsal bakımdan "bebek" kalmamızı istemez. "Çocukluktan" çıkıp "yetişkin-

ler” olmamızı ister. Büyüdükçe, en önemli şeyin ne olduğuna karar vermeye başlarız ve böylece doğru seçimleri yaparız. Bu bizim dengede olmamızı sağlar.

Büyüdükçe, sadece daha çok şey öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda almaktan vermeye ve öğrenme safhasından, öğretme sorumluluğunu üzerimize alma safhasına geçeriz. Buna karşın şu anda, Tanrı'nın planını keşfetme konusundaki ilk adımları atmaktan söz ediyoruz; başkalarına öğretmek, o erişilmez hedeflerden biri gibi görünebilir!

## TANRI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YARDIM EDER

Tanrı çok şey mi bekler? O'nu hoşnut etmek mümkün mü? Tanrı bize yardım edecek mi?

Önceki satırlarda, Tanrı'nın bizim için belirlemiş olduğu hedeflerden bazılarını gördük. Bunlar görüldüğü kadar birbirlerinden farklı değildirler. Tanrı'nın bizim için olan isteğini gösterirler.

Tanrı'nın tasarımı ve planında bu hedeflerin temel olduğunu ve herkesten beklendiğini vurguladık. Tanrı bunlara erişmemize yardım etmek için ne yapar? İncelediklerimizden bazılarını ele alalım ve Tanrı'nın Kendi planını izlememize

yardım etmek için ne yaptığını görelim.

## **Tanrı Bizi Değiştirir**

Doğanın büyük sırlarından biri de bir tırtılın nasıl kelebek olduğudur. Tırtıl, kelebekten çok kurda benzer. Sürünerek hareket eder ve istese bile uçamaz. Nasıl olur da güzel bir şey olduğu düşünülebilir? Buna karşın Tanrı onun yaşamında değişim tasarlamıştır. Hayata başladığında sürünerek hareket ettiği halde, Tanrı'nın tasarımı onun uçması yönündedir. Bu değişim nasıl gerçekleşir?

Kelebek olmak için kozasına girdiğinde tırtıl olarak "ölür" ve asla *uçmayı öğrenemez*. Tırtıl doğası bakımından sürünerek hareket ediyordu, ama kelebek doğası nedeniyle artık uçabilir. Adına *metamor-*

foz denilen bu deęişim, tırtılın kelebeęi taklit etme çabasının sonucu deęil, içsel bir deęişimin sonucudur.

Tırtılın metamorfozu Tanrı'nın bizde gerçekleştirdiklerini çok iyi yansıtır. Metamorfoz, Romalılar 12:1-2'de açıklanan Tanrı'nın bizden bekledięi deęişimdir. *Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beęenilir ve yetkin isteęinin ne olduęunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle deęişin.*

Bunun yalnızca içimizde yeni bir yaşam ilkesi var olursa gerçekleşeceęine dikkat edin. Daha önce söylediğimiz gibi, tırtıl kendini deęiştirmek için çaba harcamaz. Tanrı'nın ona verdięi yaşam, bir kelebeęe dönüşmesini sağlar. Benzer

şekilde, biz de Tanrı'nın bize verdiği Kut-sal Ruh'a itaat ettikçe deęişiriz.

## **Tanrı'nın Gücü**

### **Bizim İçimizde Etkindir**

Bizim görevimiz işbirliği yapmak oldu-ğunda, "edilgen" buyruklar konusunda Tanrı'ya düşeni görmek kolaydır. Ama ya Tanrı'nın *bize* yapmamızı söylediđi şey-ler? Onları başarmak için kendi gücümü-ze mi güveniyoruz?

Örneğin, Efesliler 4:17 - 6:20'de "Mesih'e benzerliğimizi" dışa vurmanın birçok pratik yolu bize bildirilmiştir. Hiç olmaz-sa bu şeyleri yapmak bize bırakılmış gibi görünebilir. Ama bu bile kendi gücü-müzden çok fazla şey beklemek olarak algılanabilir.

Efesliler 2:10'da, Tanrı'nın bizi yarattığını ve Mesih İsa'da iyi işler yapmak üzere yaratıldığımızı okuyoruz. Bu iyi işler, Efesliler 4:17 - 6:20'de bildirilen şeylerdir. Efesliler 3:20'de ise bizlere, Tanrı'nın *“bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçte”* olduğu söylenmiştir.

Bunu bir düşünün. Bizim dilememiz O'nun gücü ve yeteneğinin yakınlarına bile yaklaşamaz ve bu güç *bizim içimizde* etkindir.

Pavlus'un (ve her birimizin) içinde etkin olan “yasa”dan söz ettik. Bu yasa onun kusursuz itaatini engellemişti. Eğer bu “yasa” o kadar kuvvetliyse, Tanrı'nın bi-



zım için olan planını sınırlayabilir mi? Pavlus, hiç olmazsa hayatının o noktasında, bu “yasa”nın kendisini, yapması gerektiğini bildiği şeylerden etkin bir şekilde alıkoyduğunu hissediyordu. Ama bu ikileme yanıt, Romalılar 8:14’te verilmiştir. İtaat edilememesine yol açan “yasa”nın etkisi kaldırılmıştır: *“Hiçbir mahkûmiyet yoktur”* (Romalılar 8:1). Bunun yerine, Tanrı’nın gücü bizim içimizde etkindir.

Tanrı, Oğlu’nu yollayarak yardım *etmiştir*. Kutsal Ruh’un gücüyle yardım *eder*. Tanrı’nın sizin için olan planı, sadece sizin yapmanızı istediği bir şey değildir. Aslında bu plan O’nun sizinle *ve sizin aracılığınızla* yapmayı istediği şeydir.

Kutsal Kitap bizlere, hayatlarımızda Tanrı'nın tasarımını gerçekleştirmek için gösterdiğimiz çabayla, Tanrı'nın güvenilir yardımını arasındaki dengeyi anlamamıza yardım etmek için anahtar bir düşünce verir. Bu düşünce Filipililer 2:12-13'te bildirilmiştir: *Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır.*

## BAŞARISIZLIĞA UĞRADIĞIMIZDA TANRI ÇALIŞMAYA DEVAM EDER

Tanrı'nın planını anlayıp O'nun gösterdiği yolu izlerken, yüz yüze gelmekten hoşlanmadığımız bir taraf da vardır başarısızlığa uğramak. Bu, bilgisizlik ya da

zayıflıktan kaynaklanabilir. Bazen motivasyonlarımız bile karışıktır. *'İçimizde etkin olan güç'*e (Efesliler 3:20) ve *"Tanrı'nın bizim içimizde her zaman etkin olduğu"* gerçeğine (Filipililer 2:13) karşın *başarısızlığa uğramaya devam ederiz.*

## **Başarısızlık**

Tanrı'nın günaha karşı bir yanıtı vardır bağışlama, yeniden doğuş. Ama ya yeniden doğuştan sonra başarısızlığa uğrarsak? Başarısızlığımız Tanrı'nın planını değiştirir mi? Bundan sonra "ikinci en iyi"yi mi kabul etmek zorunda kalırız? Bir tanesini mahvedebileceğimiz ihtimale karşı Tanrı'nın hayatlarımız için birkaç tasarımı mı vardır? Bizim başarısızlığımız O'nu şaşkırtır mı? Bundan sonra

bizi kendi sorunlarımızla başa çıkmak üzere tek başımıza mı bırakır?

Başarısızlığı anlamamıza yardım edecek bazı gerçeklere bakalım. Neden başarısızlığa uğrarız ve Tanrı buna nasıl bir karşılık verir? Bu gerçeklere bakmamız, soruları yanıtlamamıza yardımcı olacaktır.

## **Geçmişteki Başarısızlıklarımız**

### **Bizi Etkiler**

Hissettiklerimiz ve duygularımızın büyük bir kısmı kendi geçmişimiz tarafından biçimlendirilir.

Örneğin, bir doğum günü her yıl mutlu bir şekilde kutlanırsa, o gün yaklaştıkça kendimizi mutlu hissetmeye başlarız.

Bazı tatiller bayram günleridir. Aile üye-

leri ve arkadaşlar birbirlerine hediyeler verirler. Evler süslenir. Herkes sevinçlidir, şarkılar söylenir. Bu tatiller yaklaştıkça, geçmişteki kutlamaların anıları akıllara gelir, insanlar daha önce bu günlerde duydukları hisleri tekrar tatmaya başlarlar. Ve bu his, düşüncelerini etkilemeye başlar.

Bazen başarısızlık da hislerimizi buna benzer bir şekilde biçimlendirir. Mesih hayatlarımıza gelmeden önce günahlı bir tarihçemiz vardı. Daha önce başarısızlığa uğradığımız olaylardaki gibi durumlar ortaya çıktığında bu başarısızlıkları tekrar anımsarız. Şeytan bu anıları ve hisleri bizi ayartmak için kullanabilir ve eski davranışlarımıza geri dönebiliriz.

Kurtulduktan sonra günah işlemememiz gerektiği halde, zaman zaman buna engel olamayız. Alışkanlıklarımız her zaman doğru değildir. Çevremiz her türlü kötülüklerle doludur. Hâlâ insan olduğumuz, hâlâ ay artıldığımız, hâlâ düşmüş bir dünyada yaşadığımız, hâlâ büyümekte olduğumuz ve hâlâ değiştirilmekte olduğumuz için başarısızlığa uğrarız.

## **Tanrı**

### **Başarısızlıklarımızı Bilir**

Bütün başarısızlıklarımız Tanrı tarafından bilinmektedir. O'nu hiçbir zaman şaşırtmadığımızın bilincine varmak önemlidir. Hayatımızdaki hiçbir durum O'nu şaşırtmaz. Eğer günahımız Tanrı'yı şaşırtmıyorsa, her başarısızlığımızı biz

daha onu yaşamadan biliyorsa, o zaman bütün bunları hesaba katmış olduğundan emin olabiliriz.

## **Tanrı'nın Lütfü**

### **Başarısızlıklarımızı Yener**

Tanrı'nın başarısızlıklarımızı bildiğini söylemiştik. Başarısızlık gerçeğine baktığımızda, Tanrı'nın lütfunun hayatlarımızda etkin olmayı sürdüreceği konusunda bize güven verecek hangi bilgilere sahibiz?

*İlk olarak bağışlamayı ele alalım.*

Bağışlama, Tanrı'nın bizi günahımızdan ayırmasının yoludur. 1.Yuhanna 1:9'da, günahlarımızı O'na itiraf ettiğimizde Tanrı'nın bizi bağışlamayı vaat ettiğini okuyoruz: ***Ama günahlarımızı itiraf eder-***

*sek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.* Tanrı'nın hayatlarımız için olan planı hiçbir zaman bizim kusursuz olma yeteneğimizi temel almaz, *O'nun* bilgisi ve yeteneğini temel alır.

*İkinci olarak, Tanrı'nın gücü ortadadır.*

Tanrı'nın sizi kurtuluşa götürmek için kullandığı güç, kurtuluşunuzdan sonra da size açık olmaya devam etmektedir. Tanrı, hayatınız için planının ne olacağını belirlemek için kurtulmanızı beklemeydi. O'nun çocuğu olarak, O'nun gücünün şimdi size açık olduğundan emin olabilirsiniz.

Tanrı'nın gücü etkindir. 2.Korintliler 12:7-10'da, Elçi Pavlus, yaşamış olduğu bir



deneyimi tanımlamaktadır: *Aldığım vahi-  
hiyelerin üstünlüğüyle gururlanmayayım  
diye bana bedende bir diken, beni yumruk-  
lamak için Şeytan'ın bir meleği verildi, gu-  
rurlanmayayım diye. Bundan kurtulmak  
için Rab'be üç kez yalvardım. Ama O bana,  
"Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güç-  
süzlükte tamamlanır" dedi.*

Pavlus, kurtulmak için dua etmiş olduğu bir şeyden kurtulamamıştı. Ama Pavlus bu deneyim aracılığıyla, bizlere Tanrı'nın gücünün ne kadar etkin olduğunu gösteren bir ders aldı.

Dahası, Tanrı'nın gücü bizim başarısızlıklarımızın ötesinde etkindir. Başarısızlığa uğradığımızda sık sık karşılaştığımız sorun şudur: *Başarısızlık, benim, Tan-*

*rı'nın sadece "ikinci en iyisi'ne sahip olabileceğim anlamına mı gelir? Tanrı'nın benim için olan kusursuz planını berbat mı ettim?*

Tanrı, peygamber Yeremya'ya bu konuyla başa çıkma konusunda bize yardımcı olan bir ders verdi. Yeremya, İsrail ulusunun başarısızlığını gördükten sonra bir çömlekçinin evine gönderilmişti (Yeremya 18:1-10). Çömlekçinin kili alıp biçimlendirmesini seyretti. Ama çömlekçinin biçimlendirdiği kil bozuldu ve bu eylem başarısızlıkla sonuçlandı. Çömlekçi, kili atmak ya da hatalı bir kap yapmak yerine, kusursuz bir ürün oluşturmak için kili yeniden biçimlendirdi.

Yeremya, Tanrı'nın İsrail'in başarısızlığı-

nı nasıl gördüğünü anlamaya başladı. Tanrı onları bir kenara atmak değil, yeniden biçimlendirmek istiyordu.

Tanrı, kusursuz yönlerinizin yanı sıra kusurlu yönlerinizi de bilir. Tanrı sizi *yine de* Kendisini hoşnut eden bir kişi haline getirecektir. Hayatınızda aradığı öge, *“Mesih’in içinizde”* olmasıdır (Koloseliler 1:27). Başarısızlık, hatta günah bile, Mesih’in sizin içinizde yaşadığı gerçeğini değiştirmez.

İbraniler kitabının 11’inci bölümü, üne layık görülen iman kahramanları olarak kabul edilen birçok insanın ismini listeler. Bu kişilerin yaşamları kesinlikle, Tanrı’nın kendileri için olan “ikinci en iyi” tasarımını izledikleri şekilde tanımla-

namaz. Ama listeye bir bakın. İsimleri verilen kişilerin öykülerini okursanız bu insanların başarısızlığın ne olduğunu bildiklerinin bilincine varırsınız. Bu kişiler “başarısız”, ama kahramandırlar.

İbraniler 11’de listelenen kişiler gibi siz de, başarısız dönemleriniz olabileceği halde, Tanrı’nın sizin için olan kusursuz isteğini yaşayabilirsiniz. İsa, elçi Pavlus’a söylediği gibi size de, *“Gücüm güçsüzlükte tamamlanır”* demektedir (2.Korintliler 12:9). O’nun gücü sizin başarısızlıklarınızın üstesinden gelebilir ve O’nun sizin için olan tasarımını yerine getirmenizi mümkün kılar.