



TANRI'NIN TASARIMI - SİZİN SEÇİMİNİZ

Pınarbaşı Yayınları ile Küresel Üniversite

CEP BOYU EKРАН İÇİN

BİR

TANRI'NIN GERÇEKTEN BİR TASARIMI VAR MI?

Birçok şey sanki bir rastlantı sonucu gerçekleşmiş gibi görünür... Mısır'da, piramit denilen büyük abideler vardır. Bu yapılar çok büyüktürler ve binlerce yıldır sağlam bir şekilde yerlerinde durmuşlardır. Yapıları meydana getiren taşlar birbirlerine öylesine kusursuz bir şekilde uyar ki, onları yerlerinde tutmak için harç kullanmaya gereksinim duyulmamıştı. Bu piramitler sadece taşları üst üste yığarak yapılabilirler miydi? Hayır, piramitlerin böyle yapılmadığını biliyoruz.

Abideler daha yapılmaya başlanmadan

önce bittiğinde nasıl gözükeceğini bilen bir ustabaşı vardı. Abideyi o tasarlamıştı. Onu planlamış, malzemelerin orada bulunmasını sağlamış, daha sonra ise binlerce adamı, her birinin kendi üzerine düşeni yapmasını sağlayarak abidenin yapımında yönetmişti. Birlikte çalışırken birçok sorunun çıktığına kuşku yoktur. Bazıları çalışmayı bırakmış, bazıları da kendi üzerlerine düşeni yapmamışlardı. Ama ustabaşı piramit bitene kadar çalışmayı sürdürmüştü.

Önlerinde taşlardan oluşan dev yığınlar olan binlerce adamı düşünebiliyor musunuz? Ortada bir tasarım olmasaydı ne olurdu? Bu derslerde Tanrı'nın tasarımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Dahası, Tanrı'nın sizin için bir tasarımı oldu-

đunu öğreneceksiniz.

Bu derste Őunları inceleyeceksiniz...

* Tanrı Her Őeyi TasarlamıŐtır

* Tanrı'nın İnsanlar İin Bir Tasarımı Vardır

* Tanrı'nın Tasarımını YaŐayan Diđer İnsanlar

* Tanrı'nın Tasarımını YaŐayabilirsiniz

TANRI

HER ŐEYİ TASARLAMIŐTIR

Tanrı'nın her Őey için bir tasarımı vardır. Eyüp'e okyanusların ne kadar derin olacađını, güneŐin ne zaman dođacađını ve yeryüzünün ne kadar büyük olacađını tasarladığını söylemiŐti. Tanrı yıldızları

tasarlamış ve şimşeği yaratmıştır. Tanrı hayvanların nasıl doğuracağını bile tasarlamıştır! Öküze kuvvet, ata görkem vermiştir. Kartalı en yüksek dağlara yükselebilecek şekilde yaratmıştır (Eyüp 38-39).

Tanrı her şeyi tasarlamıştır. İnsanlık, Tanrı'nın tasarımının en ince ve en güzel kısmıydı. Tanrı insanlar için olan tasarımında özellikle dikkatliydi, çünkü insanlar için özel bir amacı vardı.

Tanrı insanları Kendisine benzer ve hayvanlardan farklı özelliklerde yarattı. Tanrı paydaşlık ister; bizleri Kendisiyle paydaşlığın tadını çıkarabileceğimiz şekilde yarattı. Tanrı düşünür ve planlar; Tanrı bizleri düşünüp planlar yapabileceğimiz

şekilde yaratmıştır. Tanrı sever; Tanrı bizleri sevebileceğimiz şekilde yaratmıştır. Tanrı seçim yapabilir; Tanrı bizleri de seçim yapabileceğimiz biçimde yaratmıştır.

Tanrı'nın insanlık için bir tasarımı vardır, ama herkes Tanrı'nın tasarlamış olduğu şeyi yapmayı seçmemiştir. Aslında Kutsal Kitap, herkesin kendi istediği şeyi yapmayı seçtiğini söyler. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
(Romalılar 3:23)

Ama bu bile Tanrı'nın tasarısını değiştirmemiştir! Tanrı'nın size ve bütün insanlara, kurtuluş planı aracılığıyla büyük tasarımının parçası olma fırsatını verdiğini kendi deneyiminizden öğrendiniz. Bizler

Tanrı'yla işbirliği yapabiliriz ve işbirliği yaptıkça bir gün O'na daha çok benzeyeceğiz.

TANRI'NIN İNSANLAR İÇİN BİR TASARIMI VARDIR

Bir şeyin tasarımının belirli özellikleri ya da nitelikleri vardır. Örneğin bir evin tasarımı duvarlar, pencereler, kapılar ve odalar için planlar içerir. Tanrı'nın insanlar için bir tasarımı olduğunu söylemiştik. Tanrı'nın tasarımının özellikleri nelerdir?

Tanrı'nın Tasarımı

Bilgiyle Başlar

Davut, Tanrı'nın halkının önderlerinden biriydi. Kutsal Kitap'taki Mezmurlar'dan

birçoğunu yazmıştı. 139. Mezmur'da, Tanrı'nın, hem davranışlarını hem de düşüncelerini bildiğini söylemiştir. Tanrı onun söyleyeceklerini bile önceden biliyordu. Davut'u Tanrı yaratmıştı. Tanrı onu annesinin rahminde oluşturup biçimlendirmişti.

Tanrı sadece Davut'u değil, sizi de yaratmıştır. Davut hakkındaki her şeyi bildiği halde, Davut'u sevmişti. Tanrı sizin hakkınızdaki her şeyi bildiği halde sizi de aynı şekilde seviyor. Sizin doğumunuzu, kurtuluşunuzu, yaşamınızı, hatta sonsuz yaşamınızı tasarladı. Eğer Tanrı'yla işbirliği yapar ve O'nun sizin hayatınız için olan tasarısını izlemeyi seçerseniz size etkin bir biçimde yol gösterecektir.

Çünkü kendisini hoşnut edeni hem isteme-

niz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. (Filipililer 2:13).

Tanrı'nın Tasarısı

Çeşitlilik İçerir

Dünyada birçok ırktan ve ulustan insan bulunmaktadır. Saç türleri, göz yapıları ve ten renklerinin çeşitliliklerini bir düşünün. Ve her ırkın içinde hepimiz birbirimizden farklı gözükürüz. Farklı düşüncelerimiz vardır, farklı yemekleri severiz. Tanrı'nın bizleri bireyler olarak yaratmış olması iyi bir şey değil midir?

Bir ailedeki çocuklar bile bazen birbirlerine benzemezler. Kimi zayıf, kimisi ise kiloludur. Bazısı koyu bir ten rengine sahiptir, bazılarının saç rengi ise diğerlerinden daha açıktır. Ama eğer çocuklarını

seviyorlarsa bu farklılıklar annebaba için önemli değildir. Annebaba için önemli olan çocukların kendilerine ait olmasıdır.

Gerçek şudur ki Tanrı, gördüğümüz farklılıkları tasarlamıştır. Farklı bireyler olarak doğuyoruz. Bu, Tanrı'nın tasarımı hakkındaki harikulade şeylerden biridir. Bazen başka hiç kimsenin tam olarak bizim gibi olmadığını hisseder ve düşünürüz. Evet, bu doğrudur!

Tanrı'nın Tasarısı

Bir Standart İçerir

Daha önce sözünü ettiğimiz piramidi yeniden düşünebilir miyiz? Bütün taşların birbirine benzeyip benzememesi önemli değildir. Çeşitli büyüklükler ve

biçimlerde olabilirler. Önemli olan birbirlerine *uymalarıdır*. Hepsi yararlı olacak bir şekilde yapılmalıdır. Bunun anlamı, her birinin yapımcının tasarımına göre biçimlendirilmesi gerektiğidir.

Aynı şekilde bizlerin de Tanrı'nın tasarımına göre biçimlendirilmemiz gerekir ve bu tasarım da bir hedef içerir. Efesliler 4:13 bizlere, hayatlarımız için olan hedefin, *“Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmek”* olduğunu söyler. Tanrı'nın, Sözü'nün öğretisi aracılığıyla bizi götürmekte olduğu hedef budur. Bizler Tanrı'nın içimizde etkin olmasına izin verdikçe O da bizleri Oğlu'nun kalıbına göre değiştirir. Ne de olsa bizler O'nun çocuklarıyız. O'na benzemeyi istememiz gere-

kir.

Bu, bireyler olmamızın son bulacağı anlamına gelmez. Yani Tanrı her birimizi Mesih'in bir ikizi değil, Mesih'in bir "kardeşi" yapmaktadır. *Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun.* (Romalıları 8:29) Çocuklar büyüdüklerinde annesababaları gibi olgun kişiler olur ve bilgileri onların düzeyine erişir. Annesababalarının kendilerini neden disipline tabi tuttıklarını, onların öğrettiklerini ve neden kendi sorunlarıyla yüz yüze gelmelerine izin verdiklerini anlamaya başlarlar. Ama yine de bireylerdirler.

Eğer bizler içtenlikle İsa Mesih'e itaat etmeyi öğrenirsek, bir gün O'nun gibi olacağız. Bu, şimdiki sınırlarımızın her birinin yok olacağı anlamına gelir. Tanrı'yı tam olarak bilecek, O'nun amacını tamamen ve kusursuz bir biçimde anlayacağız. Tanrı'yı kusursuz bir sevgiyle seveceğiz. Mesih' te olan yücelik bizim yüceliğimiz olacak. *Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti.* (Romalılar 8:30).

Tanrı'ya benzer olduğumuzda, Tanrı'yı O'nun bizi tanıdığı gibi tanıdığımızda, O'nun yüceliği bizim yüceliğimiz olduğunda, O'nunla kusursuz bir paydaşlığımız olacaktır.

Tanrı'nın Tasarımı

Birliktelik Getirir

Bizler Tanrı'nın tasarısına uymak üzere tasarlandık. Başka birisinin kuvvetli olduğu bir noktada biz zayıf olabiliriz; başkaları da bizim kuvvetli olduğumuz bir noktada zayıf olabilirler.

Birbirimizle olan bu ilişkimizi anlamamız için Kutsal Kitap'ta birkaç örnek verilmiştir. Tanrı'nın ailesi olarak Babamız'ın özelliklerini taşır ve birbirimizle paydaşlığın tadını çıkarırız (Efesliler 2:11-19).

Bizler Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla yaşadığı bir tapınağın yapı taşlarıyız. *Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendi-*

sidir. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz (Efesliler 2:20-22). Bizler hep birlikte Mesih'in gelinini oluştururuz. *Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş kız gibi tek ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım.* (2.Korintliler 11:2; Vahiy 21:9). Bizler hep birlikte bir orduyuz (Efesliler 6:10-18).

Tanrı'nın insanlar için olan planı ya da tasarımının birliktelik planı olduğu açıktır. Kendisi ve birbirimizle birliktelik... Öyleyse Tanrı'nın bireyler olarak bizler için olan tasarımının, başkaları ve yaratılışın geri kalan kısmı için yaptığı plan-

lara aykırı olmayacağı kesindir.

Tanrı'nın bizim için olan isteğinin ne olduğunu anlamaya başladığımızda O'nun her zaman şu iki şeyi istediğini göreceğiz: 1) *Bireysel* gelişimimizin Mesih'le aynı kalıpta olması, 2) Tanrı'nın tasarımıyla işbirliği içinde olan diğer insanlarla *ilişkimizin* gelişimi.

TANRI'NIN TASARIMINI YAŞAYAN DİĞER İNSANLAR

Kutsal Kitap bizlere, hayatlarında Tanrı'nın tasarımını yaşamış birçok insandan söz eder. Bu insanlardan bazılarının anlatımlarına ve onların deneyimlerinin bizlere Tanrı'nın tasarımı hakkında öğrettiklerine bakalım.

İsa'nın Elçileri

İsa yeryüzündeyken, Kendisiyle birlikte olmaları için izleyicileri arasından on iki kişiyi seçmişti (Markos 3:13-15). Bu, O'nun planının anahtarıydı Kendisi onlarla birlikte olacak ve bu şekilde onları değiştirecekti.

Onları dikkatle ve bütün geceyi duada geçirdikten sonra seçti (Luka 6:12-16). Bir planı da vardı: Baba'nın Kendisini yapması için yolladığı işi tamamlamak: *Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.* (Yuhanna 17:4).

Mesih'in Kendisini izleyenler için olan isteği, birbirleriyle ve Kendisiyle kusursuz bir birlik içinde olmalarıydı. *Bana*

verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. (Yuhanna 17:20-23). Buna karşın, Kutsal Kitap'ta bu adamların öykülerini okuduğumuzda, karakterlerinin birbirine benzemediğini derhal görürüz.

Bunlardan ikisi "Gökgürültüsü Oğulları" olarak tanınıyordu (Markos 3:17). Bu kişilerden biri olan Yuhanna, aynı zamanda *"İsa'nın sevdiği öğrenci"* olarak bilinirdi (Yuhanna 13:23). Öyle görünüyor ki, Petrus'un birkaç kez, başkalarına gösterilen sabırdan daha çoğuna ihtiyacı olmuştu. Natanyel'den *"içinde hile ol-*

mayan gerçek bir İsraili” olarak söz edilmişti (Yuhanna 1:47).

Bu adamlar, balıkçıdan vergi görevlisine kadar, çeşitli meslekler ve geçmişlerden gelmişlerdi. Ve hepsi de kişiliklerini korudular. Buna karşın Mesih’le birlikte olmak onları bir araya getirdi. “Onikiler” olarak tanındılar. Vahiy kitabında bu kişilerin isimlerinin Tanrı’nın kentinin temellerine yazıldığını okuyoruz. *Kenti çevreleyen surların on iki temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde Kuzu’nun on iki elçisinin adları yazılıydı.* (Vahiy 21:14)

On iki elçi, Mesih’le birlikte çok şeyler yaşadılar. Bazen rahat, bazen de yorgundular. Ara sıra mucizevi bir şekilde doyurulmuşlardı; bazen kendi yiyecek-

lerini kendileri satın almışlardı. Büyük zaferlerin tadını çıkartmışlar, sıkıntı ve hüsranı da tatmışlardı. Ama Mesih'le birlikte kalmalarından ötürü Tanrı'nın tasarısı onların hayatlarında gerçekleşmişti.

Elçi Pavlus

Elçi Pavlus olarak tanıdığımız büyük Tanrı adamı, hayatının daha önceki dönemlerinde Tarsuslu Saul olarak tanınıyordu. Bir zamanlar İsa Mesih'ten ve O'nu izleyen herkesten nefret eden biriydi. Hatta Mesih İnanlılarının öldürülmesinden sorumluydu, çünkü onların Tanrı'ya küfür ettiklerini düşünüyordu. Tanrı kendisiyle kişisel bir biçimde konuştuğunda Saul, Mesih'in izleyicilerini tutuk-

lama izni veren mektuplarla başka bir kente yolculuk etmekteydi.

Daha sonra, Pavlus hayatının bu eski dönemlerine baktığında, kendisinin günahkârların en büyüğü olduğunu söylemişti. *Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi" sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim.* (1.Timoteos 1:15) Eğer Tanrı'nın işleyişi kendisinde etkin olabiliyorsa, kendisini O'na teslim eden herkeste etkin olabilirdi.

Pavlus, genç arkadaşı Timoteos'a, hayatının sonunda sahip olduğu güvenceyi bildirmektedir. Yarışı bitirdiğini ve imanını koruduğunu söylemektedir. Bunun sonucu olarak da sadece kendisi için de-

ğil, aynı şeyi yapacak olan herkes için hazırlanmış bir ödül olduğundan emindi.

Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, O'nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.

(2.Timoteos 4:7-8)

TANRI'NIN TASARIMINI YAŞAYABİLİRSİNİZ

Tanrı'nın sizin için olan tasarısı, on iki elçi için olduğu kadar sizin için de geçerlidir. Onlarla sahip olduğu yakınlığın aynısına sizinle de sahip olmayı iste-

mektedir. *Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin.* (Yuhanna 17:21).

Tanrı onların yaşamında etkin olduğu şekilde sizin yaşamınızda da etkin olmaktadır. Pavlus'un yaşamında görüldüğü gibi, ne kadar başarısızlık yaşamış olursanız olun, Tanrı sizin yaşamınızda da Kendi amacını gerçekleştirebilir.

Tanrı'nın sizin için bir tasarımı olduğunun bilincine vardığınızda hayata bakış açınız değişecek, hayatınızda gerçekleşen bazı şeylere farklı bir şekilde bak-

maya başlayacaksınız.

Marangoz, tahtanın biçimini bir keski ya da testereyle değiştirir. Zımpara kağıdıyla yüzeyleri düzgünleştirir. Bir pırlanta, usta bir mücevherci onun değersiz olan kısmını keskiyle kesip almadıkça gerçek değerine ulaşamaz. Belki Tanrı sizin üzerinizde de özel bir ilgiyle çalışmaktadır!

Zaman zaman kendimizi üzerimize çekiçle vurulmuş, testereyle kesilmiş ve zımpara kağıdıyla ovulmuş hissederiz. Genelde bunun, "kötü şanstın," insanlardan ya da içinde bulunduğumuz durumdan ötürü böyle olduğunu düşünürüz. Bunların Tanrı'nın hayatlarımızdaki sürecinin birer parçası olduğuna inansaydık

onlara verdiğimiz karşılık farklı olurdu.

Romalılar 8:29-30 bizlere, hayatlarımızdaki olayların içinde bulunduğu süreçten söz eder. Tanrı'nın bizim hakkımızdaki her şeyi bildiği gerçeğini inceleyişimizi hatırlıyor musunuz? Tanrı'nın bizim yaşamlarımız için olan tasarısı burada başlar:

“Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti.”

Bu dersi çalışmaya devam ettikçe, Tanrı'nın bizi değiştirmek için kullandığı yollardan bazılarını göreceksiniz. Özellikle

bazı durumların, Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu bilmemize nasıl yardım ettiğini göreceksiniz. Eğer Tanrı'yla işbirliği yaparsanız O da, hayatınızda gerçekleşen her şeyi nihai hedefine ulaştırmakta kullanacaktır.

Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

(Romalılar 8:28)