

PEYGAMBERLERİ ÖRNEK ALALIM

(dizüstü ve tablet bilgisayarlar
için)

Yazar: Dr B.C. Davis
İCI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Yazılmıştır
Eğitsel Gelişim Uzmanı:
David D. Duncan
Çeviren: Hande Taylan
2002
Editör: D. Clark (2016)

© Bu kitabın tüm yayın hakları İCI'ya aittir.
Çoğaltılamaz ve fotokopi yapılamaz.

İsteme Adresi:
ICI
P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul - Türkiye

ICI Merkez adresi:
ICI
1211 South Glenstone Avenue
Springfield, Missouri 65802 USA

İçindekiler

Önceden Biraz Konuşalım

PEYGAMBER NUH: Tanrı'nın Buyurduklarını
Yerine Getirdi

PEYGAMBER İBRAHİM: Tanrı'nın
Arkadaşıydı

PEYGAMBER YUSUF: Tanrı'nın Sevgisini
Gösterdi

PEYGAMBER MUSA: Tanrı'nın Sözüünü Aldı

PEYGAMBER DAVUT: Tövbe Etti ve
Bağışlandı

PEYGAMBER YEŞAYA: Kurtuluşu Önceden
Bildirdi

PEYGAMBER VAFTİZCİ YAHYA: Kusursuz
Kurbanı Onaylandı

İSA MESİH: İnsanlara Tanrı'ya Giden Yolu
Gösterdi

Ünite Öğrenci Raporları

Önce Biraz Konuşalım

Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz

Peygamberlerin deneyimleri hakkında daha çok bilgi edinmeyi hiç istemiş miydiniz? Tanrı'ya olan ihtiyaçlarını nasıl hissetmişlerdi? Duaları nasıl yanıtlanmıştı? Tanrı tarafından nasıl çağrılmışlar ve bütün insanlığa bereket taşımak için nasıl O'nun tarafından yönetilmişlerdi? Peygamberler hakkındaki bu kursu bitirdikten sonra bu soruları yanıtlamak sizin için daha kolay olacaktır.

Nuh, İbrahim ve Musa gibi peygamberlerin yaşamlarını inceleyeceksiniz. Bunları okuduğunuzda kendi yaşamınızı değiştirecek gerçekler keşfedeceğinize inanıyorum.

Önce, kursu etüt etme ve başarılı bir şekilde tamamlama konusunda bilmeniz gereken bazı şeylere bakalım.

Bu kurs, ilkeleri kolayca öğrenmenize ve hemen uygulamaya koymanıza yardımcı olan modern bir öğreti yöntemi kullanmaktadır.

Çalışma Kılavuzunuz

Peygamberleri Örnek Alalım yanınıza alıp boş zamanınız olduğunda etüt edebileceğiniz cepte taşınabilir boyutta bir çalışma kitabıdır. Haftada en az bir ders yapmaya çalışın.

Her dersin ilk iki sayfasını çok dikkatle etüt edin. Bu, aklınızı çalışacağınız şeyler için hazırlayacaktır. Bundan sonra dersi bölüm bölüm çalışın ve Yapmanız İçin başlığı altındaki talimatları yerine getirin. Çalışma kılavuzundaki çalışma sorularının altında yanıtınızı yazmanız için yeterli yer yoksa derslerin üzerinden geçtiğinizde onları yeniden bulmanız için yanıtlarınızı defterinize yazın. Bu kursu bir grupla birlikte alıyorsanız, grup liderinizin talimatlarını yerine getirin.

Her dersin sonunda bir Ders Testi bulacaksınız. Verilen talimatları okuyun. Bundan sonra testi yapın, yanıtlarınızı kaydetmek için kitabın sonundaki ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KAĞITLARI'nı kullanın.

Öğrenci Raporu Yanıt Kağıtları

Her dersin sonunda sizden istendikçe ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KAĞITLARI'nın

söylenilen bölümünü tamamlayın. ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KAĞITLARI'nın başında yanıt kağıdını nasıl işaretleyeceğiniz hakkındaki bütün talimatları bulacaksınız.

Bulduğunuz yerdeki ICI adresine yollamak için ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KAĞITLARI'nda yer alan talimatları yerine getirin. Adres, yayın haklarının bulunduğu sayfanın üst kısmına yazılmış olmalıdır. Bunu yaptığınızda güzel bir belge alacaksınız.

Etüt ederken Tanrı sizi bereketlesin!

İçindekiler'e dön

DERS 1



PEYGAMBER NUH Tanrı'nın Buyurduklarını Yerine Getirdi

“Büyük bir fırtına bekleniyor! Bütün diyarda ölüm ve yıkım olacak!”

Bu sözleri radyoda duyduğunuzu bir düşünün. O civarda radyosu olan tek kişinin kendiniz olduğunuzu düşünün. Gelecek felâket hakkında bilgi sahibi olan tek kişi sizsiniz. Neler hissederdiniz? Ne yapardınız? Büyük bir olasılıkla önce kendi ailenizi düşünürdünüz. Onları, “Gelin, kendimizi kurtarmaya çalışmamız gerek!” diyerek uyarırdınız. Bundan sonra komşularınızın evlerine koşup, “Bir fırtına geliyor! Fırtına için hazırlanın!” derdiniz.

Diyelim ki dinlemediler. Diyelim ki size, “Sen hava durumu konusunda uzman değilsin. Sırf sen büyük bir fırtına geleceği hakkında hikayeler anlattığından ötürü paniğe kapılmayacağız. Biz bir ziyafet yapacağız. Sen git. Burada daha önce hiç böyle bir fırtına olmadı. Neden sana inanalım ki?” dediler.

Kendinizi ne kadar reddedilmiş ve yenilmiş hissederdiniz! Başkalarına yardım etme çabalarınızın boşuna olduğunu bilmek ne kadar üzücüdür. Ama yüreğinizde bildiklerinizden eminseniz, ailenizi ve kendinizi kurtarmak için elinizden geleni yaptınız, öyle değil mi?

Varsaydığımız durumlara benzer olaylar Nuh tarafından gerçekten yaşanmıştır. Duyduğu ses, bir radyo yayınından gelmedi. Nuh, Tanrı’nın sesini duydu. Bu derste Nuh’un yaşadıklarını ele alacağız. Korkunç fırtınanın yeryüzüne neden geldiğini, Tanrı’nın Nuh’a ne dediğini ve tufanın suları etrafında kabarıp dönerken Nuh’un hayatını nasıl kurtardığını öğreneceğiz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

Tanrı Dünyayı Değerlendirdi
Tanrı İnsanlığı Yargıladı
Nuh, Tanrı'nın Planını Kabul Etti

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...

- Tanrı'ya karşı günahın ne anlama geldiğini açıklamak.
- Yargının neden gerekli olduğunu açıklamak.
- Tanrı'nın planı ve vaadini tanımlamak.
- İnsanın Tanrı'nın vaadini nasıl aldığı açıklamak.

TANRI DÜNYAYI DEĞERLENDİRDİ

İnsanlığın Durumu

İnsanlar seslerinde alaycı bir tonla, “Nuh ne yapıyor?” diye soruyordu.

Yeryüzünü yok edecek büyük bir fırtınanın geldiğini sadece Nuh biliyordu. Dev bir gemi inşa ediyordu. İnsanları uarmaya çalıştı ama

ona inanmadılar. Gökler masmaviydi ve hayatın tadını çıkartmak istiyorlardı.

Başlangıçta Tanrı yeryüzünü güzel, kusursuz, bitkiler ve hayvanlarla dolu olarak yarattı. Bundan sonra yaşam ve güzelliği paylaşınlar diye bir erkek ve bir kadın yarattı.

Erkek ve kadın, kendilerini yaratan Tanrı'ya saygı göstermediler. Tanrı onlara nasıl mutlu yaşayabilecekleri ve Kendisini hoşnut edebilecekleri konusunda talimatlar verdi, ama onlar Kendisine itaat etmediler. Bu, insan yaşamına günahı getirdi. Bundan sonra, çocuklar doğmaya ve insanlar dünyayı doldurmaya başladığında, hepsi de Tanrı'yı hoşnut eden şeyleri yapmaktan başarısız oldular. Günah, insanların yüreğini yönetmeye başladı.

İnsanları Tanrı yarattı, insan Tanrı'nın yarattıkları arasında en iyisiydi, bu yüzden onları her zaman gözlemliyor ve neler yaptıklarını ve neler düşündüklerini tam olarak biliyordu. Tanrı o günlerde, insanların Kendisini unuttuklarını ve sürekli olarak

Kendisinden ayrılmış bir şekilde, günah içinde yaşadıklarını biliyordu.

***RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı
kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.
(Yaratılış 2:15)***

Tanrı insanların kötü olduklarını gördü. Bu, onların dürüstlükten uzak, alçak, zarar verici oldukları anlamına geliyordu. Yaşamın normal amaçlarının bozulduğu anlamına geliyordu. Birçokları sapkınlaşmıştı ya da kafalarını ve bedenlerini doğal olmayan yollarda kullanıyorlardı. Fiziksel zevkleri, yiyecek, içecek, büyük partiler ve kutlamaları düşünüyorlardı. Tanrı'ya ihtiyaç duymuyorlar ve O'na karşı saygı göstermiyorlardı. Tanrı'yı hoşnut etmek ya da O'nun kendi hayatları için olan isteğiyle hiç ilgilenmiyorlardı.

Tanrı insanların şiddete düşkün olduklarını gördü. Bunun anlamı birbirlerine karşı kaba ve düşüncesiz olduklarıydı. Birbirleriyle kavga edip dövüşüyorlardı. Kaba, zalim ve bencilce davranıyorlardı. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu bedenleri başka insanlara zarar vermek için kullanıyorlardı. Kuvvet ve yeteneklerinin

yeryüzüne bakmak ve Yaratıcı'ya yücelik vermek için kullanılması gerektiğini unutmışlardı.

Yapmanız için . . .

Bu, **Yapmanız İçin** bölümlerinin her birindeki sorular ya da alıştırmalar, etüt ettiklerinizi gözden geçirmenize ya da hayatınıza geçirmenize yardımcı olacaktır. Dersleri anlayıp anlamadığınızı görmenize yardımcı olacaklardır. Her bölümde verilen talimatları yerine getirin.

Burada içlerinde boşluklar olan cümleler bulacaksınız. Boşlukları doğru sözcüklerle doldurun.

1. Tanrı insanların olduğunu gördü. Bunun anlamı, kuvvetlerini birbirlerine karşı için kullandılar.

2. Tanrı, insanların olduklarını gördü. Bunun anlamı, bedenlerini ve kafalarını ve dürüstlükten uzak yollarda kullandıkları anlamına gelir.

Yanıtlarınızı kontrol edin.

Günahın Doğası

Tanrı, yeryüzünün durumunu görünce hoşnut olmadı. İnsanlar Tanrı'yla ilgilenmiyorlardı. Günahlı yollarında devam ediyorlardı, çünkü günahın yüreğin korkunç ve mahvedici bir konumu olduğu gerçeğini kabul etmiyorlardı. Diğer yandan Tanrı, bu durumu çok ciddiye alıyordu, çünkü günah hakkındaki gerçeği biliyordu. Yozluk ve şiddetin sadece günah olmakla kalmayıp insanın günahlı konumunun sonucu olduğunu anlamıştı.

Bazen günahın, belirli biri tarafından, belirli bir yerde gerçekleştirilen kötü bir davranış olduğunu düşünürüz. Böyle de olabilir, ama aynı zamanda bundan çok daha fazlasıdır. Günah hakkındaki gerçek, insanın Tanrı'ya sırtını çevirmiş olduğundan ötürü insanın içinde bulunduğu durumdur. Günah insanı Tanrı'dan ayırır. Günah, Tanrı'nın isteğine boyun eğmeyi reddetmektir.

Günah insanları öldürücü bir hastalık gibi sarar ve onları sadece yeryüzünde değil, Tanrı'dan uzaklaşanları bekleyen cehennemde büyük ıstıraplara götürür. Tanrı'nın insanlığın durumunu gördüğünde kızmasının nedeni

buydu. İnsanın bu şekilde devam etmesine izin verilemeyeceğini biliyordu. Yeryüzüne yargı ve yıkımın gelmesi gerektiğini biliyordu. Tanrı'nın yüceliği, en değer verdiği yaratıklarının yüreklerinden yeniden yansıyabilmesi için günahın yeryüzünde bıraktığı lekelerin yıkanması gerekiyordu.

Yapmanız için . . .

3. Burada verilen listeden sözcükler seçerek, kendi günah anlayışınızı dile getiren tanımlar yapmakta kullanın. Bütün sözcükleri kullanmanız gerekmiyor. Bizler birincisini sizin için yaptık bile.

hastalık / ayırır / durum / acı çekmek / sırtını çevirmek / itaatsizlik / reddetmek / asilik

- a) Günah insanı Tanrı'dan ayırır.
- b) Günah
- c) Günah
- d) Günah

TANRI İNSANLIĞI YARGILADI

Yargı Gerekiyordu

Tanrı, sabırlı davranmış olduğu halde, insanlığın kötülüğünün dünyayı daha fazla kirletmesine izin veremeyeceğini bildireceği bir zaman geldi.

Bunun üzerine Tanrı, “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım. İnsanlığa son vereceğim” dedi, **“Çünkü onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Yeryüzüne tufanı ben göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek.”** (Yaratılış 6.7,13,17)

Bütün insanlık, Tanrı'nın isteğine karşı gelmişti – Tanrı'ya itaat etmemek için mücadele ediyorlardı. Başka bir deyişle insanlar var oluş nedenleriyle mücadele ediyorlardı. Bu şekilde kendilerini Tanrı'nın gözünde yok ettiler. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğunu kirletmişler ya da kötüye kullanmışlardı. Tanrı'nın doğası, yarattıklarında böylesi kötülüğe izin veremezdi. Gerçek ve pak olan Tanrı, günah üzerine yargıyı getirmeliydi.

Bildiđiniz gibi iyi bir baba, çocuklarını sevdiđi halde, bir kenara çekilip onların kendi ismini kirletmelerine izin veremez. Ailenin isminin onuru görmezlikten gelinemez. Çocukların babalarına itaatsizlik ve saygısızlık etmemeleri gerekir. Böylesi kötü yollarda yürümekte ısrar ederlerse, onları cezalandırması gerekir. İyi bir baba çocuklarını cezalandırmaktan hoşlanmaz, ama bunu yapmaktan başka bir seçeneđi yoktur. Çocukların kötülüđu cezayı gerekli kılar. Sevgiyle verilen böylesi bir ceza, çocukları utanca deđil, onura götüren dođru yola yöneltme işini görür.

Tanrı, çocuklarından saygısızlık ve itaatsizlik gören bir babanın durumuna benzer bir konumdaydı. Buna ek olarak, Tanrı'nın dođası tam bir kutsallıktır. Böylesi bir kutsallık, varlığını günahlılıkla paylaşamaz. Kutsallığın, günahı yargılaması gerekir.

Yapmanız için . . .

4. Aşağıdaki cümleyi dođru bir şekilde tamamlayan şıkkı daire içine alın. Tanrı insanların üzerine yargı yolladı çünkü,

a) insanları sevmiyordu.

- b) insanlar sürekli olarak O'nun amaçlarına karşı geliyorlardı.
- c) Tanrı'nın kutsallığının günahı yargılaması gerekir.
- d) gücünü kanıtlamayı istiyordu.

Yargı ve Merhamet Planlanmıştı

Şimdi Tanrı'nın elinde gerçek bir sorun vardı. Günahlı yeryüzünü yargılaması gerekiyordu. Ama sınırsız merhamet ve acımayla dolu büyük bir yüreği vardı. Her şeyden çok, yarattığı insanların yaratılmış oldukları amacı yerine getirmelerini, ismini onurlandırmalarını istiyordu. Ne yapabilirdi?

Tanrı, yeryüzüne hoşnut olmayan bir şekilde baktığı halde, başlangıçtan beri sorunu nasıl çözebileceğini biliyordu. Bir planı vardı. Günahlı yeryüzünün tümünü yok edebilir, buna karşın insanlığı kurtarabilirdi, çünkü o zamanki insanlar arasında suçsuz olan ve Tanrı'yla yürüyen doğru bir adam vardı. Bu adamın adı, Nuh'tu.

Nuh'un büyük bir fırtınanın geleceğini söyleyen sesi duyması da bu döneme rastlar.

Bir radyo yayınından gelen bir sesi deęil,
direkt olarak Tanrı'dan gelen sesi duymuřtu.

Tanrı Nuh'a, "İnsanlığa son vereceęim" dedi,
"Çünkü onların yüzünden yeryüzü zorbalık
doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok
edeceęim. Yeryüzüne tufanı ben
göndereceęim. Göklerin altında soluk alan
bütün canlıları yok edeceęim. Yeryüzündeki
her canlı ölecek." (*Yaratılıř 6:13,17*)

Nuh, günaha tabi bir insan olduęu halde,
Tanrı'nın beęenisini kazanmıřtı, çünkü
Tanrı'ya yakındı ve Tanrı'nın huzurunda
olmayı arzuladı. Nuh, Tanrı'nın yolunda
yürüdü ve her zaman O'na teslim olmaya
razıydı. Tanrı, Nuh'u Kendi mesajcısı olarak
kullanmayı planlıyordu. Nuh aracılıęıyla
insanlığa bir uyarı mesajı yollayabilir, dünyaya
merhamet ve acıma gösterebilirdi. Tanrı, yargı
geldięi zaman bile, Kendi sesini dinleyen ve
Kendisine itaatkâr olanlar için bir yol
saęlanacaęını gösterecekti.

Bunun üzerine Tanrı, Nuh'a insanlığın günahlı
durumunun bunu gerekli kıldıęından korkunç
bir tufanın geleceęini söyledi. Günah

cezalandırılmadan devam etmeye bırakılamazdı. Tufan, Tanrı'nın yargısıydı. Ama Tanrı, Nuh'un kurtulması için bir yol hazırlayacaktı, çünkü halkını hâlâ seviyordu ve onların Kendi merhametini ve yaşamları için olan amacını anlamalarını istiyordu. Nuh'a dikkatle dinlemesini ve bütün talimatlarına uymasını söyledi.

Nuh'un, suların üzerine yükselerek fırtına sırasında kendisini koruyacak büyük bir gemi inşa etmesi gerekiyordu. Tanrı, geminin yapımı için gerekli olan talimatları ve ölçüleri kesin bir şekilde kendisine bildirdi. Hazırlıkların her ayrıntısını açıklaması Tanrı'nın halkı için olan ilgi ve sevgisini göstermektedir. Yaratılış'taki anlatımı okuduğumuzda, Tanrı'nın Nuh'la birlikte olduğunu, gemi inşa edilirken her ayrıntıyı seyrettiği izlenimini ediniyoruz. Seçmiş olduğu gemi yapımcısının omuzunun üzerinden bakıyor, ona yol gösteriyor ve sevgili yaratığını koymaya güveneceği aracın her fırtınanın gazabına dayanabilecek güçte olacağından emin olmak istiyordu. Hiçbir kötülüğün gücü Tanrı'nın harikulade

gemisinin korumasını kabul edenleri yok edemeyecekti!

Tanrı, Nuh'a gemi bittiğinde belirlenen zamanda yağmurun yağmaya başlayacağını söyledi. Sular yeryüzünden yükselecek ve gemide olanlar dışında olan nefes alan her şey boğulacaktı. Tufan bittikten sonra yaşamın yeryüzüne yeniden dönebilmesi için Nuh'un, aile üyelerini ve yaşayan her yaratıktan birer erkek ve dişiyi gemiye alması gerekiyordu.

Böylece daha yargı gelmeden bile, insanların yargıdan kurtulup yeni yaşamı kabul etmeleri için Tanrı'nın gerekli olanları sağladığını görüyoruz. Tanrı, insanların kendileri aracılığıyla, yargının kesinlikle geleceğinin ve kurtuluş yolunun bilincine varabilecekleri bir adamı, yani Nuh'u ve kurtuluş yöntemi olarak ta gemiyi seçti.

Yapmanız için . . .

5. Aşağıdaki boşlukları tamamlamak için oraya en uygun olan sözcüğü seçin ve boşlukları doldurun.

yargı / mesajcı / günah / tufan / gemi /
boğuldu / kurtuluş

- a) İnsanın günahlı konumu
gerektiriyordu.
- b) Tanrı insana günahına karşın
sundu.
- c) Tanrı, insanlara olan sevgisinden ötürü
Nuh'a bir inşa etmesini söyledi.
- d) Tanrı, bir aracılığıyla çalışmayı
seçti.

NUH, TANRI'NIN PLANINI KABUL ETTİ

Antlaşma Yapıldı

Tanrı, Nuh'a, *“Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için, her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al (Yaratılış 6:18-19)”* dedi.

Tanrı, antlaşma sözcüğünü kesin bir nedenden ötürü kullanmıştı. Bir antlaşma, kontrat gibi

bir şey olduğundan, iki ya da daha çok tarafı bir vaatte birbirlerine bağlama etkisine sahipti. Bir antlaşma bir kontrat yapan kişilerin ciddi sorumlulukları vardır. Taraflar bu antlaşmadan yarar sağlamayı ümit eder.

Nuh, Tanrı'nın kendisine ne söylediğini anlamıştı. Antlaşmanın Tanrı'nın insanı Kendisine çekmesinin yolu olduğunu anlamıştı. Başlangıçtan beri Tanrı'nın amacı, insanın Kendisiyle uyum içinde olmasıydı. Nuh, tam bir itaat içinde hareket ederek Tanrı'yı hoşnut edebileceğini biliyordu. Ayrıca Tanrı'ya itaatin kendisine kurtuluş ve yaşam getireceğini de biliyordu. Tanrı sözünden dönmez. Nuh'un kurtuluşu garanti edilmişti. Nuh güvenlikte olacağı konusunda kuşku duymadı çünkü Tanrı doğrulara karşı tuzak kurmaz. Kendisini izleyenleri kandırmaz. İyi bir kontrat gibi, Tanrı'nın antlaşması herkes için yararlar getirecekti.

Nuh tereddüt etmedi. Nuh'un hayatının anlatımında şu açık sözleri okuyoruz: Nuh Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getirdi

(Yaratılış 6:22). İtaatiyle Tanrı'yı hoşnut etti, böylece kendisi ve ailesi kurtuldu.

Nuh, Tanrı'nın sözlerini anladı. Tanrı'nın söylediği her şeyi kabul etti ve inandı. Bir kararla karşı karşıyaydı. Tanrı'nın kurtuluş planını kabul etmeyebilirdi ancak, Tanrı'nın talimatlarına göre hareket etme konusunda özgür bir şekilde karar verdi. İçinde bulunduğu durum üzerinde düşündüğümüzde Nuh'un büyük bir iman ve cesaretle hareket ettiğinden emin olabiliriz.

Daha önce de dikkat etmiş olduğumuz gibi Nuh'un etrafındaki insanlar sadece zevk ve bencilce bir yaşamla ilgileniyorlardı. Tufan diye bir şeyi daha önce hiç duymamışlardı; gökten suların düştüğünü daha önce hiç görmemişlerdi. Nuh'un Tanrı hakkında konuştuğunu ve onları yollarını değiştirmeye ikna etmeye çalıştığını duymuşlardı. Herhalde ona gülmüşler ve tuhaf biri olduğunu düşünmüşlerdi. Şimdi birdenbire onun, "Bir tufan geliyor" dediğini duyuyorlar. Oğullarıyla konuşurken ve onlara inşa etmekte olduğu

gemiye binmeleri gerektiğini söylerken uyarıda bulunan sesini duyuyorlar.

Tanrı'nın talimatlarını yerine getiren Nuh, harikulade bir gemi yaptı. Sırf bu bile, sözlerinin önemine tanık olmaya yetmeliydi. Sadık, sabırlı iş ve uyarı mesajı yıllarca sürdü. Nuh'a gülen ve onu duymazlıktan gelen kişiler de kararlar vermekteydiler. Tıpkı Nuh yaptıklarıyla Tanrı'ya inanıp O'na itaat etmeyi seçtiğini kanıtladığı gibi, diğerleri de davranışlarıyla Tanrı'yı reddetmeyi seçmişlerdi.

Yapmanız için . . .

Kendi düşüncelerinizi kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayın. Herbiri birkaç sözcükle yanıtlanabilir.

6. Antlaşmanın amacı nedir?

7. Tanrı neden Nuh'la bir antlaşma yaptı?
.....

8. Bir antlaşma yapıldığında sorumluluk kime aittir?

9. Tanrı'yla insan arasında bir antlaşma yapıldığında insanın sorumluluğu nedir?

.....

Vaat Sunuldu

Sonunda geminin inşası sona erdi. Nuh, fırtına boyunca insanlara ve hayvanlara yetecek kadar yiyeceği gemiye yükletti. Sonra bütün hayvanlar Tanrı'nın buyruklarına uygun bir şekilde yerlerine yerleştirildiler. Nuh, aile üyeleriyle birlikte gemiye bindi. Gemiye bindikleri an iman zaferi dolu büyük bir an olmalıydı. Diğer insanlar günah içinde yaşarlarken Nuh doğru bir yaşam sürmüştü. Gemiye hazırlamak için sadık ve gayretli bir şekilde çalışmıştı. Ama gemiye bindiği an kendini Tanrı'nın ellerine yeni ve özel bir şekilde teslim etmişti. Anlatımda, "**RAB Nuh'un ardından kapıyı kapadı. (Yaratılış 7:16)**" sözlerini okuyoruz. Tanrı geminin kapısını kapatmıştı. Nuh'un yapabileceği başka bir şey kalmamıştı. Günahlı yeryüzü üzerine gelecek yargıdan korunmak ve kurtuluş için tamamıyla Tanrı'ya bağımlıydı.

Ve yargı geldi. Tufan dehşet verici bir gerçektir. Kırk gün, kırk gece boyunca göklerden yağmur indi ve yeryüzündeki büyük kaynaklardan sular fıskırdı. Tanrı'nın söylemiş ve Nuh'un insanları uyardığı gibi, geminin dışındaki herkes korkunç sularda boğuldu. Nuh, gemi ve Tanrı'nın yapmış olduğu antlaşma tarafından korundu.

Sular yeryüzünü doldurdu. Bundan sonra Tanrı yeraltındaki kaynakları durdurdu ve yağmuru dindirdi. Suyu buharlaştırması için rüzgâr yolladı ve sonunda toprak yeniden kurudu. Tanrı, Nuh'a, "Gemiden çık" dedi. Nuh'a insanlar ve hayvanların yeniden çoğalmasını ve yeryüzünü semereli kılmasını söyledi.

Nuh, kuru toprağa çıkar çıkmaz Tanrı'ya tapınma ve şükran içinde bir sunak yaptı ve O'na yakmalık sunular sundu. Tanrı bundan hoşnut oldu ve Nuh'a, "***İnsan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. (Yaratılış 8:21)***" dedi. Ve

Tanrı, insanlığa verdiği vaadin bir işareti olmak üzere gökkuşağı yaptı.

Tanrı'nın sözlerinden, insanın günahlı durumunun tufan tarafından yok olmadığını anlayabiliriz. Günahlı insanlar yok olmuşlardı, ama günahlı durum devam ediyordu. Bundan, Nuh'un günahlı konumdan kurtulduğu için değil, kendisi için bir kaçış yolu sağlaması için Tanrı'ya güvendiğinden ötürü kurtulduğunu öğreniyoruz. Nuh, Tanrı'ya inanıp itaat ettiği için Tanrı onu güvenli bir konuma koydu. Gemide bulunduğu sürece tufanın sularından korunuyordu. Günahlı yeryüzüne gelen yargıdan korunuyordu. Güven ve itaat her birimiz için, bizleri yargıdan koruyan bir tür gemi oluşturur.

Yapmanız için . . .

10. Nuh'un başından geçenlerin anlatımını etüt ederken davranışlarının kişiliği hakkında pek çok şey söylediğini görüyoruz. Bir davranışın her tanımından sonra, davranışın bildirdiği bir niteliği boşluğa yazın. Nuh'un özellikleri:

Diğer insanlarla ilgilenen / Sadık / Çalışmaya istekli / Tapınma dolu bir konumda /

Tanrı'nın isteklerini yerine getirmeye hazır

- a) Nuh, Tanrı'nın talimatlarını tam olarak yerine getirdi.
- b) Nuh, dev bir gemi yaptı
- c) Nuh, uzun yıllar boyunca gemi üzerinde çalıştı.
- d) Nuh, insanlara bir tufanın geleceğini söyledi.
- e) Nuh, Tanrı'ya bir sunak yaptı.

.....

11. Nuh'un hangi tutumu kurtuluşu için kesinlikle gerekliydi? Soruyu yanıtlamak için kendi sözcüklerinizi kullanın.

.....
.....

Evet, Tanrı Nuh'a tufandan sonra, tıpkı tufandan önce de söylemiş olduğu gibi, "**İnsanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren kötüdür. (Yaratılış 8:21)**" dedi. Buna karşın Tanrı, Nuh'la yeni bir antlaşma yapmaya razıydı ve bu kez vaadini Nuh'un soyundan gelen herkese uzattı. Tanrı tufanı

göndererek insanların günahlı yaşamlarından ötürü hoşnutsuzluğunu bildirdi. Günahın korkunç bir şey olduğunu ve günahtan ötürü yargı gelmesi gerektiğini gösterdi. Tanrı'ya güvenen ve itaat eden bireylerin yargıya tabi olmayacaklarını göstermişti.

Tanrı şimdi, ***“Kendimle yeryüzündeki bütün canlılar arasında sürdüreceğim antlaşmanın belirtisi budur. (Yaratılış 9:17)”*** diyerek gökkuşağını bir işaret olarak verdi ve insanlık için olan sevgisi ve umudunu bir kez daha gösterdi. Tanrı'nın, Nuh'un öyküsünün yıllar boyunca birçok nesle anlatılmasını istediğini biliyoruz, çünkü Tanrı'nın hepimizin öğrenmemizi istediği derslere örnek olarak kullanıldığını görüyoruz.

Tanrı bizlere, “Nuh'u hatırlayın. Onun zamanındaki durumları ve günahlı insanların tufan gelip de hepsini yok edinceye dek ona kulak asmadıkları gibi Tanrı'nın yeryüzünü yargılayacağı korkunç bir gün gelecektir” demektedir. Nuh'u hatırlayın. Nuh sadıktı ve Tanrı onu kabul etti. Yine Tanrı bizlere, “Nuh'u hatırlayın. Suların yeryüzünü bir daha

asla kaplamayacağı üzerine söz verdiğim gibi... size olan sonsuz sevgim sarsılmayacak ve esenlik antlaşmam bozulmayacaktır” demektedir.

Yapmanız için . . .

12. Nuh ve tufanın anlatımı üzerinde düşünürken aklınıza gelen düşünce ve dersleri başka bir kâğıda yazarak listeleyin.

Nuh’un Tanrı’nın isteğine verdiği yanıtta öğrendikleriniz sizin yaşamınızı nasıl daha iyiye götürebilir?

Bütün yanıtlarınızı bu dersin sonunda verilenlerle karşılaştırarak kontrol edin.

13. Nuh’u kurtaran Tanrı’dan, sizin yüreğinize hitap etmesini ve sizin için planına uygun bir şekilde kurtuluş bulmakta size yol göstermesini isteyin.

DUA

Ey Tanrım! Doğru olanların Koruyucusu ve Saklayıcısı. Sana sonsuzlar boyunca övgüler olsun. Nuh’a kendisini tufandan koruyan

geminin inşasında şahsen yol gösterdiğin gibi, bana da kendi yaşamımın bir gemisini inşa etmekte; beni de onun gibi büyük ve korkunç yargı gününden koruyacak olan Seninle bir ilişki geliştirmemde bana yol göster. Benim yüreğime, adanmışlık ve itaat dolu bir ilişki ek; çünkü ruhum aynı türde bir antlaşma için Sana yakarıyor. Bu antlaşmada Senin benim sığınağım olduğumu kesinlikle bilebilirim. Yıkım ve cehennemden kurtuluşumun kesin olduğundan emin olabilirim. Ancak o zaman ruhum esenlik içinde olabilir.

Amin.

Yanıtlarınızı Kontrol Edin

Alıştırmalarınızın yanıtları normal sıralamayla verilmemiştir. Bu, bir sonraki sorunun yanıtını önceden görmeyesiniz diye yapılmıştır. Size gereken sayıya bakın ve daha ilerideki soruların yanıtlarına bakmamaya çalışın.

7) İnsanı Kendisine çekmek istiyordu.

1) şiddetli, dövüşmek

8) Bütün taraflara aittir.

2) yoz, sapkın ya da doğal olmayan

9) Tanrı'ya itaat etmek.

3a) Günah insanı Tanrı'dan ayırır.

b) Günah, acı çekmeye götüren bir hastalıktır,

c) Günah, insanın Tanrı'nın isteğine karşı itaatsizliğinden kaynaklanan durumdur,

d) Günah, insanın Tanrı'nın amacına karşı isyanı ve onu reddedişidir.

10a) Tanrı'nın isteklerini yerine getirmeye hazır,

b) Çalışmaya istekli.

c) Sadık.

d) Başkalarıyla ilgileniyordu,

e) Tapınma dolu bir konumda.

4b) İnsanlar sürekli olarak O'nun amaçlarına karşı geliyorlardı.

c) Tanrı'nın kutsallığının günahı yargılaması gerekir.

11 Aşağıdakiler başka sözcüklerle de dile getirilebilir. Nuh, Tanrı'ya itaat etti; Tanrı'nın kendisine yapmasını söylediği şeyi yaptı.

Tanrı'ya teslim oldu ya da tamamen Tanrı'ya bağımlı oldu, Tanrı'ya güvendi.

- 5a) yargı
- b) kurtuluş
- c) gemi
- d) mesajcı

12 Olası yanıtlar: Günahın Tanrı'nın gözünde ne kadar korkunç bir şey olduğunun daha çok bilincinde olmalıyım. Tanrı'nın insanları ne kadar sevdiğini anladıkça kendimi O'na daha yakın hissedeceğim. Kendi hayatımı tamamen Tanrı'ya teslim ederek yargıdan kurtulacağıma emin olabilirim.

6 İki ya da daha çok tarafı birbirine bağlar.

DERSİN TESTİ

Bu dersin testine hazırlanırken lütfen kitabınızın arkasındaki ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KÂĞIDI'nı bulun. Talimatları okuyun ve Ders 1'in yanıtlarını doldurun.

Cok Seçenekli Sorular

1 Tanrı'ya karşı günahtan söz ettiğimizde,

- a) insanın Tanrı'nın talimatlarına itaat etmekteki ve O'nu hoşnut etmekteki başarısızlığından söz ediyoruz.
- b) insanın Tanrı'nın yargısını getiren her bir davranışından söz ediyoruz.
- c) Tanrı'ya karşı geçici ama zararsız bir tutumdan söz ediyoruz.

2 Günahın üzerine Tanrı'nın yargısı gelir, çünkü,

- a) Tanrı kızmıştı ve inşanı cezalandırmayı istiyordu.
- b) Tanrı'nın isteğine karşı konulmuştu ve ismi kirletilmişti.
- c) günahın ortadan kaldırılması için bir şey sağlanmamıştı.

3 Tanrı'nın sevgi içinde verilen düzeltici disiplininin,

- a) diğer potansiyel günahlıları uyaracak bir örnek olması tasarlanmıştı.
- b) çocuklarına doğru yolda kılavuzluk edecek bir örnek olması tasarlanmıştı.
- c) Tanrı'nın doğasının katı yanının bir gösterimi olması tasarlanmıştı.

4 Tanrı'nın Nuh'la olan antlaşması, Tanrı'ya yargıdan koruma sağlama sorumluluğunu getiriyordu, Nuh'un ise,

- a) iyi işler yaparak Tanrı'nın beğenisini kazanması gerekiyordu.
- b) Tanrı'nın sözcüsü ya da peygamberi olmayı kabul etmişti.
- c) Tanrı'ya tam bir itaat içinde hareket etmesi gerekiyordu.

5 Nuh kurtulmuştu çünkü,

- a) günahlı konumdan özgürdü.
- b) Tanrı'nın kendisi için bir kaçış yolu sağlayacağına güvenmişti.
- c) birçok iyi işler yapmıştı.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,

DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.

6 Günah geçici bir konum olduğundan, durumu değiştirmek ve Tanrı'yla insan

arasında dostça bir ilişki oluşturmak için çok az şey gerekir.

7 Tanrı'nın Nuh'la yapmış olduğu antlaşma, her iki tarafı da ciddi bir sorumlulukla bağlayan bir antlaşmaydı: Nuh'un Tanrı'ya itaat etmesi gerekiyordu; Tanrı Nuh'un kurtuluşunu garantiledi.

8 Nuh'un, Tanrı'nın kendi kurtuluşunu garantileyen kurtuluş sunusunu kabul etme konusunda hiçbir seçim hakkı yoktu.

9 Nuh gemiye girdiğinde, yargıdan korunmak ve kurtulmak için kendisini Tanrı'ya tamamen teslim etti.

İçindekiler'e dön

DERS 2



PEYGAMBER İBRAHİM Tanrı'nın Arkadaşıydı

Tanrı'yla olan ilişkinizden tamamıyla emin olabilirsiniz. İbrahim'in deneyimlerinden kendinizi Tanrı'ya nasıl teslim edebileceğinizi ve Tanrı'nın vaat ettiği bereketleri nasıl alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tanrı, hizmetkârı ve arkadaşı olması için İbrahim'i seçti. Tanrı bunu, isteğini yerine getiren herkesi bereketleme planını uygulamaya geçirmek için yaptı.

İbrahim'in yaşamının anlatımında, kendi yaşamınızın gerçek amacını anlamak için gerekli ilkeleri bulabilirsiniz. İbrahim günahın doğasını ve ne kadar tehlikeli olduğunu gördü. Tanrı'nın kendisiyle ve halkıyla ilgilendiğine inandı. Tanrı'nın vaadini kabul etti. Tanrı'nın

talimatlarını yerine getirdi. Kendisini itaat ve sevgi içinde tamamen Tanrı'nın isteğine teslim etti.

Bu derste, İbrahim'in yaptığı gibi bu ilkeleri temel alarak nasıl yaşayabileceğiniz hakkında daha çok bilgi edineceksiniz. Tanrı'nın arkadaşı olmanın ne anlama geldiğini anlayacaksınız.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

İbrahim Tanrı'nın Çağrısını Kabul Etti
İbrahim İmanını Kanıtladı
İbrahim Her Şeyini Tanrı'ya Verdi

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...

- İnsanın Tanrı'yla olan ilişkisinin doğasını açıklamak.
- İbrahim'in iman ve boyun eğişini nasıl gösterdiğini tamamlamak.
- Tanrı'nın çağrısına nasıl yanıt verebileceğinizi anlamak.

İBRAHİM TANRI'NIN ÇAĞRISINI KABUL ETTİ

Tanrı İnsanlar Aracılığıyla Çalışır

Tek başınıza ne yapabilirsiniz? Size yardım edecek, sizinle paylaşacak ya da sizinle birlikte olacak kimse olmadan ne başatabilirdiniz?

Tek başınıza dua edebilirsiniz. Ama dua ettiğinizde başka birisinin varlığını kabul ediyorsunuz. Tanrı oradadır.

Tek başınıza okuyabilirsiniz. Ama okuduğunuzda başkalarının varlığını kabul edersiniz. Orada bir yazar, bir yayıncı, hatta belki de başka türlü olsaydı sizin için sadece mürekkep lekeleri olacak lisan simgelerini konuştuğunuz dile çeviren dikkatli bir çevirmen vardır.

Tek başınıza yapabileceğiniz çok az şey vardır.

Tanrı tek başına ne yapabilir? Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Tanrı kimseye bağımlı değildir ve kimseden izin istemez. Tanrı evren üzerindeki egemen güçtür. Yaratılan her şey

O'nun eli tarafından yaratılmıştır ve yaratılış amacı O'nun ismini yüceltmektir.

Buna karşın insanlığı, yalnız olmak istemediği için yaratmıştır, insanlığı, yaşamı ve yaratılışın doğasını paylaşmak ve Kendisiyle iletişim içinde olması ve Kendisine tapınması için yaratmıştır.

Tanrı'nın yarattığı insanlar için bir planı olduğunu biliyoruz. İnsanlar günaha düştüklerinde memnuniyetsizlik duymuştu. Günahın ne kadar korkunç bir şey olduğunu göstermek için büyük bir tufan gönderdi. Günah korkunçtur, çünkü inşanı Tanrı'dan ayırır. Tufandan sonra halkı üzerinde yeniden çalışmaya ve onlar için olan amacını gerçekleştirmeye başladı. Tanrı'yı onurlandıracak ve bütün insanlığa bir bereket olacak sadık izleyicilerden oluşan bir ulus oluşturmaya başladı.

Tanrı bir kez daha, halkıyla olan ilişkisinin doğasını gösterdi. Egemen Tanrı, insanlar aracılığıyla çalışmayı seçti. Her şeyi Kendisi tek başına yapabilirdi, ama sorumluluğu paylaştı ve insanları yeryüzündeki temsilcileri

olarak atadı. Bu bizlere, yaşamlarımızın Tanrı'nın amacıyla karışık ve bileşik olduğunu göstermektedir. O'nun isteğini yapmazsak esenlik bulamayız. Ve O bizleri bize merhamet sunmadan terk etmez. O'nun çağrısına karşılık vermemizi istemesi, O'nun doğasının bir parçasıdır. Yeni ulusunu oluşturmaya tek başına çalışarak başlamadı. Kendi isteğini insanlara bildirecek bir adam buldu. İbrahim'i iman dolu ve sadık olanların babası olmak üzere seçti. İbrahim'in Kendisinin arkadaşı olduğunu söyledi.

Yapmanız için . . .

1 Aşağıdaki cümleyi doğru bir şekilde tamamlayan şıkları daire içine alın. İnsanların Tanrı için önemli olduklarını biliyoruz, çünkü

- a) Tanrı'nın onların yardımına ihtiyacı vardır.
- b) İbrahim'in Kendisinin arkadaşı olduğunu söylemişti.
- c) insanların Kendisine tapınmalarını ister.
- d) onlarla birlikte sorumluluk ve ayrıcalıkları paylaşır.
- e) başarısız olduklarında onları terk eder.

Çağrı İçin Olan İhtiyaç

Tufandan sonra Nuh Tanrı için bir sunak inşa etti. Başlangıçta kendisi ve ailesinin Tanrı'ya tapındıkları ve O'nun isteğini yapmayı istedikleri kesindi. Ama günah, tufanı izleyen nesillerde de yönetimdeydi. Ayartılmalara karşı koymakta zayıf ve başarısızdılar. Tanrı'yı reddettiler. Ancak yüreklerinde tapınma ihtiyacını duyuyorlardı, çünkü bütün insanlar bu ihtiyacı duyarlar. Çok geçmeden aya ve kendi yapmış oldukları putlara tapmaya başladılar.

İnsanlığın kötülüğünden ötürü Tanrı'nın yarattıkları yeniden yok edilecek gibi gözüküyordu. Ama yeryüzünde tek Yaratıcı Tanrı'yı hatırlayan ve anlayan birkaç kişi vardı. İbrahim Tanrı'ya inananlardan biriydi. Babası putperest olduğu halde, kendisi putlara tapmayı reddetti.

Tanrı, yeryüzündeki insanların umutsuz kalmasına izin vermeyecekti. Günah işledikleri zaman bile, merhamet ve acımayla doluydu. İnsanları putlardan uzaklaşmaya yöneltmek ve onlara gerçeğin yolunu göstermek için bir planı vardı. Tanrı'nın planı, Tanrı'nın isteğini

yapacak ve bütün insanlara bereket getirecek bir adamı lider olarak seçmekti.

Tanrı, İbrahim'in halkının putlarına tapmayı reddettiğini gördü. Tanrı, **“Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak (Yaratılış 12:1)”** dedi. İbrahim'in kötülük ve putperestlik ortamından uzaklaşıp Tanrı'yı sadık bir şekilde izleyecek yeni bir grup kurmasını istiyordu.

İbrahim, babası ve diğer akrabalarıyla birlikte Kildaniler'in Ur kentinden Haran'a yolculuk etti. Ama hâlâ yanlarında putlar vardı. Tanrı, **“Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim topraklara git”** diyerek onunla yeniden konuştu.

Gördüğümüz gibi, İbrahim'in günahlı bir etki oluşturan ortamdaki ayrılması gerekiyordu. Etrafınızda bu tür etki olduğunda, aklınızı ve kalbinizi bunlardan ayrı tutmak zordur. İnsanın zayıflığı ve günahlı durumu, insanların bunu yapmanın yanlış olduğunu bildiklerinde bile başkalarının yollarını izlemelerine neden olur. Tanrı, İbrahim'in geçmişinden tamamen kopmasını ve kendisini

sadece Tanrı'nın planını gerçekleştirmeye adanmıştı istiyordu.

Bunun amacı İbrahim'i, kendisi aracılığıyla bereketin milyonlarca insana akabileceği bir kanal haline getirmektir. Tabii ki, Tanrı bir insan aracılığıyla çalışmayı seçtiğinde, Kendisine itaat etmeye razı olan birini seçer. İbrahim kafirlerin arasında değildi. Putların önünde eğilmeyi ve onlara tapınmayı reddetmişti. Göklere baktı, ama bunu aya tapınmak için değil, evrenin Yaratacısı olan tek gerçek Tanrı'yı onurlandırmak için yaptı. İbrahim Tanrı'nın arkadaşıydı ve Tanrı onun halkına önderlik etmesini istiyordu.

Yapmanız için . . .

Aşağıdaki soruları birkaç kelimeyle yanıtlayın.

2 İnsanlar tufandan sonra neden günahlı yollarına döndüler?

.....

3 İnsanlar neden putlara tapıyorlardı?

.....

4 Tanrı ne yaptı?

.....

5 İbrahim'in halkını terk etmesi neden
gerekliydi?

.....

Vaatler ve Talepler

Yüreğinizde Tanrı'yı hoşnut etmek için büyük bir dürtü hissediyor musunuz? Kendinizi O'nu daha iyi tanımak için büyük bir arzuyla O'na doğru uzanır buluyor musunuz? Size Tanrı'yı çağırıyor musunuz gibi gelebilir, ama gerçek, Tanrı'nın sizi çağırdığıdır. Tanrı'yı daha iyi anlama ihtiyacı ve arzusuna sahip olursunuz Tanrı'nın size olan büyük sevgisinin sonucu olan bir çağrıdır. Tanrı bütün insanlara bu şekilde uzanır ya da onları çağırır. Bazıları işitmezler, çünkü dinlemezler. Diğerleri açık bir şekilde işitirler ve her şeyi bir kenara bırakıp Tanrı'nın isteğini arama dürtüsüne itaat etmeye istekli olurlar.

İbrahim'e gelen çağrı, bazı bakımlardan Tanrı'nın sesini dinleyen herkese gelen bu çağrıya benziyordu. Ama başka bir bakımdan, başka hiç kimsenin hiçbir zaman duymamış olduğu çok özel bir çağrıydı. Tanrı, İbrahim'e

yaptığı bu çağrı aracılığıyla bütün insanlar için yeni bir gün başlattı. Tanrı, İbrahim'e,

“Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracacağım, Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla kutsanacak. (Yaratılış 12:1-2)”
dedi.

İbrahim'in çağrısında üç ana vaat bulunuyordu. Tanrı,

İbrahim'e soyundan geleceklere hangi toprakların ait olacağını bildirmeyi,
İbrahim'i büyük bir ulus ve ismini ünlü yapmayı,
İbrahim'i kutsamayı ve onun aracılığıyla bütün ulusları kutsayacağını vaat etmişti.

Tanrı günümüzde de insanları çağırdığında onlara bunlara benzer vaatlerde bulunur. Onlara yeni bir yaşam biçimi gösterecektir. Onları farklı ve daha üstün özellikli yeni kişiler yapacaktır. Onları kutsayacak ve onları

aileleri, arkadaşları ve daha birçok kişiye bereket yapacaktır.

Tanrı, vaatler vermenin yanı sıra taleplerde de bulundu. İbrahim'den bildik, geleneksel ve güvenli olan şeyleri geride bırakmasını istedi. İbrahim'den günlük ihtiyaçlarını karşılaması için Tanrı'ya güvenmesini istedi. En önemlisi, İbrahim'den bir oğlunun doğacağına inanmasını istedi. Yoksa onun soyu aracılığıyla gelecek kutsanma vaadinin bir anlamı olmayacaktı. İbrahim'in oğlu yoktu. Karısı kıırdı. Çocuđu olmuyordu.

Bu yüzden talep sayısının da üç olduğunu görüyoruz. İbrahim, Tanrı'nın çağrısına şu üç şekilde karşılık verdi:

Sadece tek gerçek Tanrı'ya inandı.

Tanrı'nın vaatlerinin bir birey olarak kendisi için olduğunu kabul etti.

Tanrı'nın bütün talimatlarına itaat ederek teslimiyet içinde hareket etti. Bu, ülkesini ve akrabalarının çođunu terk edip yabancı bir ülkeye giderek daha önce hiç var olmayan türde bir ulus başlatmak anlamına geliyordu.

Yapmanız için . . .

6 Boşlukları aşağıdaki listeden uygun sözcüklerle doldurun.

İbrahim / diğer insanlar / inanmak / ulus / hareket ederek / çağrı

a) Tanrı'yı arama dürtüsü, dinleyen herkese gelen bir tür dır.

b)'e gelen çağrı, kendisi aracılığıyla kutsanacağı vaadini içeriyordu.

c) İbrahim sadece Tanrı'ya la kalmayıp Tanrı'nın talimatlarına itaat içinde karşılık verdi.

İBRAHİM İMANINI KANITLADI

İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulandı; tersine, imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. (**Romalılar 4:20-22**)

İbrahim, Tanrı'nın çağrısını izlemek için akrabalarının çoğunu bıraktı ve yabancı bir

ülkeye gitti. Kendine ait toprağı ve çocukları yoktu. Buna karşın kendi soyuyla başlayacak büyük bir ulusun önderi olacağı konusunda Tanrı'nın Sözü'ne inandı. İbrahim, iman edenlerin, sadıkların babası olacaktı.

Tabii ki yanına, karısı ve adı Lut olan yeğeni dahil bazı insanlar aldı. Ayrıca, o zamanın adeti olduğu üzere göçebe hayatı için yanına aletler, çadırlar ve bazı hayvanlar da aldı.

Tanrı İbrahim'e gözüktü ve birkaç kez de onunla konuştu, ama Tanrı ayrıca İbrahim'in kendi başına da bazı dersler öğrenmesine izin verdi. Çağrı, bulunduğu yerden ayrılmasına ilişkin bir çağrıydı. İbrahim uzun bir süre boyunca yabancı yerlerde dolaşmak zorunda kaldı. Tanrı ona öğretmek, onu sınamak ve onu gerçekten de sadık olanların babası olmaya hazırlamak için hayatına bazı sıkıntılar ve sınanmaların gelmesine izin verdi.

Tanrı kendisini bereketledikçe İbrahim'in sürüleri ve davarları büyüdü, yeğeni Lut'unkiler de öyle oldu. İbrahim'in çobanlarıyla Lut'un çobanları her birine

ayrılan otlak ve su konusunda tartıřmaya bařladılar.

İbrahim esenlik ve merhamet dolu bir adamdı. Lut'a, "Kavga etmeyelim. Hepimiz iin yeteri kadar yer var. Yayılalım. Sen bir yne git, ben br yne gideyim" dedi.

İbrahim daha byk olduėu iin en iyi ot ve suyu seme hakkı vardı. Ama Lut'a, "Seim senin" dedi. Grdėnz gibi, İbrahim Tanrı'nın kendisine yol gstereceėini ve koruyacaėını biliyordu. Kendi seimlerine gvenmedi ve iřleri kendi istediėi Őekilde yapmaya kalkmadı. Tanrı'ya gvendi.

Lut farklı bir karaktere sahipti. Kendi seimlerine gveniyordu ve Tanrı'nın isteėini aramıyordu. Saygılı bir Őekilde amcasına seme hakkını vermedi. Hırslıydı ve her Őeyin en iyisini kendisi iin istiyordu. En gzel ve verimli grnen toprakları seti. rdn Nehri'nin bulunduėu ova, kentleriyle onu heyecanlandırıyor ve ayartıyordu.

Bu seimi bencillik ve gururla yapmıřtı. Bu onu Tanrı'dan daha da uzaklařtırdı. Kentler

kötüydü ve daha sonra Tanrı onları yok etti. Lut'un ailesi dağıldı, bazıları öldü, diğerleri zorluklar içinde yaşadı.

İbrahim Kenan'ın yüksek bölgesinde kalmıştı. Burası insan gözüne çekici gelen bir yer değildi. Ama İbrahim, Tanrı'nın kendi hayatı için en iyisini sağlayacağına inanıyordu. Bu nedenle imanım harekete geçirerek o tepelere güven içinde gitti.

“Bulduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya dikkatle bak” dedi, “Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim. Soyunu toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Öyle ki, biri çıkıp da toprağın tozunu sayabilirse, senin soyunu da sayabilecek. Kalk, sana vereceğim toprakları boydan boya dolaş.

(Yaratılış 13:14-17)”

Böylece İbrahim, imanla gittiği o yüksek tepelerde, Tanrı'nın insanlık için hazırladığı hedefi gördü. İnsanın imanını doğruluk sayan Tanrı tarafından yeniden bereketlendi.

Yapmanız için . . .

7 İmanı harekete geçirmeye örnek veren her cümlenin önündeki harfi daire içine alın.

- a) İbrahim, Tanrı'nın kendisine bir oğul vereceğine inandı.
- b) İbrahim, Tanrı kendisine gitmesini söylediği için yabancı bir ülkeye gitti.
- c) Nuh, bir tufan olacağına inandı.
- d) Nuh gemi yaptı.
- e) İbrahim, Tanrı'nın kendisine en iyisini sağlayacağına iman ettiği için Lut'a istediği toprakları almasını söyledi.

8 Tanrı'dan size vaatlerine inanmanız ve kendinizi O'na bütün yürekle teslim etmeniz için iman vermesini isteyin. Şu sözleri söyleyerek dua edebilirsiniz:

DUA

Merhamet ve acıma dolu olan ey Tanrı, sana sonsuzluklar boyunca övgüler olsun. İbrahim peygambere uzanıp onu çağırdığın gibi ben de seni dinledikçe beni çağırmaktan da hoşnut olasın diye dua ediyorum. Benim için en

iyisinin ne olduğunu sen biliyorsun. Bana gerçek ve yaşam yolunda yön göster.

Amin

İBRAHİM HER ŞEYİNİ TANRI'YA VERDİ

İbrahim imanda gelişmeyi sürdürdü ve Tanrı birçok bakımdan onu kutsadı. Ayrıca Tanrı ona imanını göstermesi için birkaç fırsat verdi. İbrahim her seferinde Tanrı'nın arkadaşı olduğunu bilerek hareket etti. Bunu Tanrı'yla konuşarak, başka insanlara sevgi ve ilgi göstererek ve her durumda Tanrı'nın isteğine tamamen itaat edip ve boyun eğerek gerçekleştirdi.

Tanrı İbrahim'e soyundan büyük bir ulus doğacağı vadini tekrarladı. Hem İbrahim, hem de Sara çocukları olacak yaşı geçmişlerdi. Bir oğulları olmasını çok istiyorlardı. Yıllar geçip de bir oğulları doğmayınca neredeyse ümitlerini kaybetmişlerdi.

Bundan sonra RAB bir görümde Avram'a [İbrahim'e], "Korkma, Avram" diye seslendi, "Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak Avram RAB'be iman etti. RAB bunu ona doğruluk saydı (Yaratılış 15:1,6)."

Tanrı vaatlerini hiçbir zaman yerine getirmezlilik etmez. İbrahim'e nasıl yol göstereceğini ve onu hayatındaki en önemli deneyim için nasıl hazırlayacağını biliyordu. Bu deneyim hayatındaki en büyük sınav olacaktı. Ve bu İbrahim'in imanının sınanmasından çok daha fazlası olacaktı. Bütün insanlığa bir şey gösterecek ve bir ders öğretecekti. Tanrı, bütün insanlara Tanrı ile insan arasındaki gerçek ilişkiyi göstermek için İbrahim'i kullanıp bir yöntem oluşturmuştu. Olay şöyle gerçekleşti: Vaat edilen oğul doğmuştu! İbrahim'in imanı ödüllendirilmişti. Soyundan büyük bir ulus doğacağını ve bütün ulusların kendi soyu aracılığıyla kutsanacağını biliyordu. Oğlunu, adanmış bir baba olarak çok seviyordu. Buna ek olarak, oğlu özel biriydi, çünkü birçok ulus için umut olacaktı.

Bundan sonra Tanrı insanların anlayamayacağı bir şey yaptı. İbrahim'e oğlunu kurban etmesini söyledi. Tanrı, **“İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al. Sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun (Yaratılış 22:22)”** diyerek İbrahim'i sınadı.

İbrahim'in imanı o kadar büyüktü ki, Tanrı'nın talimatlarını hemen yerine getirmeye başladı. Yine, davranışlarıyla imanını ortaya koydu.

İbrahim, ertesi sabah erkenden oğlunu ve kurban için odun ve ateş taşıyan iki hizmetkârı yanına aldı. Eline bir bıçak aldı. Çocuğunu seven bir baba böyle bir şeyi ancak Tanrı'nın gücüyle yapabilirdi. İbrahim, Tanrı'nın planını kendisi ve bütün insanlık için en iyi olacak şekilde gerçekleştireceğini biliyordu.

Dağa vardıklarında İbrahim odunları oğlunun sırtına yükledi. İki kurban sunulacak yere doğru yürüdüler.

Delikanlı, **“Ateşle odun burada, ama yakmalık sunu kuzusu nerede? (Yaratılış**

22:7)” diye sordu. İbrahim, **“Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak (Yaratılış 22:8)”** dedi. Bu sözleri söylediğinde, bu sözleri okuyacak herkese bütün insanlık için verilen büyük bir gerçeği bildiriyordu. “Yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak.” Oğlan da itaatkâr ve imanla doluydu. Babasına başka bir soru sormadı.

İbrahim sunağı inşa etti, üzerine odunları yerleştirdi, oğlunu bağladı ve onu odunların üzerine yatırdı. Bundan sonra onu öldürmek için eline bıçağı aldı. Bu sahneyi gözlerinizin önüne getirebiliyor musunuz? Oğlan, zalim bağları hissediyor. Birazdan kanı kurban sunusununki gibi akacak. İbrahim sevgili oğluna bakıyor, yüreği sızlıyor. Ama Tanrı’nın isteği ve amacına kendini adanmış. Bıçak inmeye başlıyor.

Gökten, **“İbrahim, İbrahim”** diye bir ses geliyor. **“Çocuğa dokunma. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı’dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin. (Yaratılış 22:11-12)”**

İbrahim bundan sonra, çalılara kurban sunmaya uygun bir hayvanın takılmış olduğunu gördü. Tanrı gerçekten de önceden bildirmiş olduğu gibi kurbanı sağlamıştı. İbrahim oğlunu çözüp onun yerine hayvanı sunağa bağladı. Bundan sonra çocuğun yerini alan hayvan, bedeninde odunların baskısını hissetti. Kurbanın kanı aktı. Tanrı'nın amacı gerçekleşmişti. Tanrı kurbanı sağlamış olduğundan İbrahim o yerin adını, "TANRI SAĞLAYACAKTIR" koydu.

İbrahim imanını kanıtladıktan sonra bile Tanrı'nın neden kurban törenini sürdürmeyi istediğini düşünüyorsunuz? Bu olayın İbrahim'in imanının sınanmasından çok daha fazlası olduğu belliydi. Tanrı'nın bir gün insanlığı yargının kılıcından kurtarmak için fidyeyi ödeyeceğini gösteren çok güzel bir resimdi. Tanrı'nın nasıl merhamet gösterdiğini, buna karşın isteğini gerçekleştirdiğini göstermişti.

Yapmanız için . . .

9 Boşlukları doldurun.

- a) İbrahim imanının ödüllendirildiğini hissetti.
- b) Tanrı, İbrahim'in soyunun olacağını vaat etmişti.
- c) Tanrı, bundan sonra İbrahim'e söyledi.
- d) İbrahim, Tanrı'nın itaat etti.
- e) Tanrı sağladı.

Bu dersin başında, **Tanrı'yla olan ilişkinizden kesinlikle emin olabilirsiniz** sözlerini okudunuz. Bu bildiri doğrudur, çünkü Tanrı değişmemiştir. Tanrı, yarattıklarının en harikası olan insanla ilgilenmekte ve bütün insanların Kendisiyle İbrahim'in sahip olduğu türde bir ilişkisi olmasını arzulamaktadır. İbrahim, iki nedenden ötürü Tanrı'nın arkadaşlığının tadını çıkarttı.

Tanrı yarattığı insanlarla ilgilenmektedir ve onlarla iletişim içinde olmak Tanrı'nın isteğidir.

İbrahim Tanrı'yı tam bir iman, boyun eğme ve sevgiyle izlemeye olan gereksinimi görmüştü.

Etrafınızdaki durumlardan ötürü cesaretiniz kırılmış olabilir. Bazı durumlar hakkında

belirsizlik ve endişe hissedebilirsiniz. İbrahim'in Tanrı'nın çağrısını ilk duyduğu zaman hissettiklerini hissetmiş olabilirsiniz. Sizler de aynen İbrahim gibi Tanrı'nın yarattığı birisiniz. Tanrı size yeni bir iman yaşamında yol göstermek istemektedir. Şimdi atabileceğiniz bazı pratik adımlar vardır. İlk önce, içtenlikle dua etmelisiniz. Tanrı'dan yüreğinizi ve aklınızı Kendi gerçeğine yönlendirmesini isteyebilirsiniz. Bundan sonra büyük Tanrı adamlarının yaşamlarını ve öğretilerini etüde devam edebilirsiniz. Bu serideki bir sonraki ders YUSUF—TANRI'NİN SEVGİSİNİ GÖSTERDİ'dir. Bu derste, yaşamınızın nasıl yönlendirileceğine ilişkin daha çok bilgi edineceksiniz.

Yanıtlarınızı kontrol edin . . .

10 Bu duayı okuyun. Bunu daha kişisel yapmayı istiyorsanız, bir kez daha, bu kez yüksek sesle okuyun ve altına imzanızı atın.

DUA

Merhamet ve Acıma dolu Olan, Evrenin Rabbi ve Ruhumuzun Efendisi Olan ey Tanrı. İsmine

sonsuzluklar boyunca övgüler olsun; çünkü Sana alçakgönüllülük içinde dua ediyor ve Sana yaklaşıyorum. İbrahim peygamberi çağırdığın gibi, beni de Kendine boyun eğmeye çağırmak Seni hoşnut etsin. Yaşamımı Sana teslim ediyor ve Senden benim Yoldaşım ve Koruyucum olmanı istiyorum, çünkü ruhum için neyin en iyi olduğunu Sen bilirsin. Bana gerçek ve yaşam yolunda yol göster ki, Seninle daha derin bir ilişki yaşayabileyim.

Amin.

İmza

Yanıtlarınızı Kontrol Edin

5 Çünkü putlara tapıyorlardı. Günahlı etkiden ötürü. Tanrı'nın halkına yol gösterebilmek için.

1b) İbrahim'in Kendisinin arkadaşı olduğunu söylemişti.

c) insanların Kendisine tapınmalarını ister,

d) onlarla birlikte sorumluluk ve ayrıcalıkları paylaşır.

6 a) çağrı

- b) İbrahim, diğer insanlar
- c) inanmak, hareket ederek

2 Zayıftılar. Günah insanlığın içinde bulunduğu konumdur.

7b) İbrahim Tanrı'nın kendisine gitmesini söylediği için yabancı bir ülkeye gitti.

d) Nuh gemi yaptı.

e) İbrahim, Tanrı'nın kendisine en iyisini sağlayacağına iman ettiği için Lut'a istediği toprakları almasını söyledi.

3 Tapınma gereksinimini hissettiler, ama tek gerçek Tanrı'yı reddettiler.

8 Verilen duayı tekrarlayın.

4 İbrahim'i çağırdı. Bir adam aracılığıyla çalışmayı planladı.

9a) bir oğul doğduğunda

b) büyük bir ulus

c) oğlunu kurban etmesini

d) talimatlarına

e) onun yerine geçecek bir kurban

DERSİN TESTİ

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın arkasında Ders 2 için verilen ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KÂĞIDI'nı bulun. Çok seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular

1 Tanrı, yarattıklarıyla olan ilişkisinde kimin aracılığıyla çalışmayı seçti?

- a) Kuruluşlar ve yasalar.
- b) Ruhsal araçlar.
- c) insanlar.

2 Tanrı'yı daha iyi anlama ihtiyacını duymanız ve bunu arzulamanız Tanrı'nın size olan ilgisini gösteren bir tür çağrıdır. Siz de İbrahim gibi, hangi şekilde Tanrı'ya karşılık vermelisiniz?

- a) Evinizi, ülkenizi, dostlarınızı terk edip yeni bir ülkeye giderek.

b) Olduđunuz yerde kalarak, halkınızın geleneksel yaşam biçimlerini deđiřtirmeye çalışarak.

c) Tek gerçek Tanrı'ya inanarak, O'nun vaatlerini kişisel olarak kabul ederek ve O'na itaat ve teslimiyet içinde hareket ederek.

3 İbrahim, imanını nasıl kanıtladı?

a) Yalnız bir göçebenin yaşamını kabul ederek.

b) Tanrı'nın talimatlarına inanıp onları yerine getirerek.

c) Tanrı'nın bereketlerini alma konusunda kendi yollarında ısrar ederek.

4 İbrahim'in ođlunu sunması örneđi bize neyi öđreten bir iman ve teslimiyet örneđidir?

a) Tanrı kurtuluřumuz için bir kurban sağlamıřtır.

b) Bizler de kurtuluřu hak etmek için benzer bir deneyim geçirmeliyiz.

c) Günahlarımızdan kurtulmak için uygun bir kurban bulmalıyız.

5 Tanrı, yaratılmış varlıkların en harikası olan insanla ilgilenmekte ve bütün insanların,

a) İbrahim gibi birer peygamber olmalarını istemektedir.

b) Kendisiyle İbrahim'in sahip olduğu türde bir ilişkisi olmasını istemektedir.

c) İbrahim'in iyi niteliklerinden bazılarını geliştirmelerini istemektedir.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,

DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.

6 Tanrı insanlarla sorumluluk ve ayrıcalık paylaştığından, onlarla olan ilişkisi, insanların Kendisi için önemli olduğunu göstermektedir.

7 Tanrı, İbrahim'in imanının yaşadıkları aracılığıyla gelişmesine izin verdi. Bu da onun zor şeyler yaşamaktan uzak durduğu anlamına gelmektedir.

8 İbrahim, başka insanlara olan sevgisini göstererek ve Tanrı'ya tamamen itaat edip boyun eğerek Tanrı'ya olan imanını ortaya koydu.

9 Tanrı'nın, İshak'ın yerine geçecek bir kurban sağlaması, Tanrı'nın bizleri yargının kılıçından saklamak için her zaman bir fidiye, kursusuz bir kurban sağladığını hatırlatmaktadır.

İçindekiler'e dön

DERS 3



PEYGAMBER YUSUF Tanrı'nın Sevgisini Gösterdi

“Bakın kim geliyor! B b rlenip duran kardeřimiz. Mutlaka yine bařımızı derde sokmak iin babamıza bir Őeyler anlatmak  zerebilir. Hadi onu  ld relim. Burada otlaklarda bizi kimse g rmez. S sl  g mleđini  zerinden yırtıp alırız. B ylece herkes onun vahŐi bir hayvanın saldırısına uđradıđını d Ő n r.”

Yusuf yanlarına yaklaŐırken, on kuvvetli ve  fkeli adam onu yok etme planları yapıyordu. Kimse onların kuvveti ve k t l đ nden kaamaz gibi g r n yordu. Bir tek kiŐi b yle bir durumda k  k ve aresiz kalırdı. K t l k onu yenerdi.

Ama hiçbir kötü güç, Tanrı'nın isteğini bozmaya yetecek güce sahip değildir. Tanrı'nın Yusuf'un yaşamı için bir amacı vardı. Tanrı onunla bir birey olarak ilgileniyordu ve halkını felaketten kurtarmak için onu harikulade bir planda kullanmayı istiyordu. Tanrı bizlere, kötü bir dünyanın ortasında insanların ihtiyaçlarını karşıladığını göstermek istemiştir. Bizlere Tanrı'ya güvenmeyi sevgi ve boyun eğiş içinde O'nun yollarını izlemeyi öğretmeyi istemişti.

Şimdi Tanrı'nın Yusuf'u nasıl koruduğunu ve onun hayatını bizler için nasıl bir ders haline getirdiğini göreceğiz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

Bir Oğul Tanrı Tarafından Korundu
Bir Köle Tanrı'nın İsteğine İtaat Eder
Bir Kardeş Tanrı'nın Sevgisini Gösterir

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...

- Tanrı'nın ilgisi ve sağlayışına örnekler vermek.

- Her gün yaptığımız şeylerin Tanrı'ya iman ve adanmışlığı nasıl gösterdiğini açıklamak.
- Tanrı'ya kişisel bir iman duymak ve O'nun size sağladığını kabul etmek.

BİR OĞUL TANRI TARAFINDAN KORUNDU

Yakup, birçok bakımlardan Tanrı tarafından kutsanmış bir adamdı. Büyük sürüleri ve davarları vardı. Refah içindeydi. Ayrıca ailesini büyüten ve sahip olduklarıyla ilgilenmesine yardım eden on iki oğlu vardı. On büyük oğul, Filistin'in geniş kırılarında hayvanları otlağa ve suya götürüyorlardı.

Babası küçük oğullardan biri olan Yusuf'u kayırıyordu. Görevleri içinde babasıyla kardeşleri arasında mesaj taşımak vardı. Zaman zaman babasına büyük oğulların yaptıklarını bildirirdi. Tabii ki, onlar bundan hiç hoşlanmazlardı ve onu sevmemeye başladılar. Bundan sonra onlara gördüğü tuhaf

rüyalarından bazılarını anlatınca sevgisizlikleri nefrete dönüştü.

Tanrı, Yusuf'a rüyalar konusunda özel bir yetenek vermiş olabilirdi. Gördüğü rüyaların bir anlamı olduğu açıklık kazanacaktı ve Tanrı ona başka rüyaların da anlamlarını açacaktı.

Yusuf, rüyasında tarlada ağabeyleriyle birlikte demetleri dizdiğini görmüştü. Yusuf'un demeti, uzun ve dik duruyordu. Kardeşlerinin demetleri, onun önünde saygıyla eğilirmişçesine Yusuf'un demetinin önünde eğilmişlerdi. Daha sonra başka bir rüyada güneş, ay ve on bir yıldızın kendi önünde eğildiğini görmüştü. Rüyalarını ailesine anlatmıştı.

Ağabeyleri, "Bu ne?" diye bağırdılar. "Onun önünde eğileceğimizi mi söylemek istiyor? Yusuf bizden daha önemli olduğunu sanıyor ve babamız da onu bizden daha çok seviyor." Onu kıskanıyor ve ondan nefret ediyorlardı. Sonunda onu öldürmeyi planladılar.

Bu anlatımda, dünyaya günahı ilk getiren insanlığın büyük zayıflığını görebiliyoruz.

Yusuf rüyalarını gururunu ortaya koyan bir şekilde anlatıyordu. Ağabeylerinin yüreklerinde de gurur vardı. Küçük kardeşlerinin önünde eğilme düşüncesine katlanamıyorlardı. Gururları kıskançlığa ve nefrete dönüştü ve onları katillik düşüncesine götürdü..

Yusuf ve kardeşleri, hepsi, bizim gibi insanlardı. Davranışları, insan yüreğinde günahın bulunduğunu göstermektedir. İnsanlar Tanrı'nın yol gösterimi olmadan kendi başlarına hareket ettiklerinde başları derde girer.

Yapmanız için . . .

Her biri için bir ya da birkaç sözcük kullanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

1 Yusuf'un gösterdiği insansal zayıflıkdu.

2 Yusuf'un ağabeylerinin gösterdiği insansal zayıflıklarti.

3 Bütün insansal zayıflıklar yüzünden kaynaklanmışlardı.

4 Sıkıntılar ve sorunlar her zaman insanların
..... izlerler.

Her zaman olduđu gibi, Tanrı merhametli ve acıma doludur. Yusuf'un ailesiyle ilgileniyordu. Kötü işi yapmayı planlayan on ođula merhamet göstererek onları katil olmaktan korudu. Yusuf'a merhamet göstererek onu ölümden kurtardı. Aileye merhamet göstererek onlar için gelecekte bir yol sağladı.

Tanrı insanlara merhametini gösterir, ama peygamberlerin hayatlarından Tanrı'nın kötülüđu her zaman yargılaması gerektiđini öğreniyoruz. İnsanları günahı ve sonuçlarını görmeye yöneltmesi gerekir. Yusuf'un hayatında bu gerçeđin tekrarlandığını görüyoruz. Günah sorunlar getirdi, ama Tanrı kurtuluş yolunu sağladı.

Yusuf, insansal gurur zayıflığını gösterdiđi halde, Tanrı'ya imanı olan biriydi ve O'na iyi bir şekilde hizmet etti. Tanrı onu cezalandırmak için deđil, Kendisine daha çok yaklaştırmak için acı çekmesine izin verdi. Ayrıca Yusuf'un ileride yapacađı iş için

kuvvetlenip akıllanmasını istiyordu. Yusuf, ağabeylerinin kendisini öldürmeyi planladıklarını bilmeden otlağa gitti.

Ondan sorumlu olan en büyük ağabey, “Canına kıymayalım. Onu kuyuya atabiliriz” dedi. Yakup’un onu yabanıl bir hayvanın yediğine inanması için üzerinden kaftanını alıp kana buladıktan sonra onu boş kuyuya attılar.

Oradan bir tacir kervanı geçiyordu. Kardeşlerinden biri, “Onu köle olarak satalım” diye önerdi. “Bu şekilde, hayatımızdan çıkmış olur.” Bunun üzerine onu kuyudan çıkarttılar ve köleliğe sattılar. Bundan sonra Yusuf Mısır’a götürüldü.

Yusuf Mısır’a tek başına gitmedi. Tanrı onunla birlikte oradaydı, ona bakıyor ve ona yol gösteriyordu. Hayatı, şansa ya da kadere bağlı değildi. Tanrı’nın, bir babanın oğluna gösterdiği ilgiye benzer olan ilgi ve sevgisinin bilincindeydi. Diğer insanlar ona köle muamelesi yaptıkları halde, Tanrı’yla arasında yakın bir ilişki hissediyordu. Tanrı onu unutmayacaktı. Hayatını bir amaçtan ötürü

korumuştı. Tanrı bunu, durumları Kendi isteğini gerçekleştirmek üzere yöneterek gerçekleştirmişti. Şimdi Yusuf, hayatındaki bütün durumların Tanrı'nın bilgeliği ve merhametine teslim edilebileceğini biliyor ve bu niteliklere güveniyordu.

Yapmanız için . . .

5 Doğru yanıtları belirten harfleri daire içine alın. Tanrı, Yusuf'un hayatını kurtarmak için aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla çalıştı?

- a) Anlayışlı bir ağabey.
- b) Yusuf'un imdat haykırıışları,
- c) Kâr etme arzusu.
- d) Boş bir kuyu.
- e) Bir tacir kafilesi.

BİR KÖLE TANRI'NIN İSTEĞİNE İTAAT EDER

Yusuf'un hayatında çok büyük değişiklikler olmuştu. Çok sevilen bir oğuldu, şimdi köleliğe satılmıştır. Mısır'a varınca köle

pazarında otuz gümüş tam köle fiyatını isteyecek tüccarlar, yol kenarında ise Yusuf için toptan fiyatı olan yirmi gümüş öderler.

Şimdi Yusuf'un hayalleri çok uzaklardaydı. Onurlu bir konum yerine, hizmetkâr konumundaydı. Cesareti büyük ölçüde kırılabilirdi. Acılıkla dolup oç almayı isteyebilirdi.

Ama onun hayatının anlatımında gururu alçakgönüllülüğe dönüştüğü halde çaresizlik belirtileri göstermediğini okuyoruz. Kardeşlerine öfke göstermedi. Tanrı'nın yollarını sorgulamadı. Yüreğinde, Tanrı'nın amaçlarının insanlar tarafından her zaman anlaşılmadığını anlıyor gibiydi. Tanrı sık sık, bereketlerini getirmek için hoş olmayan deneyimleri kullanır.

Önceleri Yusuf için her şey epey iyi gitti. Zengin bir Mısırlı muhafız birliği komutanına satıldı. İşini iyi yaptı ve hoş bir tutum sergiledi. Subay onun yeteneklerinin farkına vardı ve onu işinin başına geçirdi. Tanrı onun işini bereketledi ve bu şekilde efendisine büyük refah kazandırdı.

Sonra birdenbire karakteri konusunda gerç k bir sınavla karşı karşıya kaldı. Efendisinin karısı kendisini baştan çıkartmaya çalıştı. Cesur ve kötü bir şekilde ona, “Gel, yanıma gel, yatağıma gel” diyerek onu ayartmaya çalıştı.

Yusuf ondan çabucak uzaklaşarak, “Hayır” dedi. “Kocana karşı böyle bir şey yapmak yanlış olur; bu Tanrı’ya karşı bir günah olur.” Böylesi büyük bir sınanma zamanında, Yusuf Rab’be sığındı, çünkü yanlış şeyler yapanların kutsanmayacağını biliyordu. Yusuf doğrular arasındaydı. Subayın karısı, Yusuf’a sahip olmaya azimliydi. Onu baştan çıkartmaya çalışmak için bir fırsat daha buldu. Yusuf’un giysilerini kavradı ve vücudunu ona sundu. Yusuf kaçmaya çalışıyor, ama kadın bırakmıyordu. Sonunda Yusuf kapıyı açıp kaçarken kadın gömleğini sırtından sıyırdı. Yusuf doğrular arasındaydı.

Kadın öfke içinde bağırmaya ve Yusuf’u suçlamaya başladı. Giysiyi kocasına göstererek, “Bana sahip olmaya çalıştı, ama

ben bağırdım. Gömleğini ellerimde bırakarak kaçtı” dedi. (*Yaratılış 39:1-15*)

6 Boşlukları doldurun.

Yusuf aşağıdaki yollarla Tanrı’ya olan imanını ve adanmışlığını gösterdi;

- a) Daha önce yüreğinde gurur olduğu halde şimdi bir tutum sergiliyordu.
- b) Kardeşleri ona karşı zalimdiler, ama O almaya çalışmadı.
- c) Tanrı'nın amacını anlayamıyordu, ama
- d) Büyük bir denenmeyle karşı karşıya kaldığında reddetti.

Yusuf tamamen suçsuz olduğu halde hapse atıldı. Yine de şikâyet etmedi ve Tanrı’yı sorgulamadı. Yüreğinde, bütün bu olaylarda Tanrı'nın bir amacı olduğunu hissetti. Teslimiyeti, üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı talihsiz bir kadere boyun eğiş değildi. Hayır. Teslimiyeti, iman içinde, Tanrı’yaydı. Tanrı’nın kendisini sevdiğini ve ona en iyi olan yolda yön göstereceğini biliyordu.

Yusuf, hapiste de subayın evinde verdiđi izlenimi verdi. Onun yetenekli ve zeki olduđunu ve tek gerek Tanrı'ya imanı olduđunu herkes grebiliyordu.

Bu arada kralın bař sakisi ve fırıncısı Yusuf'un bulunduđu hapse atıldılar. Bir gece her ikisi de kendilerini rahatsız eden birer rüya gördüler.

Saki, "Keřke bu rüyaları açıklayacak biri olsaydı" dedi.

Yusuf, "Yorumlamalar Tanrı'ya aittir" dedi. "Eđer bana rüyalarınızı anlatırsanız belki Tanrı onların anlamlarını gösterir."

Saki, "Rüyamda üzerlerinde olgun üzümmler olan üç asma dalı gördüm. Sularını kralın kâsesine sıkıp kâseyi kralın eline verdim" dedi.

Fırıncı, "Rüyamda başımın üzerinde üç sepet taşıyordum. Kuřlar inip en üstteki sepetteki ekmekleri yiyorlardı" dedi.

Yusuf üç dal ve üç sepetin üç günü temsil ettiđini açıkladı. Üç gün sonra saki kralın

hizmetindeki işinin başına dönecek, ama fırıncı asılacaktı.

Yusuf sakiye, “Kralın evine döndüğünde lütfen beni hatırla. Buraya bir iftira yüzünden atıldım. Krala durumumu anlatma fırsatım olsun isterdim. Lütfen ona benden söz et” dedi.

Üçüncü gün, aynen Yusuf’un rüyanın yorumunu yaptığı gibi fırıncı asıldı ve saki de kralın hizmetindeki yerine döndü. Ama Yusuf unutulmuştu. Yani, saki tarafından unutulmuştu! Ama Tanrı’nın, sadık hizmetkârı için daha iyi planları vardı. Tanrı unutmaz! (*Yaratılış 39:16-23*)

Yapmanız için . . .

7 Aşağıda, Yusuf’un yaşamından öğrenebileceğimiz bazı gerçek bildirileri bulacağız. Her boşluğu doldurmak için listeden bir sözcük seçin. Bundan sonra kendi yaşamınıza uygun olduğuna inandığınız cümlelerin önündeki harfi daire içine alın.

karşı koymak / Tanrı'ya / deneyimler /
Şeytan'ın / sadık / durum / fırsatlara /
bereket

- a) Tanrı bizlere getirmek için hoş olmayan kullanabilir.
- b) Tanrı denenmelerini yenmemize yardım edecektir, ama bizimde gerekmektedir.
- c) Tanrı'nın yardımıyla her da olabiliriz.
- d) Ama değil, boyun eğmemiz gerekmektedir.

BİR KARDEŞ TANRI'NIN SEVGİSİNİ GÖSTERİR

Yusuf hapiste iki yıl daha geçirdi. Bu bize onun gençliği ve yeteneklerinin boşa geçtiği iki yıl gibi görünebilir. Ama Tanrı, Nuh ve İbrahim'in yaşamlarında olduğu gibi çalışıyordu. Yusuf'un başka birçok insan için bereket yapmaya çalışıyordu. Yusuf'un yaşamındaki olayların insanlığa Tanrı'nın doğası ve amacını göstermesini planlamıştı.

Yusuf'un da Nuh ve İbrahim gibi günahın sonuçlarıyla çevrili olduğuna dikkat edin. Kardeşlerinin zalimliği, yabancı bir ülkedeki köleliğin alçaltıcılığı, Şeytan'ın ayartma çalışmaları, yalanlar ve hapisane — bütün bunlar Yusuf'u umutsuz bir duruma sokmuştu. Ama Tanrı onunla ilgileniyordu. Sadece Tanrı onu kurtarma gücüne sahipti. Yusuf'un bu durumdan kurtulabilmesi için Tanrı'ya iman etmesi ve Tanrı'nın isteğine boyun eğmesi gerekiyordu. Yusuf, Tanrı'nın yolunu seçti ve seçimini itaatiyle gösterdi.

Yusuf'un hayatında yine bir rüya önemli rol oldu. Bu kez rüyaları gören Mısır kralıydı. Kral rüyasında, yedi besili ve şişman ineğin nehirden çıktığını görmüştü. Bundan sonra nehirden yedi sıska ve çirkin inek çıkmış ve şişman inekleri yemişti.

Firavun ayrıca rüyasında bir sapta yedi güzel ve dolgun başak bittiğini, sonra, cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş yedi başağın daha bittiğini ve cılız başakların, yedi güzel ve dolgun başağı yuttuklarını görmüştü.

Kral rüyalarından o denli rahatsız olmuştu ki, onları unuTanrıyordu. Özel bir anlamı olduğundan emindi. Rüyalarının yorumunu yapmaları için büyücüleri ve danışmanlarını çağırttı, ama hiçbiri yorumlayamadı. Artık saki Yusuf'u hatırladı. Kral, "Onu bana getirin. Rüyalarımın anlamını bilmem gerekiyor" diye bağırdı.

Yusuf hapisten çıkartılıp getirildi. Krala sihirli güçleri olmadığını açıkladı. "Ben bunu yapamam, ama Tanrı yapabilir" diye bildirdi.

Böylece Tanrı Yusuf'a rüyaların anlamını bildirdi ve Yusuf da bunları Kral'a açıkladı.

"Yedi şişman inek ve yedi dolgun başak, yedi iyi yılı temsil ediyor. Yedi yıl boyunca bolluk olacak. Her hasat her zamankinden daha bol olacak. Sıska inekler ve cılız başaklar yedi kötü yılı temsil ediyor. Korkunç bir kıtlık olacak ve ülkede insanlar açlıktan ölecekler."

Tanrı Yusuf'a sadece rüyaların yorumunu değil, aynı zamanda da Kral'a danışmanlık yapmak için bilgeliği verdi. Yusuf, "Size lazım olan iyi bir yönetici. Bu kişi iyi yıllarda

ürünlerin toplanması ve korunması için bir plan hazırlasın. Bundan sonra kıtlık geldiğinde Mısır'da herkes için yiyecek olacaktır” dedi.

Kral hoşnut oldu. Tanrı'nın Yusuf'a yol gösterdiğini gördü. “Bilgeliğin Tanrı'dan geliyor. Bu yüzden senden daha bilge olan kimse yok” diye bildirdi. Bunun üzerine Yusuf'u, direkt olarak Kral'ın altında çalışması ve kıtlık yılları için hazırlık yapması için bütün diyar üzerine yönetici yaptı. Yusuf bir köle olarak sadık ve itaatkâr olmuştu. Şimdi Tanrı ona zenginlik ve güç sahibi bir adam olarak karakterini kanıtlaması için bir fırsat verecekti. (*Yaratılış 41:1-57*)

Yapmanız için . . .

8 Aşağıdaki cümleleri okuyun. Eğer cümle DOĞRU ise, önündeki harfi daire içine alın. Eğer YANLIŞ ise, doğru halini başka bir kâğıda yazın.

- a) Yusuf, hapiste birçok yılı boşa geçirmeye zorlanmıştı.

- b) Yusuf'un yaşadıkları, Tanrı tarafından sadece kendi yararı için kullanılmıştı,
- c) Yusuf bilge olduğu için rüyaları yorumlayabiliyordu.
- d) Yusuf'un yaşamı, Tanrı'nın insanlara olan ilgisini göstermektedir,
- e) Yusuf'un yaşamı, Tanrı'nın bizleri g nahtan kurtarma g c n  göstermektedir.

Olup bitenler ancak Tanrı olayları y nettiđi i in m mk n olmuřtu. Yusuf bir g n, bir yabancı, bir hapishanede k leydi. Ertesi g n y netici konumundaydı.

Bazı insanlar kendilerine bu řekilde onur ve g  verildiđinde gururlu ve o alıcı olurlar. Ama Yusuf'un Tanrı'nın planını alakg n ll l kle kabul ettiđini g r yoruz. Bařkalarına sevgi g stererek Tanrı'ya olan teslimiyetini g sterdi.

Yedi iyi yıl geti. Mısır'ın ambarları bol hasattan  t r  tahılla dolup tařıyordu. Sonra kıtlık geldi. ok gemeden insanlar Yusuf'un y nettiđi ambarlardan yiyecek satın almak i in ok uzaklardan gelmeye bařladılar. Bir g n

işinden başını kaldırdı ve yiyecek almaya gelenler arasında on ağabeyini gördü.

Siz olsaydınız ne yapardınız? Sizi öldürmek için planlar kuran, sizi bir kuyuya atan ve yabancı bir ülkeye köle olarak satan kişilere karşı nasıl davranırdınız? Onları cezalandırmayı ya da öç almayı ister miydiniz?

Yusuf böyle bir şeyi düşünmedi bile. Yaşamı Tanrı'nın ellerindeydi.

Tanrı'nın merhameti onun içinde bulunan bir güçtü. Gururlu ve öç alıcı duygulara yer yoktu.

Kardeşleri Yusuf'u tanımadılar. Yusuf en küçük kardeşi hırsızlıkla suçlayarak onları denemeye karar verdi. Hepsi de kardeşlerini korumaya çalıştılar ve onun suçunun bedelini ödemeyi teklif ettiler.

Bu, Yusuf'a onların eski günahlarından tövbe ettiklerini ve yollarını değiştirdiklerini kanıtladı. Bunun üzerine onlara kim olduğunu bildirdi. "Bakın, ben Yusuf'um" dedi. "Tanrı beni sizin yaşamlarınızı büyük bir kurtarıyla kurtarmak üzere yolladı. Şimdi gidip bütün aileyi buraya getirin. Babamı onurlandırıp

onun için bir oğlun yapması gerektiği şekilde sağlamak istiyorum.” (*Yaratılış 45:1-13*)

Böylece Yusuf bütün ailenin Mısır’a getirilmesi için gerekenleri yaptı. Onlara saygın konumlar ve en iyi toprakları verdi. Ona minnettar oldular ve önünde eğildiler.

Yusuf’un rüyaları gerçek olmuştu! Ama şimdi ailesinin alçaltılmasından ötürü hiçbir gurur duymuyordu. Onların bu hareketini dünyanın kibirli bir yöneticisi olarak kabul etmedi. Her şeyin Tanrı tarafından, ulusunu kurtarmak için planlandığını biliyordu. Yusuf sevgi dolu bir kardeş ve oğuldu. Tanrı’nın çaresizleri nasıl kurtardığını, Kendisine güvenenlerin gereksinimlerini her durumda nasıl karşıladığını ve Kendi ismine yakardıklarında yoldan çıkmış çocuklarını bağışladığını göstermek için Tanrı Yusuf’un yaşamını kullanmıştı.

Yapmanız için . . .

9 Bir peygamberin yaşamını etüt ettiğimizde kendi yaşamlarımıza uygulayabileceğimiz ilkeleri öğrenebileceğimiz açıktır. Aşağıda bu

ilkelerden iki tanesi verilmiştir. Sizin için kişisel olarak önemli olan başka ilkeler de ekleyebilir misiniz?

- a) Tanrı benimle ilgilenmektedir.
- b) Tanrı'ya güvenirsem bana yol gösterecektir.
- c)
- d)
- e)

DUA

Yusuf'un Koruyucu Arkadaşı, her şeyi Bilen ve bilgeler içinde en bilge Olan, ey Tanrı. Bütün durumlar ve zorluklarda Sen'de sığınak bulmayı bana öğret. Her zaman, Seni en hoşnut eden kişisel karakter niteliklerini sergilememe yardım et. Yeryüzündeki hayatımda yaşadıklarımı sorgulamayayım, yaşamımı Senin kusursuz bilgeliğine tamamen teslim etmeyi öğreneyim. Çünkü sadece Sen yaşamımın Rabbi'sin. Söz ve hareketlerimin etrafımdaki insanlara sürekli olarak itaat, alçakgönüllülük ve merhamet yansıtması için Yusuf'a yardım ettiğin gibi bana da yardım et.

Tüm bunların Seni hoşnut etmesi için dua ediyorum.

Amin

Yanıtlarınızı kontrol edin . . .

- 5a) Anlayışlı bir ağabey,
- c) Kâr etme arzusu.
- d) Boş bir kuyu,
- e) Bir tacir kafilesi.

1 gurur.

- 6a) alçakgönüllülük,
- b) öç.
- c) Tanrı'yı sorgulamadı,
- d) Tanrı'ya karşı günah işlediğini.

2 gurur, kıskançlık ve nefret.

- 7a) bereket, deneyimler.
- b) Şeytan'ın, karşı koymak,
- c) durum, sadık,
- d) fırsatlara, Tanrı'ya.

3 günah.

- 8a) Yanlıř. Hapisteki zamanı bořa gememiřti.
b) Yanlıř. Deneyimleri, bařkalarına bereket olmak ve onlara da ğretmek iin kullanılmıřtı,
c) Yanlıř. Bütün yorumlar Tanrı'ya aittir,
d) Doęru,
e) Doęru.

4 kendi bařlarına hareket edip Tanrı'ya itaat etmediklerini

9 Kendi řahsi yanıtlarınız.

DERSİN TESTİ

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın arkasında Ders 3 iin verilen ÖęRENCİ RAPORU YANIT KAęIDI'nı bulun. ok seenekli soruların ve Doęru mu, Yanlıř mı blmlerinin yanıtlarını kendileri iin ayrılan yerlere iřaretleyin.

ok Seenekli Sorular

1 Yusuf'un gururu ve kardeşlerinin kıskançlığı,

- a) insanın günahı yenmesinin bir yolu olmadığını gösteriyor.
- b) insanların kötülüğün çaresiz kurbanları olduğunu gösteriyor.
- c) insanın yüreğinde günah olduğunu gösteriyor.

2 Yusuf geçmiş yaşamını, kendisini köleliğe götüren durumları gözden geçirdiğinde,

- a) Tanrı'nın yaşamını bir amaçtan ötürü kurtardığını görebiliyordu.
- b) kendisinin kaderin bir kurbanı olduğunu görebiliyordu.
- c) insanın gelecek hakkındaki hayallerinin ender olarak gerçekleştiğini görebiliyordu.

3 Yusuf'un öyküsü bizlere Tanrı'ya güvenmenin,

- a) ümidi kesip kaderin getirdiklerini kabul etmek anlamına geldiğini öğretiyor.
- b) kendimizi olayların akışına bırakıp eski konumumuza getirilmekten umudu kesmek anlamına geldiğini öğretiyor.

c) Tanrı'nın yaşamımız için sağladıklarını tamamen kabul etmek anlamına geldiğini öğretiyor.

4 Yusuf'un yaşadıkları bizlere,

a) hayatın derslerinin sık sık değerli yılları boşa geçirttiğini öğretiyor.

b) sınanmanın sadece sınanan kişiye bir yararı olduğunu öğretiyor.

c) Tanrı'nın birçok insanı bereketlemek için sık sık bir kişi aracılığıyla etkin olduğunu öğretiyor.

5 Yusuf aşağıdakilerden hangisi olmasaydı, konumundan ötürü gururlu olur ve öç alma arzusuyla yanıp tutuşurdu?

a) Kuvvetli bir özdenetimi olmasaydı.

b) İçinde Tanrı'nın merhameti olmasaydı.

c) Bu tür duyguları yenmesine yardım eden görev hissi olmasaydı.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,

DOĐRU ise A boşluĐunu
YANLIŐ ise B boşluĐunu doldurun.

6 Tanrı, Yusuf'u Kendisine daha çok yaklaŐtırmak ve onu gelecek olan iŐe hazırlamak için onun acı çekmesine izin vermiŐti.

7 Yusuf'un yaŐamındaki olayları gözden geçirirken, onun Őansın, kaderin bir kurbanı olduĐu sonucuna varıyoruz.

8 Yusuf'un yaŐamı, denemeler geldiĐinde onlara karŐı koymak ya da onları yenmek için elden fazla bir Őey gelmediĐini gösterir.

9 Tanrı, Yusuf'un yaŐadıklarını birŐok insanın nihai yararı için kullandı.

İçindekiler'e dön

DERS 4



PEYGAMBER MUSA Tanrı'nın Sözü'nü Aldı

Tanrı sizinle konuşuyor mu?

Evet. Tanrı Kendisine bu fırsatı veren herkesle konuşur.

Tabii ki, konuşma sözcüğüyle burada “iletişim” ya da “bağlantı kurma”yı kastediyoruz. Buna birkaç konuşma türü dahildir. Biraz önce Tanrı'nın Yusuf'la rüyalar aracılığıyla nasıl konuştuğunu gördük. Yani Tanrı Yusuf'a Kendisini ve Kendi isteğini bu şekilde göstermişti.

Tanrı'nın Nuh'la konuşup ona tufandan söz ettiğini hatırlıyoruz. Yol gösteren bir öğretmenin yapacağı şekilde geminin inşası

konusunda sabırla kesin talimatlar verdi. Tanrı'nın İbrahim'le sık sık konuştuğu da kesindi. Onu yeni bir nesil oluşturmak için çağıran ses çok açıldı. Tanrı'nın, bıçağı durdurmak ve sevgili oğlunu kurtarmak için söylediği sözler ne kadar büyük bir sevinç getirmişti.

Tanrı, bireylere hitap ederek üç amacı yerine getirdi. Onları Kendi varlığının bilincine vardırdı. Onlarla birlikteliği arzuladığını onlara bildirdi. Belirli planları gerçekleştirmek için onlara talimatlar verdi.

Şimdi Tanrı'nın sadece bireylerle değil, her yerdeki bütün insanlarla konuşmak istediğini görüyoruz. Sadece belirli talimatlar vermeyi değil, isteğini bütün dünyaya bildirmeyi arzulamaktadır. Bu yüzden söylediklerinin yazılmasını istemektedir. Ve insanlarla çalışmaktaki genel yöntemine göre Tanrı bir adam seçer.

Bu derste insanlık tarihindeki en ilginç ve önemli bölümlerden biri olan ve Tanrı'dan yazılı bir vahiy alan ilk kişi olan, Musa'nın yaşamı ve işine bakacağız.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

Tanrı Musa'yı Neden Çağırıldı
Tanrı'nın Sözü'nden Gerçeği Öğreniyoruz
Tanrı Sözü'ne Saygı Duyuyor ve Ona İtaat ediyoruz

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...

- Tanrı'nın Musa'yı neden çağırıldığını açıklamak.
- Torah hakkındaki gerçekleri anlatmak.
- Tanrı Sözü'nü takdir etmek.
- Tanrı Sözü'nü anlamak ve ona itaat etmek.

TANRI MUSA'YI NEDEN ÇAĞIRDI

Tanrı'nın halkının başı yine dertteydi. Tanrı tufan zamanında Nuh'u çağırarak onları korumuştı. İbrahim'i çağırarak onları putperestlikten korumuştı. Yusuf'u çağırarak onları kıtlıktan korumuştı. Şimdi zalim ve kötü bir çevredeki kölelikten kurtarılmaya

ihtiyaları vardır. Bunun zerine Tanrı onlara yol gstermek iin Musa'yı ađırdı.

İnsanlar klelikte inleyip feryat ettiler ve feryatları Tanrı'ya ulařtı. Tanrı onlara baktı ve onlarla ilgilendi. Musa'ya, "Halkının ektiđi acıları grdm. řimdi git, seni onlara yolluyorum" dedi. (*Mısır'dan ıkıř 3:1-10*)

Musa kuvvetli, akıllı bir adamdı. Annesinden, kkken Tanrı'nın kendisini lmden koruduđunu đrenmiřti. Tanrı'nın yollarını biliyordu ve Tanrı'ya boyun eđiyordu. Buna karřın Tanrı'nın ađrısını aldıđında alakgnllyd. Tanrı'ya, "Ben kimim ki, Senin halkını yneteyim?" dedi. "Belki de insanlar beni izlemezler. Beni Senin yolladıđını onlara nasıl aıklayacađım Rabbim? Eđer bana Rabbim'in ismini sorarlarsa ne syleyeceđim?" (*Mısır'dan ıkıř 3:11-22*)

Tanrı Musa'ya, İbrahim'in Tanrısı'nın ismiyle gitmesini syledi. Bundan sonra da insanların kendisine inanması iin ona mucizeler yapma gcn verdi.

Başka insanların da Tanrı'nın hizmetinde özel görevlere çağrıldığını gördük. Ama daha önce Tanrı kimseye Musa'ya verdiği türde bir görev vermemişti.

Musa'nın görevi, önderlik ve ikna göreviydi. Diğer insanlara Tanrı'nın onlar için isteğini söylemek ve onlara Tanrı'yla olan ilişkilerinde yol göstermek için gönderilmişti. Tanrı onu misyonu için üç şekilde donattı: Kendi ismi, Kendi gücü ve Kendi yasalarını ona bildirerek.

Kutsal Yazılar'da, isim terimi, birisinin karakteri ve içsel doğası anlamındadır. Varlık ve amaç bildirir. Rab Musa'ya BEN'İM ismini kullanmasını söylemişti. Bu, Tanrı'nın değişmez doğası ve sadakatinin bir bildirişiydi. Musa'nın bütün işinin ve kaydedeceği bütün sözlerin Tanrı'nın karakterini temel alması gerekiyordu.

Tanrı'nın gücü, Musa aracılığıyla yaptığı mucizeler ve yolladığı belalar aracılığıyla gösterilmişti. Bundan önce Tanrı, mucizeler yapmak için insanları kullanmamıştı. Musa'ya, "İbrahim'in Tanrısı'nın sana gözüktüğüne inanmaları için" bu mucizeleri kullanmasını

söylemişti. Tanrı'nın gücü aracılığıyla Musa'nın elindeki değnek bir yılan oldu; eli cüzam oldu ve sonra iyileşti; ve su yere döküldüğünde kan olabiliyordu. Bu güç belirtileri Musa'nın işini onayladı. Daha sonra Tanrı, yazılı Sözü'nü onaylamak için gücünü fiziksel bir şekilde gösterdi.

Tanrı'nın yasaları Musa'ya Tanrı'nın Kendisi tarafından verilmişlerdi. Musa'nın halka Tanrı'nın yollarında yol göstermesi gerekiyordu. Bu yüzden Tanrı onların davranışlarında kendilerine yol göstermek için bir dizi kural verdi. Bu yasalara itaat başarı getirecek ve insanların Tanrı'yla ve birbirleriyle barış içinde yaşamalarına yardım edecekti. Böylece Musa'nın işi ve sözlerinin, Tanrı'nın karakterini temel aldığını, mucizelerle onaylandığını ve Tanrı'nın yasaları aracılığıyla etkinleştirildiğini görüyoruz.

Yapmanız için . . .

1 Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için boşlukları doldurun:

- a) Tanrı, Musa'yı görevi için Kendi gösterimiyle donattı.
- b) Musa, Tanrı'nın Sözü'nünı istediği ilk kişiydi.
- c) Musa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla yaptığı ilk kişiydi.

Tanrı insanlarla konuşup onları Kendi isteğini yapmaya çağırdığında birden fazla amacı olabilir. Tanrı'nın Musa'yı, kölelikteki halkının kendilerine yardım etmesi için feryat ettiğinden ötürü çağırdığını gördük. O zaman Musa'nın çağrılmasının nedenlerinden biri, İbrahim'in halkının kurtarılmasıydı. Firavun'un diyarından kaçışları için Tanrı'nın planlarını izlemelerine yardım edecek bir öndere ihtiyaçları vardı.

Ancak Tanrı'nın başka nedenleri de olduğu açıktır. Tanrı, Musa'nın Firavun'a gidip halkının Kendisine tapınmak için salıverilmesini talep etmesini söylemişti. Kral yüreğini katılaştıracak ve halkın gitmesine izin vermeyi reddedecekti. Bundan sonra Musa, Tanrı'nın kendisine verdiği mucizeleri kullanacaktı. Tanrı, **“Mısır'a karşı elimi**

kaldırduğım ve İsrailileri aralarından çıkardığım zaman, Mısırlılar benim RAB olduğumu anlayacak (Mısır'dan Çıkış 7:5)” diye bildirdi. Bu, Musa'nın çağrısının ikinci nedeninin bir örneğiydi. Tanrı Kendisini, sadece birkaç kişiye değil, tüm insanlara tanıtmak istemektedir.

Musa'nın çağrısının üçüncü ve çok özel bir nedeni de, Tanrı'nın kendisine yazılı yasayı vereceğiydi. Bundan sonra onu Kendi karakteri, gücü ve tapınma ve insanların davranışları konusundaki talimatlarını yazmakta kullanacaktı. Bu, insanlara yol göstermek için bir vahiy olacaktı.

Bunlardan, Tanrı'nın Musa'yı sadece o zaman kölelikte olan insanlara değil, günümüzde hepimiz için olan ilgisinden ötürü çağırdığını öğreniyoruz. Musa aracılığıyla Tanrı'dan gelen vahiy şimdi elimizdeki Tevrat'tır (Eski Antlaşma'nın ilk beş kitabı). Tanrı'nın harikulade sağlayışından ötürü bu sözler günümüze kadar aynen gelmişlerdir. Yazılı söz her birimiz için Tanrı'nın bize seslenmesi gibidir. Tanrı'yı dinlemek— O'nun mesajını

okuyup ondaki gerçeđi kendi yaşamlarımız için kabul etmek—hem ayrıcalığımız, hem de görevimizdir.

Yapmanız için . . .

2 Her DOĐRU cümlenin önündeki harfi daire içine alın.

- a) İbrahim’in halkı günahlı bir diyarda köleydi.
- b) İnsanlar kendi kendilerini kurtaramıyorlardı, bu yüzden Tanrı onların kurtuluşu için bir plan sağladı.
- c) Tanrı Musa’yı halkı organize etmesi ve onlara önderlik etmesi için çağırmıştı.
- d) Tanrı Musa aracılığıyla gücünü gösterdi.
- e) Musa’nın çağırısı, Tanrı’nın insanlarla yazılı Söz aracılığıyla konuşma planının bir parçasıydı.

Her şey aynen Tanrı’nın planlamış olduđu şekilde gerçekleşti. Musa Firavun’a gidip, **“Halkımı salıver (Mısır’dan Çıkış 7:16)”** dedi. Firavun bunu reddetti ve Musa, Tanrı’nın kendisine vermiş olduđu mucizevi güçlerini kullandı. Firavun’un inatçı yüređi

ülke üzerine korkunç belalar gelmesine neden oldu. Evleri kurbağalar ve sinekler doldurdu. Davarlar öldü. İnsanlarda büyük çıbanlar çıktı. Dolu ve çekirgeler ürünleri yok etti ve diyarın üzerine karanlık çöktü.

Sonunda Tanrı Musa'ya, "Firavun'un üzerine bir bela daha yollayacağım. Ondan sonra sizi salıverecek" dedi. Bela, ülkedeki her ilk doğan oğulun ölümüydü. Tanrı Musa'ya, bu belanın insanlar için bir ders ve bir simge olacağını söyledi. Bundan, Tanrı'nın günah karşısındaki gazabını ve Kendisine inanan ve itaat edenleri koruma gücünü öğreneceklerdi. **(Mısır'dan Çıkış 7:14-10:29)**

Tanrı Musa'ya, "Her aile bir kuzu kessin ve kanının bir kısmını evlerinin kapısının süvelerine sürsün. Oradan geçtiğinde, her ilk doğanı öldürecek ve bütün sahte tanrıların üzerine yargı getireceğim. Ancak evlerinizin kapılarının üzerinde kanı gördüğümde kapının önünden geçeceğim. Hiçbir yok edici belâ size dokunmayacak." Bir kez daha, bir hayvanın kurban edilmesinin bir insan hayatının yerini aldığını görüyoruz. Tıpkı İbrahim'in oğlu

ölümden fidye ile kurtarıldığı gibi aynı şekilde Tanrı'nın halkı da ölümcül beladan kuzunun kanı aracılığıyla kurtarılmıştı. Tanrı bütün bunlar aracılığıyla neler söylemek istiyor? Bu gizemin içinde hangi gerçek bulunmaktadır? Bunun Tanrı'nın nesiller sonra sağladığı Kusursuz Kurban'a işaret ettiğini göreceğiz. **(Mısır'dan Çıkış 12:1-11)**

Musa ve halk bütün düzenlemeleri Tanrı'nın sözlerine göre yaptılar. Korkunç ölüm gecesi, Tanrı'nın söylemiş olduğu gibi geldi. Tanrı'nın halkı Tanrı'ya inandıkları ve O'na itaat ettikleri için korundular. Bundan sonra Firavun panik içinde, "Ülkeyi en kısa zamanda terkedin. Her şeyinizi alın ve Mısır'dan gidin!" diye haykırdı **(Mısır'dan Çıkış 12:31-32)**.

Tanrı bu şekilde Musa'yı, halkını kölelikten Kendi Sözü'nü alabilecekleri ve Kendi planına uygun bir şekilde yaşayıp tapınabilecekleri bir yere götürmekte kullandı.

Binlerce insanın hayvan ve erzaklarıyla, Mısır'dan yürüyerek çıkması manzarasını gözümüzün önüne getirebiliriz. Birdenbire Firavun fikrini değiştirdi ve onları yakalayıp

geri getirmesi için arkalarından bir ordu gönderdi. Askerlerin geldiğini gördüklerinde tabii ki çok korktular ve Tanrı'ya yakardılar. Bir kez daha çaresiz bir durumdaydılar.

Arkalarında ordu, önlerinde deniz vardı. Kendilerini kurtarabilmelerinin hiçbir yolu yoktu.

Tanrı Musa'ya değneğini denizin üzerine uzatmasını söyledi. Sular ayrıldı ve ortada kuru toprak oluştu. Böylece İbrahim'in ulusu yürümeye devam etti. Ama Firavun'un ordusu onları izlemeye başladıklarında Tanrı suların geri dönmesini sağladı ve hepsini boğdu.

Sonunda Tanrı'nın halkı gerçekten kaçmıştı. Musa halkı organize etti ve günlük ihtiyaçları için Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmelerine yardım ederek yolculuk boyunca onlara kılavuzluk etti. Tanrı'nın gösterdiği yolda gittiler ve Sina Çölü'nde kamp kurdular.

Musa, kendisini dağdan çağıran Tanrı'nın yanına çıktı. Tanrı'nın sözlerini direkt olarak Tanrı'dan dinledi ve Tanrı'nın mesajlarını halka taşıdı. Tanrı varlığını, duman,

gökgürültüsü, şimşek ve yüksek sesli bir borazanla kanıtladı.

Tanrı, Musa'ya Kendisine hizmet, tapınma ve günlük yaşam için kurallar konusunda bütün talimatları verdi. Musa dağdan, tanıklık levhaları adı verilen iki taş levha indirdi. Bu levhaların her iki tarafına da yazılmıştı. Yazı, levhaların üzerine kazınmış olan Tanrı'nın yazısıydı.

Firavun'dan kurtuluş ve dağda taş levhaların alınmasının anlatımı, Tanrı'yla olan ilişkimiz hakkında bize üç önemli gerçek gösterir. Önce, kuzuyu öldürüp katımı kapının süvelerine (pervazlarına) sürmek insanın Tanrı'nın sözüne imanla hareketine örnektir. İkinci olarak, denizi geçmek Tanrı'nın kurtarma gücünü gösterir. Üçüncü olarak, tanıklık levhaları Tanrı'nın dinleyenlere kesin yol gösterim ve talimatlar verdiği konusunda güvence verir.

Yapmanız için . . .

3 Her cümleyi tamamlamak için listeden doğru sözcükleri seçin.

insanın imanı / belalar / Tanrı'nın yazısı /
kurbanlar / tartışma / Tanrı'nın gücü

- a) Firavun birçokdan sonra halkın gitmesine izin verdi.
- b) Kapının süvelerine sürülen kan,nın bir göstergesiydi.
- c) Deniznün bir etkinliği olarak açıldı.
- d) Tanıklık levhalarıydılar.

TANRI'NIN SÖZÜNDEN GERÇEĞİ ÖĞRENİYORUZ

Daha sonra Musa dağdan indiğinde ne olduğunu öğreneceğiz. Ama önce Tanrı'nın Musa'ya verdiği mesajların temel içeriği üzerinde düşünelim. Bu kursta bu gerçekleri ele almak için zamanımız kısıtlıdır. Bu yüzden en önemli noktaların anahatlarını vereceğiz. Bu sizin için bazı önemli soruları yanıtlayacaktır. Ayrıca daha sonra Tevrat ve diğer kutsal yazılar hakkında daha tam bir çalışma yapmanıza yardımcı olacaktır. Böyle bir çalışmayı çok ilginç ve yararlı bulacaksınız.

Çalışmaya Tevrat, Mezmurlar ve Incil'in ilk dört bölümünden başlayabilirsiniz.

Tevrat'ta Bildirilen Gerçekler

- **Tanrı'dan başka bir tanrıya tapınmamamız gerekir. Tanrı birdir. Başka tanrı yoktur.**

Azizlere, meleklerle ya da başka bir insana tapınmamalıyız.

Hiçbir putumuz olmamalıdır. Tevrat bu konuda açık bir şekilde konuşur: ***“Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sulara yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. (Mısır'dan Çıkış 20:4)”***

Herhangi bir şey yüreklerimizde Tanrı'nın yerini aldığı anda bir tür putperestlik yaratırız. Onlara Tanrı'dan daha çok önem veriyorsak - para, arazi ya da başka mal mülk- bizler için put olurlar.

- **Tanrı halkıyla olan antlaşmasını yeniledi ve Kendisine sadık bir şekilde**

hizmet ettikleri sürece onları bereketlemeyi vaat etti.

- **Tanrı insanları ve ulusları, buyruklarını anlamaları, onlara inanmaları ve itaat etmeleri için çağırır.**

Tanrı insanlara uygun bir temel oluşturmak için Tevrat'ı sağladı.

Tanrı yasaları ve insanlarla çalışma yolları hakkında açık ve birlik içinde bütün bir bildiri sunar. Böylece,

- Tevrat, bütün diğer Kutsal Yazılar'ın temelidir.
 - Tevrat, insanların Tanrı'yla ve diğer insanlarla olan ilişkilerinin temeli; başarılı yaşamın anahtarıdır.
- **Tanrı simgesel bir tören olarak hayvanların kurban edilmesiyle ilgili kesin talimatlar verdi.**

Masum hayvanların kurban edilmesi günahın ölüm getirdiğini ve Tanrı'nın bir ceza olmasını talep ettiğini gösterir. İnsan kurbanı sunarak,

bunu anladığını ve Tanrı'nın günahı bağışlayacağına iman ettiğini gösterebilirdi.

- **Dahası, Tanrı'nın planında O'nun insanın günahlı durumuna ve ruhsal ayrılığına Kendisinin müdahale etmesindeki gizeme işaret etmiştir.**

İbrahim'in oğlu için fidiye olarak verilip onun yerine geçen kurbanı hatırlıyor musunuz? Musa'nın halkını beladan fidiye ile kurtarıp onların yerine geçen kurbanı hatırlıyor musunuz? Hayvanların kurban edilmesinin buyrulması, insanlara Tanrı'nın Kendisinin bütün insanlığı günahın köleliğinden ve cehennem ölüm cül belasından özgür kılmak için sağlayacağı bizim yerimizi alan Kusursuz Kurban'ı hatırlatacaktı.

Musa'ya verilen vahiy geleceğe işaret eden bir başlangıçtı. (Tanrı'nın Sözü'nü dikkatle dinleyip itaat edersek) Kendisini bize tam ve kusursuz bir biçimde tanıtmaya planını anlamamıza yardım eder.

Yapmanız için . . .

4 Aşağıdaki cümlelerden YANLIŞ olanın önündeki harfi daire içine alın. Sonra cümleyi düzeltip doğru biçimini boşluğa yazın.

- a) Hiçbir puta ya da azize tapınılmamalıdır.
 - b) Mezmurlar ve Müjdeler (İncil'in ilk dört bölümü), Musa'nın mesajlarını temel alırlar.
 - c) Bütün putlar, tahta, taş ya da metal gibi maddelerden yapılmışlardır.
-
-

TANRI SÖZÜNE SAYGI DUYUYOR VE ONA İTAAT EDİYORUZ

Şimdi Musa'ya dönelim. İki tanıklık levhasını aldıktan sonra onları dağdan aşağıya indirdi. Bağırma ve şarkı seslerini duyduğunda halkın bulunduğu kamp yerinden hâlâ uzaktaydı. Halk ne yapıyordu? İnanamıyordu! Bir put —

altından bir dana yapmışlardı. Ona bir tanrıymış gibi tapınırlarken etrafında dans ediyorlardı.

Musa o kadar hayal kırıklığına uğramış ve o kadar kızmıştı ki, taş levhaları elinden attı ve yere düşüp parçalandılar. Bu Tanrı'nın yazılı vahyinin bir sonu mu olacaktı? Kesinlikle hayır! Musa iyi bir önderdi. Kampı yönetim altına aldı. Sonra halk için bağışlama dileyerek Tanrı'ya dua etti. Tanrı halkı bir belayla vurarak onları cezalandırdı, ama merhametliydi. Musa'nın dualarını yanıtladı ve isteğini yazılı olarak yeryüzünde bildirme planını sürdürdü.

Tanrı Musa'ya, ***“Öncekiler gibi iki taş levha kes. Kırдыңın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım (Mısır'dan Çıkış 34:1)”*** dedi. Tanrı bu şekilde sözünün yok edilemeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini gösterdi. Levhaların üzerine yeniden Kendi eliyle yazdı. Ayrıca Tanrı Musa'ya onun ağzıyla beraber olacağını söyledi. Yani Tanrı onu hatalar yapmaktan koruyacaktı. Böylece

Tanrı Sözü'nde hatalar olmadığından emin olabiliriz.

Musa birçok kereler, Tanrı'nın yazılı Sözü'nün halkının en değerli varlığı olduğunu bildirmişti. Tanrı'dan gelmişti ve Tanrı tarafından sonsuza dek korunacaktı. Onu veren Tanrı, her şeye gücü yeten Tanrı'dır ve Sözü'nü her durumda korumaya gücü yeter de artar bile. Gördüğümüz gibi Tanrı Sözü'nü zaten harikulade belirtiler ve mucizelerle onaylamıştı. "Bunlar bütün nesiller için olan buyruklarımdır" demişti.

Şimdi tarihe dönüp bakarak Tanrı'nın Sözü'nü gerçekten de koruduğunu ve sakladığını görebiliriz. Onu yok etmek için birçok çabalarda bulunulduğu halde pak ve her ayrıntısıyla doğru olarak günümüze kadar gelmiştir.

Kötü niyetli kişiler Kutsal Yazılar'ın anlamını kendi dilleriyle çarpıtmaya çalışmışlar ve kendi yorumlarına belirli gizemli gerçekler saklamışlardır. Ancak Tanrı inkâr edilemez. O her şeyin üzerinde Zaferli'dir ve Sözü sonsuza dek değişmezdir.

Günümüzde Tevrat'ı okuduğumuzda, bizlere antik el yazmalarında bulunan mesajın aynısını veriyor. Bilginler, Tevrat'ın korunmasının, Musa peygambere verilmiş biçimi gibi, Tanrı'nın gücünü ve Kutsal Yazılar'ın gerçeğini ortaya koyan bir mucize olduğunu bildirirler.

Yapmanız için . . .

5 Tevrat'ın Tanrı'dan geldiğini nasıl bildiğimizi açıklayan her cümlemin önündeki harfi daire içine alın.

- a) Tevrat'ın bazı kısımları Tanrı'nın Kendi eliyle yazılmıştı.
- b) Tevrat'ın bütünü taş levhalara kazılmıştı.
- c) Tanrı Sözü, mucizelerle onaylanmıştır.
- d) Tevrat'ın mesajı günümüze dek değişmemiştir.

Musa, hayatının büyük bir kısmını insanların Tanrı Sözü'nü almalarına, anlamalarına ve itaat etmelerine yardım etme görevinde geçirdi. ***“Bugün size bildirdiğim bu uyarıcı sözlerin tümünü benimseyin. Bu yasanın***

bütün sözlerine dikkat etmeleri ve yerine getirmeleri için çocuklarınıza buyruk verin. Bunlar ... sizin yaşamınızdır. Ömrünüz bu sözler sayesinde uzun olacaktır. (Yasa'nın Tekrarı 32:46-47)”

Musa yazılı sözü kahinlere okumaları ve öğretmeleri talimatıyla verdi. Musa hayatının sonuna geldiğinde bu onun gelecek için tek umuduydu. Günümüzde Tanrı Sözü bütün insanların umududur. Tanrı Sözü'nü okumak bütün insanların görevi ve ayrıcalığıdır.

Neden? Kutsal bir kitabı okumanın özel bir değeri mi vardır? Bazı insanlar dinsel kitapları bir tür dinsel tören olarak okumaları gerektiğini düşünürler. Diğerleri kutsal kitapları dinsel öğeler olarak evlerinde tutup onlara saygı gösterirler, ama onları okumazlar. Ama bizim Tanrı Sözü'nü okuma nedenimiz farklıdır. Kitapların kendilerinin bizleri Tanrı'ya yaklaştıramıyacaklarını biliriz. Önemli ve güçlü olan, kitaptaki mesajdır. Bizler onu dinsel bir etkinlik olarak değil, mesajı işitmek, Tanrı'nın bizlerle yazılı Sözü

aracılığıyla konuşmasına izin vermek için okuruz.

Musa'nın halkının bir puta taptıklarını gördüğünde levhaları kırdığını hatırlayın. Bu levhalar Tanrı tarafından yazılmışlardı ve Musa için değerliydi. Buna karşın Tanrı'nın yasasına itaatin bu sözlerin taşlara kazınmış olmasından daha önemli olduğunu biliyordu. "İnsanlar eğer içerdikleri mesajı itaat etmiyorlarsa bunların ne yararı var?"

Yine de, Tanrı levhaları yeniden verdi ve bu da Tanrı'nın Yazılı Sözü'nün bizde bulunmasını istediğini gösterir. Tanrı onu okumamızı ister. Onu tıpkı Musa gibi sevip saygı göstermemizi ister. En önemlisi Sözü aracılığıyla bizlerle şahsen konuştuğunu bilmemizi ister. Öğretileri anlamak için dua etmemizi ve onları anladığımızda da günlük hayatlarımızda ona itaat etmemizi ister.

Yapmanız için . . .

6 Tanrı Sözü'nden azami yardımı edinebilmek için ne yapabilirsiniz? Buraya üç kısa yanıt yazın.

.....
.....
.....

DUA

Musa'nın Kurtarıcısı ve Yüce Olan ey Tanrı; sadece sen güçlü ve bilgesin. Senden başka hiçbir Tanrı olmadığını ve Senin Söz'ünden başka bana yol gösterecek hiçbir şey olmadığını alçakgönüllü bir şekilde itiraf ediyorum. Çünkü sadece Senin Söz'ün, Yol, Gerçek ve Yaşam'dır. Kutsal Kitap'ı araştırıp ruhumu besleyebilmem için bana cesaret ve derin bir arzu ver. Kulun Musa ve halkı gibi, Sözlerini imanla kabul edip onlara itaat etmem için bana yardım et. Beni günahın köleliği ve karmaşasından kurtarmaya yetecek olan görkemli gücüne sığınmama yardım et. Senin vahyedilmiş sözünde yüreğime hitap eden ve beni sonsuz yaşama götüren yolda şahsen yol gösterme isteğini onaylayan bir güvence bulayım.

Amin.

Yanıtlarınızı kontrol edin

4c) Tanrı'dan daha çok önem verdiğimiz her şey bir puttur.

1a) isim, güç ve yasalar

b) yazması

c) mucizesel belirtiler

5a) Tevrat'ın bazı kısımları Tanrı'nın Kendi eliyle yazılmıştı.

c) Tanrı Sözü mucizelerle onaylanmıştır.

d) Tevrat'ın mesajı günümüze dek değişmemiştir.

2) Bütün cümleler doğrudur.

6) Önerileri yanıtlar. Okuyun. Etüt edin.

Onun hakkında daha çok şeyler öğrenin.

Anlayış için dua edin. Öğretilerine itaat edin.

3a) belalar.

b) insanın imanı,

c) Tanrı'nın gücü,

d) Tanrı'nın yazısı.

DERSİN TESTİ

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın arkasında Ders 4 için verilen ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KÂĞIDI'nı bulun. Çok seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular

1 Tanrı Musa'yı halkını kurtarmak, ismini bildirmek ve

- a) Firavun'u cezalandırmak için çağırdı. yazılı yasayı vermek ve Kendisinin tapınma ve hizmet konusundaki talimatlarını insanlara göstermek için çağırdı.
- b) Musa'nın nesline yargı getirmek için çağırdı.

2 Tanrı Musa'yı görevi için, ona Kendi ismini, yasayı ve

- a) yasaları yorumlama yeteneği vermesi aracılığıyla donattı.
- b) eşsiz bir anlayış vermesi aracılığıyla donattı.

c) güç vermesi aracılığıyla donattı.

3 Tanrı'yı dinlemek — O'nun sözünü okumak ve,

a) gerçeğini kabul edip yaşamını ona göre düzenlemek herkesin görevi ve ayrıcalığıdır.

b) orada yazılı olan törensel tapınma hakkında bilgi edinmek herkesin görevi ve ayrıcalığıdır.

c) taleplerini entelektüel olarak onaylamak herkesin görevi ve ayrıcalığıdır.

4 Tevrat'tan, putlara tapmanın,

a) kişinin tapabileceği fiziksel olan her şey olduğu izlenimini ediniyoruz.

b) kişinin sevdiği şeylerle ilgili olduğunu ve kişinin yaşamında Tanrı'nın yerini alan herhangi bir şey olduğu izlenimini ediniyoruz.

c) Eski Antlaşma zamanlarında var olan bir uygulama olduğu ve artık böyle bir uygulama olmadığı izlenimini ediniyoruz.

5 Musa ilk tanıklık levhalarını kırdığı halde, Tanrı Söзlerini yeniden başka taş levhalara yazdı, bu da,

- a) Tanrı'nın Sözü'nün yok edilemeyeceğini gösteriyordu.
- b) insanlar başarısızlığa uğradıklarında Tanrı'nın yeni bir vahiy vereceğini gösteriyordu,
- c) insanların başarısızlığının Tanrı'nın standartlarında bir deęişim gerektirdiğini göstermektedir.

Doęru Mu, Yanlış Mı? Sorular

Aşağıdaki cümleler ya doęru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,

DOęRU ise A boşluęunu
YANLIŞ ise B boşluęunu doldurun.

6 Tanrı Musa'yı, Kendi karakterini, gücünü ve Kendisine nasıl hizmet edileceğini gösteren yazılı yasayı vermek için çağırdı.

7 Tanrı Firavun üzerine yargı yolladığında, Musa sağlanan tek kaçış yolunun ülkeyi terk etmek olduğunu gördü.

8 Tevrat, bir putun tahta, taş, metal ya da benzeri bir şeyden yapılarak bir tapınma objesi haline gelen bir imaj olduğunu açık bir şekilde öğretmektedir.

9 Tanrı Sözü mucizevi bir şekilde verilmiş ve harikulade bir şekilde korunmuş ve saklanmışdır. Bu nedenle, Kutsal Yazılar hâlâ Tanrı'nın insana değişmez vahyi, iman, hizmet ve davranışlarımızda yetkili kılavuzumuzdur.

İçindekiler'e dön

DERS 5



PEYGAMBER DAVUT Tövbe Etti ve Bağışlandı

Davut, “*Kurtar beni kan dökme suçundan, Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı (Mezmunlar 51:14)*” diye dua etti.

Bir kral katil olduğunu mu itiraf ediyordu? Burada Davut, herkesin duyması için suçunu haykırıyordu. Hatta bunu yazıya da geçirdi; suçu sonsuza dek kayıtlara geçmiştir.

İnsanlar kötü hareketlerini saklayıp katillik suçlamalarından kaçmazlar mı? Suçlu olmadıklarında ısrar ederek mazeretler bulmazlar mı? Evet, genelde böyle yaparlar. Bir kralın, halkını yönetebilmek için zayıflıklarını saklaması da olağan sayılabilirdi. Ama Davut başka krallardan çok farklıydı.

Tanrı'nın "**kendi gönlüne uygun biri** (1.Samuel 13:14)"di, yani Tanrı'yı hoşnut eden türde bir karaktere sahip adamdı. Günahın Tanrı'nın gözünden kaçamayacağını ve Rabbi'ne üzüntü vereceğini biliyordu.

Davut'un karakteri Tanrı için şu bakımlardan hoşnut ediciydi:

- Davranışlarında cesur, ama tutumlarında alçakgönüllüydü.
- Günahını gördü ve itiraf etti.
- Sadece suçlu olduğunu itiraf etmekle kalmadı, aynı zamanda gerçekten ve içten tövbe etti.
- Sadece Tanrı'dan kendisini bağışlamasını istemekle kalmadı aynı zamanda Tanrı'nın dualarını işittiğine iman etti.
- Evrenin Rabbi ve her şeyi bilen Tanrı'ya teşekkür edip O'na şükran sundu.
- Rabbi'yle yakın iletişim içinde kaldı.

Şimdi Davut'tan bizim de bu adımları nasıl atabileceğimizi ve Tanrı'yı nasıl hoşnut edebileceğimizi öğrenelim. Bundan sonra Davut'un söylediği gibi, "**Canım yalnız**

Tanrı'da huzur bulur, kurtuluşum O'ndan gelir (Mezmur 62:1)" diyebiliriz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

Tanrı'ya Karşı Günah Ayrılık Getirir
Tanrı'nın Önünde Tövbe Etmek Bizi Tanrı'yla
Barıştıırır
Tanrı'yla Birliktelik Sevinç Getirir

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...

- İnsanın g nahtan  t r  sorumlu olduđunu anlamak.
-  tiraf ve t vbe terimlerini tanımlamak.
- Tanrı'nın bađıřlamasını almayı a ıklamak.
- Tanrı'yla birliktelik ve iletiřim i inde yařamak.

TANRI'YA KARŐI G NAH AYRILIK GETİRİR

Davut'un yařadıklarını ve yazdığı harikulade Mezmurlar'ı anlamak i in, geriye onun k   kl đ ne bakıp bir  oban olduđu g nleri

düşünmemiz gerekir. Sekiz oğulun en küçüğü olduğu için babası ona en sıradan görevleri veriyordu. Ağabeyleri orduya katıldıklarında o koyunlara bakmak için geride kaldı. Babası ve ağabeyleri için yapılacak küçük işleri yapıyordu. Anlatımlardan onun sadık, itaatkâr ve işinde çalışkan olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak müzik ve şiir konusunda yetenekliydi. Harp çalışıyor ve şarkılar yazıyordu. Buna karşın ailesi için sıradan bir çocuktuktu. Sıradan bir köy evindeki en küçük kardeş konumundaydı.

Bu yüzden Tanrı, İbrahim, İshak ve Yakup'un soyundan gelen halkına önderlik etmesi için Davut'u seçtiğinde bu ailesi ve komşuları için bir sürpriz olmuştu. Tanrı, yeni Kral'ı meshetmek için gönderilen hizmetkârına, "İstediğim kişi Davut'tur. Onun şimdi Tanrı tarafından kral olmak üzere seçildiğinin bir simgesi olarak onu yağla meshet" dedi.

İnsanların neden şaşırıldıklarını anlayabiliriz. Genç bir çoban nasıl Kral olabilir? Geçmişteki önderleri, İbrahim, Yusuf ve Musa gibi büyük adamlar olan bir halkı nasıl yönetebilirdi? Geçtiğimiz derslerde Tanrı'nın

halkına yol göstermek ve onları korumak konusunda dikkatli olduğunu gördük. Peygamberleri olmaları için büyük adamlar seçmiş ve onlara özel görevler vermişti. Onlar aracılığıyla Kendisini, sevgisini, gücünü ve bilgeliğini göstermişti.

Tanrı'nın tufan sırasında yeryüzündeki canlıları kurtarmak için Nuh'u seçtiğini gördük. Tanrı İbrahim'i putperest bir diyardan çıkartmış ve soyunu büyük bir ulus yapmayı vaat etmişti. Tanrı Yusuf'u Mısır'ı yönetmek için yollayarak halkını kıtlıktan korumuştur. Tanrı bundan sonra halkını kölelikten kurtarmak ve Kendi yazılı vahyini almaları için Musa'yı çağırmıştı.

Şimdi Tanrı'nın halkının gerçekten de kalabalık oldukları bir zamana geliyoruz. Tanrı İbrahim, İshak ve Yakup'un soyunu kutsamış ve Yakup'un oğulları güçlü oymakların reisleri haline gelmişlerdi. Tanrı'nın isminde etraflarında yaşayan putperest ve Tanrı'yla alay eden uluslarla savaşlar yapıyorlardı. Bir kez daha kuvvetli ve bilge bir öndere ihtiyaçları vardı. Tanrı, kralları olması üzere bir çoban çocuğu

seçtiğinde şaşkınlıklarının nedeni buydu. Ama çok geçmeden nedenini anladılar. Davut'un Tanrı'ya güvenen ve O'nu seven biri olduğunu ve Tanrı'nın onu kuvvet ve bilgelikle doldurduğunu gördüler. Evet, çok geçmeden bu çoban çocuk bütün diyardaki en cesur ve başarılı asker olarak tanındı.

Davut kral olarak meshedildiği halde, Tanrı tahta çıkması için bir yol hazırlayana dek ailesiyle kalması gerekiyordu. Koyunlara bakmaya ve babası için küçük işler yapmaya devam etti. Bir gün babası onu orduda olan ağabeylerine yiyecek götürmeye yolladı. Savaş alanına geldiğinde savaş yapılmadığını gördü. Bunu yerine, bütün askerler küçük bir vadinin iki yamacına karşılıklı sıralanmışlardı. Düşman hattının önünde alay edip meydan okuyarak bağırarak dev bir asker vardı.

“Gelin, benimle dövüşün. Benimle dövüşmesi için bir adam yollayın” diye bağırıyordu. Boyu üç metre kadardı, üzerinde tunçtan yapılmış ağır bir zırh vardı, elinde dev bir mızrak tutuyordu. Davranışları hakaret ediciydi ve Tanrı'ya meydan okuyarak konuşuyordu. Bütün askerler çok korkmuştu.

Davut, “Bu tanrısız herif de kim ki Rab’bin ordularına meydan okuyabilsin? Ben gidip onunla dövüşeceğim” dedi.

Herkes Davut’un devle dövüşmek için fazlasıyla genç ve fazlasıyla ufak tefek olduğunu düşünüyordu. Yine de o Tanrı’nın kendisine kuvvet vereceğinde ısrar etti. “Tanrı, koyunlara saldırdıklarında bir aslanla bir ayıyı öldürmeme yardım etti ve bu devi yenmem için de bana güç verecektir” dedi. Bunun üzerine eline sadece çoban sapanını ve birkaç taş alarak devle karşılaşmaya gitti.

Davut ona yaklaşırken, “Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun” diye karşılık verdi, “***Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB'bin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün RAB seni elime teslim edecek. (1.Samuel 17:45-46)***” dedi. Bunları söyledikten sonra sapanıyla deve bir taş attı ve dev yere düştü. Düşman askerleri korku içinde kaçıştılar, çünkü Davut’un tek gerçek Tanrı’nın gücüyle dövüştüğünü biliyorlardı. (1.Samuel 17:1-51)

Yapmanız için . . .

1 Davut'un kral olarak seçilmesinin nedeni, Tanrı'nın özel görevler için çağırıldığı niteliklere sahip oluşuydu. Peygamberlerin her birinin bu niteliklere sahip olduklarını görüyoruz. Tanrı'ya yakın olmak ve O'nun yaşamlarımız için olan isteğini bilmek için hepimizin bu niteliklere ihtiyacımız vardır. Davut ve diğer peygamberlerin paylaştıkları nitelikleri bildiren cümlelerin önündeki harfleri daire içine alın.

- a) İtaatkârdılar.
- b) Tanrı'ya inandılar ve güvendiler,
- c) Şiirler yazdılar.
- d) İmanlarını harekete geçirdiler.
- e) Alçakgönüllü, ama cesurdular.

Davut devi öldürdükten sonra orduda yüksek bir konuma atandı. Tanrı, halkını kendilerini fethetmeye çalışan putperest uluslar üzerinde zaferlere götürmekte onlara önderlik etti. Tanrı onu kral olarak yerini alması için yolu hazırladı. Kırk yıl boyunca Tanrı'nın gücüyle hüküm sürdü. Putları yok etti ve tek gerçek Tanrı'ya tapınmayı organize etti. Yeruşalim kentini, Tanrı'nın isminin onurlandırıldığı kutsal kent olarak kurdu. İman eden insanlar

burada tapınmak için kalabalıklar halinde geldiler. Kutsal Kent'e hac yolculuklarına gidiyorlardı.

Davut bütün zaferlerinde başarısının nedeni olarak sürekli Tanrı'yı gösterip O'na şükretti. Bize Davut'un Mezmurları olarak ulaşan kitapta Tanrı'ya güçlü ve lütufkâr sözcüklerle övgüler sundu ve teşekkür etti.

Davut, Mezmurlarından birinde, ***“Bütün uluslar beni kuşattı, RAB'bin adıyla püskürttüm onları. İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, ama RAB yardım etti bana. RAB'dir gücüm ve ezgimdir, O kurtardı beni. (Mezmur 118:10-14)”*** diye bildirdi.

Davut, şiirsel sözlerinde, ***“Seni yücelteceğim, Rabbim. Senin ismine sonsuzlarca şükran sunacağım. Her gün Seni öveceğim. Rabbimiz'in övgülerini ezgilerle söylemek ne kadar iyidir. RAB'be şükredin, O'nu ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlatın! (Mezmur 145:1-2; 8:8-9)”*** demiştir.

Çok az kişi, Davut'un yaptığı şekilde Tanrı'ya sevgi ve adanmışlıklarını böylesine bütün ve

böylesine güzel bir şekilde dile getirmiştir. Davut'un Tanrı'yla yakın bir ilişkisi vardı ve Tanrı'nın doğasını derin bir şekilde anlıyordu. Tanrı'yı kişisel olarak daha yakından tanıma ihtiyacını hissettiğimizde, Davut'un Mezmurlarından çok şey öğrenebiliriz. Yüreklerimiz Tanrı'ya yaklaşma, O'nun gerçeğini bilme ve vahyini anlama özlemiyle dolu olduğunda Davut'un değerli sözlerini okuyup onların üzerinde düşünmeliyiz.

Yapmanız için . . .

2 Davut'un bir Mezmurunda yer alan bu sözleri ezberleyin. Bu duayı kendi duanız olarak kişisel bir şekilde tekrar ederek Tanrı'ya söyleyebilirsiniz.

*Bana yollarını öğret, ey Rab,
Senin gerçeğinde yürüyeceğim.
Seni bütün yüreğimle öveceğim, Rabbim.*

Aynı Kral Davut'un masum birinin öldürülmesine neden olduğuna ve kendini bir katil gibi hissedip, büyük bir ıstırapla, “**Ya Rab, beni kan dökme suçundan kurtar (Mezmur 51:14)**” dediğine inanmak bizim

için zor olabilir. Bu büyük adamın kusursuzluğunu bozacak ne olmuştu?

Bunun yanıtı tabii ki, Davut'un gerçekten kusursuz olmadığıydı. Kusursuz olan tek Bir Kişi vardır; hiçbir yanlış yapmayan sadece Bir Kişi vardır. O da Tanrı'dır ve Tanrı'dan başka bu tanıma uyan yoktur. Davut, kuvvetli, yetenekli, akıllı, cesur, dindar, tapınma konusunda sadık ve Tanrı'nın isteğine boyun eğen biriydi. Ama bir insandı ve bütün insanlar gibi içinde günaha yatkınlık vardı. Hepimiz gibi Şeytan tarafından sınıandı ve o sınanmaya kendini teslim etti.

Sarayın üstünde, akşam serinliğinde yürümek, temiz hava almak ve şehrin manzarasını seyretmek için bir yer vardı. Bir akşam Davut orada yürürken, banyo yapan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. İçinde ona karşı bir arzu kabardı. "Bu kadın kim?" diye sordu.

Hizmetkâr, "Asker Uriya'nın karısı Batşeva" diye yanıt verdi (**2.Samuel 11:3**).

Şimdi Şeytan tarafından sınıanan Davut'un içinde kadına duyduğu özlem büyüdü.

Uriya'nın ölmesi için bir plan yaptı. Bundan sonra Batşeva'yla evlenip onu karısı yapabiliirdi. Davut, "Uriya bir asker, savaşta ölebilir" diye düşündü. Her asker ölebilirdi, ama Uriya'nın savaşta ölebilme şansı Davut'u tatmin etmiyordu. Bundan emin olmak istiyordu. Ordunun komutanına Uriya'yı en tehlikeli yere, savaşın ön saflarına koymasını söyledi. Plan işe yaradı. Uriya savaşta öldü.

Davut bir süre hiçbir yanlış yapılmamış gibi davranmaya çalıştı. Kendisine Uriya'nın ölümünü bildiren askere, ***"Bu olay seni üzmesin! Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin! Bu sözlerle [komutanı] yüreklendir (2.Samuel 11:25)"*** dedi.

Ama kötü durumda olan Davut'tu. Kendine cesaret vermeye çalışıyordu. Yanlış bir şey yaptığını ve Tanrı'nın hoşnut olmadığını biliyordu. Tanrı'ya çok yakın yaşamıştı, ama şimdi günahı ona kendisini Tanrı'dan uzak hissettiriyordu. Bu noktada çok ciddi bir gerçeği öğrendi: Günah, insanı Tanrı'dan ayırır. Kötü ayartılmaların düşüncelerimizi ve

davranışlarımızı etkilemelerine ve günah işlememize neden olmalarına izin verirsek, Tanrı'ya yakın olup O'nun dostluğunu hissedemeyiz. Günah yaşamlarımızı kirletir. Kutsal ve pak olan Tanrı, kutsal olmayanla birlikte kalamaz. Davut uyuyamıyordu. Gece gündüz Tanrı'nın elini üzerinde hissetti, “*ve dermanım tükendi yaz sıcağında gibi (Mezmur 32:4)*” dedi.

Birçoklarımız Tanrı'nın bizden uzak olduğunu hissetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Bazen bizler de Davut gibi kendi kendimize yanlış bir şey olmadığını söylemeye çalışır ama yüreklerimizde bir özlem, bir boşluk, bir ayrılık hissederiz. Bu, Tanrı'nın bizi günahın gerçekliğinin ve O'nun kutsallığını arama ihtiyacımızın bilincine vardırma yoludur.

Yapmanız için . . .

3 DOĞRU olan cümlelerin önlerindeki harfleri daire içine alın. **YANLIŞ** cümlelerin doğru biçimlerini yazın.

- a) Dinsel davranışlar Davut'u ayartılmadan korudu.

b) Davut kuvvetliydi, ama günah ona kendini zayıf hissettirdi.

c) Davut'un yaşadıkları bizlere, Tanrı bizden hoşnut olmadığında bunu anlayabileceğimizi gösterir.

d) Davut, günahından ötürü kendini Tanrı'dan uzakta hissetti

.....

TANRI'NIN ÖNÜNDE TÖVBE ETMEK BİZİ TANRI'YLA BARIŞTIRIR

İnsan Tanrı'dan uzaklaştığında kendini mutsuz ve korkulu hisseder. Tabii, Tanrı da mutsuzdur. Tanrı'nın inşanı Kendi arkadaşı olmak üzere yarattığını hatırlayın. Tanrı'nın Nuh'un zamanında, yeryüzünün günahlı durumuna baktığında hoşnut olmadığını ve üzüldüğünü hatırlayın. Davut'un günahı da Tanrı'ya üzüntü getirdi. Tanrı, Davut'u seviyordu ve onu terk etmeyecekti. Tanrı'nın niyeti, insanları sadece günahlarından ötürü cezalandırmak değildir. Planı, Tanrı'yla

insanın birbirlerine yakın olarak yürümelere ve yaratılışın amacını yerine getirmeleri için insanı günahattan temizlemektir.

Bu nedenle, Tanrı Davut'u fiziksel bir şekilde cezalandırmadı. Bunun yerine Davut'un yüreğine ona gerçek tövbe getirecek biçimde hitap etti. Davut'un kendisine hayatındaki günahı hatırlatacak bir öykü duymasını sağladı.

Öykü, çok sayıda koyunları ve davarları olan zengin bir adam ve sadece bir tek küçük, dişi kuzusu olan fakir bir adam hakkındaydı. Fakir adam kuzusunu çok seviyor ve onu evinde bir çocuk gibi büyütüyordu.

Bir gün zengin bir adamın ziyaretine bir yolcu geldi. Doğal olarak misafiri için bir yemek hazırlamak zengin adamın göreviydi. Ama zengin adam kendi koyunlarından birini kullanmak istemedi. Bunun yerine fakir adama ait olan dişi kuzuyu aldı ve misafirine yemek hazırlatmak için onu kullandı. (2.Samuel 12:1-4).

Davut, “Ne kadar korkunç bir şey” dedi.
“Bunu yapan ölümü hak etmiştir! Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık dört katını ödemeli (2.Samuel 12:6)” dedi.

Bundan sonra Tanrı'nın Sözü, Davut'a bildirildi: **“O adam sensin! Seni kral olarak meshettim ve düşmanlarından kurtardım. Ama Uriya'yı savaşta kılıçla öldürdün ve karısını kendine eş olarak aldın. (1.Samuel 12:9-10)”**

Davut büyük bir üzüntü ve alçakgönüllülük içinde, **“RAB'be karşı günah işledim (1.Samuel 12:13)”** dedi.

Davut kral olduğundan, güzel Batşeva dahil krallıktaki her şeyin kendisine ait olduğunu ileri sürebilirdi. Buna karşın yüreğinde Büyük Kral'ın aslında Tanrı olduğunu ve her şeyin O'na ait olduğunu biliyordu.

Davut, sadece kendisinden çok daha zayıf ve fakir birine karşı günah işlemekle kalmadığını, en büyük günahının Rab'bine karşı olduğunun bilincine vardı. Artık günah işlememiş gibi davranmayı bıraktı. Kendi yüreğinin

durumunu biliyordu. Sorumluluęu tamamen üzerine aldı. Kendisinin zengin adam hakkında söyledięi gibi, ölmeyi hak ettięinin bilincine vardı. Vicdanının kılıcı gece gündüz peşini bırakmıyordu. İstırap içinde, “Günah işledim” diye haykırdı.

Davut, yaşamındaki günahı kendi kendine temizlemek için yapabileceęi hiçbir şey olmadığını biliyordu. Tanrı’dan uzak kalma düşüncesi onun için korkunç bir şeydi. Suçunu tam bir şekilde itiraf ederek, “Biliyorum isyanlarımı... beni arıt, pakla... içimde temiz bir yürek yarat” dedi (**Mezmur 51:2-3,10**).

Davut, Rab’be yakmalık sunular sunmayı düşündü. Musa’nın yazılarında talimat edilmiş olduęu üzere kurban sunma adetindeydi. Ancak bir hayvanı kurban olarak sunmanın dinsel bir görevi yerine getirmekte insanın iyilięine işaret etmedięini biliyordu. Kurban, insanın iyilięine deęil, Tanrı’nın merhametine işaret ediyordu. Davut’un düşüncelerinde, burada belirttiğimiz harikulade gizemi görüyoruz. Törensiz kurban, Tanrı’nın derin

acımasını insanlığa göstermek üzere insanlar arasında yaşamak için gelen Kişi'nin çok güzel bir resmiydi. Başka bir derste bu konuda daha çok şeyler öğreneceğiz.

Ama şimdi Davut'un yüreğindeki düşünceleri nasıl dile getirdiğini iştelim: "Sana yakmalık sunu kurbanları sunardım, ama Tanrı'nın benden istediği bu değildir. Tanrı günahtan ötürü içtenlikle pişman olan bir yürek kurbanını tercih eder. Tanrı'nın kabul ettiği kurban alçakgönüllü bir ruhtur" diye bildirdi (*Mezmur 51:16-17*).

Davut, Tanrı'yla direkt olarak konuşma konusunda hiçbir zaman isteksiz değildi. "*Sen gönülde sadakat istiyorsun. Beni huzurundan atma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini (Mezmur 51:6,11-12)*" diye bildirdi.

Bütün bu sözler Davut'un aslında Tanrı'ya dualar olan Mezmurlarından gelmiştir. Davut, içten ve yakın bir şekilde konuştu. Rab kendisini esinlendirdikçe düşüncelerini çok açık sözlerle kaydetme yeteneğine sahipti. Bu Mezmurları anlayabilir ve onları kendi yaşamlarımıza uyarlayabiliriz. Onları etüt

ettikçe, Tanrı'yla ilişkimiz konusunda bir dizi ilke görürüz.

Davut'un bu sözlerinden, günahından ötürü kendini Tanrı'dan ayrılmış hissettiğini açıkça görebiliyoruz. Bu deneyimden öğrendiğimiz ilk ilke, o ayrılışı hissettiğinde bunun kendisini çok rahatsız hissetmesine neden olduğudur. Tanrı'ya yakın olmayı çok istiyordu. Sonra günahını itiraf etti ve günahı konusundaki bütün sorumluluğu üzerine aldı. Tövbe etti. Yani günahından ötürü pişmanlık duydu ve Tanrı'dan özür diledi. Bazı insanlar içten olmayan bir biçimde, "Özür dilerim" derler. Bu sözleri söylerken yüzleri üzgün ve başları öne eğik olabilir. Ama Davut, "Suçluluğumu itiraf ediyorum. Günahımdan ötürü çok rahatsızım" dediğinde yüreğinde ıstırap vardı.

Bundan sonra, Davut kendi kendini temizleyemeyeceğinin bilincine vardı. Onu temizleyebilecek iyi işler yoktu. Hiçbir özel dinsel uygulama onu Tanrı'nın gözlerinde pak kılamazdı.

Son olarak, Tanrı'nın merhametine güvendi ve Tanrı'dan bağışlanma diledi. Sadece bu şekilde Tanrı'nın huzurunun ve kurtuluş güvencesinin tadını çıkarabileceğine inandı. "Sevgin uğruna bana merhamet göster" diye dua etti (*Mezmur 51:1*).

Davut'un yaşadığı deneyimler bizler için çok önemlidir, çünkü sadece tarihsel olarak doğru olduğunu bildiğimiz olaylar hakkındaki gerçekleri bilmekle kalmıyoruz, aynı zamanda Davut bizlere bu olaylar hakkındaki kendi yorumlarını da bırakmıştır. Bizlerle o konular hakkında yüreğindeki hisleri paylaşmıştır. Merak etmemiz ve varsayımlarda bulunmamız gerekmez. Günah ve Tanrı'dan ayrı olma konularında hissettiklerini biliyoruz. Suçluluk, günah konusunda sorumluluk, itiraf, tövbe ve Tanrı'nın merhametli bağışlamasının anlamlarını biliyoruz. Tanrı bizler için Davut'un bu harika Mezmurlarını koruduğundan bunları biliyoruz.

Yapmanız için . . .

4 Aşağıda Davut'un, Uriya konusunda yaşadıklarından sonra yazdığı sözler

bulunmaktadır. Bunları okuyup anlamları üzerinde düşünün. Bunları ezberleyin. Bunları kendi duanız olarak kullanabilirsiniz.

*Ey Tanrı, lütfet bana,
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı,
Sınırsız merhametin uğruna.
Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.*

*Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,
Beni huzurundan atma,
Kutsal Ruhun' u benden alma.
Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini.*

TANRI'YLA BİRLİKTELİK SEVİNÇ GETİRİR

Tanrı'nın bağışlama mesajı Davut'a açık sözlerle geldi: Tanrı günahını kaldırdı. Ölmeyeceksin. Davut minnettardı ve merhameti ve acıması için Tanrı'ya teşekkürlerini sundu. “*Sana şükran*

***kurbanları sunmalıyım, çünkü canımı
ölümden kurtardın (Mezmunur 56:12-13)”***
dedi.

Ama konu kapanmamıştı. Tanrı'nın merhametli ve bağışlar olması günahın cezalandırılmadan geçiştirileceđi anlamına gelmez. Günah her zaman yargı getirir. Davut'un Batşeva'yla günahlı birleşmesinin sonucu olarak doğan bebek, ölmüşü. Davut çok üzölmüş ve çok pişman olmuştu. Yine de Tanrı'nın yollarını anladı ve yargıyı alçakgönüllölük içinde kabul etti. Bundan sonra Tanrı ona, tarihte yaşamış en bilge kişi olan bir başka ođul verdi: Süleyman. Böylece Tanrı, günahın ne kadar korkunç bir şey, yargının ne kadar kesin ve Tanrı'nın merhametinin ne kadar büyük olduğunu bizlere yeniden göstererek Davut'un hayatı boyunca bizimle konuşur.

Sonra Davut'un Tanrı'yla tam bir birlikteliđi oldu. Bizlere Tanrı'nın insanlıđa gönderdiđi en önemli mesajlardan bazılarını veren benzersiz Mezmurlar yazmayı sürdürdü. Bu önemli mesajlardan bir tanesini daha burada kısaca

inceleyeceđiz. Bu, bizlere duanın dođasını ve deđerini bildiren mesajdır. Tanrı'yla birlikteliđin yüreklerimize sevinç getirdiđini söyler. Bizlere, Tanrı'nın bizi istediđini, bizim O'na ihtiyacımız olduđunu ve O'na yakaranlar için büyük bir umut olduđunu bildirir. Tanrı'ya O'nun isteđine göre hizmet etmeyi isteyenler için Őimdi ve gelecekte büyük bir ümit vardır.

Davut'un yazıları bizlere, insanın yüređinin dua aracılıđıyla Tanrı'yla gerçekten söyleŐi içinde olabileceđini gösterir. Tanrı halkıyla konuşmayı ister ve halkının da Kendisiyle konuşmasını ister. Tanrı'yla insan arasındaki paydaŐlık, sevgi dolu bir babayla ođlu arasındaki paydaŐlıđa benzer. Birlikte olmaktan zevk duyarlar. Tanrı ilgi duyan bir baba gibi bizi dinlemeye her zaman hazırdır. Sorunlarımız ve düşüncelerimizle O'na gitmemizi ister. Bizleri Kendisiyle paydaŐlık içinde olmamız ve O'na övgü ve sevgimizi sunmamız amacıyla yaratmıŐtır.

Dua yolculuk gibi bir Őeydir. İnsan Tanrı'yı daha yakından tanımayı arzu eder. Yaratıcısı'yla gitgide daha derin ruhsal bir

ilişkiye girer. Davut bu düşünceleri Mezmurlarda sık sık dile getirmişti: **“Geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni öyle özler, ey Tanrı! Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü? (Mezmur 42:1-2)”** Davut, Tanrı’nın kendisine ve bütün imanlı sadık kişilere karşılık vereceğine güven duyuyordu: **“Evindeki bolluğa doyarlar, zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. Çünkü yaşam kaynağı sensin. (Mezmur 36:8-9)”**

Mezmurlar, bizleri Davut’un yaptığı gibi, bağışlanma ve daha derin bir ilişki ve kişisel gereksinimlerimiz için dua etmeye teşvik ediyor. **“Her zaman O’na güven. İçini dök O’na. (Mezmur 62:8)”**

Dua, Tanrı’ya gerçek bağımlılığın dışavurumudur. Sadece bir form ya da bir tören değildir. Bizlere gerçek ve sevince götüren yolda yol göstermesi için Tanrı’ya ihtiyacımız olduğunu ve O’na güvendiğimizi gösteren gerçek bir etkinliktir. Yaşam kaynağına götüren yolculuktur.

Davut, **“Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda (Mezmunur 16:11)”** şeklinde ezgiler söyledi.

Belki siz de, Tanrı’ya karşı günah işlediğinizi itiraf etmeye hazırsınızdır. Tanrı’nın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını bildiğiniz için içinizde suçluluk duygusu ve acılarla mücadele ediyorsunuz. Gecenin içinde esenlik arıyorsunuz, ama onu bulamadınız. Bütün dinsel yasayı yerine getirdiniz, ama hâlâ dinginliğe kavuşmadınız. Pişmanlık gözyaşlarıyla uykuya dalıyorsunuz. Yüreğiniz kırık bir durumda ve Tanrı’nın yüreği de sizin için kırılmış durumda.

Acı çekmeniz gerekmiyor. Tanrı’nın Göksel Babanız olduğunu öğrenebilirsiniz. Tanrı sevgi içinde sizi bağışlamayı ve yüreğinizi sevinçle doldurmayı arzuluyor. O’na işlediğiniz günahı itiraf edin. Sizi bağışlamasını dileyin. O’nun sizi bağışlayacağına inanın. Tanrı’ya teşekkür edin ve sizi gerçeğe yöneltmesi için O’na güvenmeye devam edin. Size, bütün insanlık için ilahi sevgisinin ortaya koyduğu güzel gizemi gösterecektir.

Şimdi yolunuza devam ederken,
Mezmurlar'dan şu sözleri Tanrı'ya tekrarlayın
ve bunların Lütufkâr, Merhametli, Evrenin
Rabbi olan, Tanrı'ya kendi kişisel duanız
haline gelmesine izin verin:

*“Kurtar beni, ey Tanrı... Dipsiz batağa
gömülüyorum... Tükendim feryat etmekten.
(Mezmur 69:1-2)”*

*“Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor... Üzüntüme,
acılarıma bak... Bütün günahlarımı bağışla.
(Mezmur 25:17-18)”*

*“Sıkıntı içinde RAB'be yakardım...
haykırışım kulaklarına ulaştı.
(Mezmur 18:6)”*

*“Yaşam yolunu bana bildirirsin.
(Mezmur 16:11)”*

*“RAB'be övgüler sun, ey canım! Bağışlayan.,
iyileştiren... kurtaran... taç giydiren.
(Mezmur 103:2-4)”*

Yanıtlarınızı Kontrol Edin

4 Davut'un ezberlemiş olduđunuz sözlerini tekrarlayın.

- 1a) İtaatkârdılar.
- b) Tanrı'ya inandılar ve güvendiler.
- d) İmanlarını harekete geçirdiler.
- e) Alçakgönüllü, ama cesurdular.

3a) Kendi yanıtınız. Bazı öneriler şöyle olabilir: Bütün insanlar bir an gelir denenirler. Dinsel etkinlikler bizleri Şeytan tarafından denenmekten korumaz. Davut'un yaşadıkları bizlere, denenmelerin iyi insanların başına geldiđini, ama Tanrı'nın yardımıyla bunlara karşı konulabileceđini gösterir,

- b) Doğru,
- c) Doğru,
- d) Doğru.

2 Davut'un ezberlemiş olduđunuz sözlerini tekrarlayın.

DERSİN TESTİ

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın arkasında Ders 5 için verilen ÖĞRENCİ

RAPORU YANIT KÂĞIDI'nı bulun. Çok seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular

1 Peygamberlerin Tanrı'yla birliktelik yaşamalarına yardımcı olan nitelikleri nelerdi?

- a) Cesaret, kraliyet ailesinden olmaları ve kuvvetleri.
- b) Dindarlık, yumuşaklık ve törenlere adanmışlıkları.
- c) İtaat, güven, alçakgönüllülük ve iman.

2 Davut'un içinde günah işleme yatkınlığı vardı. Denendiği zaman başarısızlığa uğradı ve günahından sorumlu oldu, çünkü,

- a) yeterince doğru hareketlerde bulunmamıştı.
- b) denenmeye kendini teslim etmişti.
- c) günahın doğasını anlamamıştı.

3 Bir insan, hatta bir peygamber Tanrı'ya karşı günah işlediğinde,

- a) günahın kendisini Tanrı'dan ayırdığını görür.
- b) aradaki dostluğu yeniden tazelemenin hiçbir yolu olmadığını görür.
- c) Tanrı'yla paydaşlığın daha zor olduğunu görür.

4 Davut, Tanrı'dan ayrılığından ötürü çok rahatsız olduğundan eski konumuna geri dönmek istiyordu; bu yüzden,

- a) kurbanlar sunup dualarına devam etti.
- b) günahlarını insanlardan saklamaya çalıştı.
- c) günahını itiraf etti ve günahının bütün sorumluluğunu üzerine aldı.

5 Tanrı'nın insanla sahip olmasını arzuladığı ilişki,

- a) bir kralın tebasıyla olan ilişkisi gibidir.
- b) öğretmenle öğrenci ilişkisi gibidir.
- c) seven bir babanın oğluyla olan ilişkisi gibidir.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,

DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.

6 Davut günah işledikten sonra vicdanı onu büyük ölçüde rahatsız ettiği halde, yaptığı hatanın Tanrı'yla olan ilişkisini etkilemediğinden ötürü minnettardı.

7 Rab'bin sözü Davut'a bir öyküyle geldiğinde, Davut günahını itiraf etti, tövbe etti ve Tanrı'dan kendisini temizlemesini istedi.

8 Davut'un günahlarının ortaya çıkmasından ötürü duyduğu üzüntü, Tanrı'nın görmeyi arzuladığı tek üzüntüydü.

9 İnsanın günahlarından ötürü gerçekten pişman olması, Tanrı'nın onları bağışladığının güvencesine sahip olması, buna karşın günahın sonucu olan yargıdan kaçamaması mümkündür.

İçindekiler'e dön

DERS 6



PEYGAMBER YEŞAYA Kurtuluşu Önceden Bildirdi

Ey yeryüzü kulak ver!

Çünkü RAB konuşuyor (Yeşaya 1:2).

Tanrı'nın bizlere hitap etmeleri için yollamış olduğu peygamberleri dinledikçe ne kadar çok şey öğrendik! Peygamberlerin yaşamları ve örneklerinden çok şey öğrendiğimize dikkat etmişsinizdir. Ama en önemlisi, Tanrı'nın hizmetkârları aracılığıyla bildirdiği mesajları olmuştur.

Tanrı konuşmuştur. Tanrı Sözü'nü göndermiştir. Kendisini seçilmişleri aracılığıyla bizlere göstermiştir. Kendisini bizlere, günahı yargılaması gereken kutsal Tanrı, ama bunun yanı sıra da, çocuklarına

şefkat gösteren bir baba olarak da göstermiştir. Tanrı'nın bize uzandığını ve bize yardım etmeyi istediğini gördük. Tanrı bizlere yol göstermek için bizlere Sözü'nü verir. Günahımızı itiraf edip, O'na itaat eder ve vahiyyelerini kabul edersek bizleri suçluluktan kurtaracaktır.

Peygamberlerden çok şeyler öğrendik. Buna karşın daha da fazlası mevcuttur. Bu derste Yeşaya'dan işiteceğiz. Yeşaya'nın ismi, TANRI KURTULUŞUN KAYNAĞIDIR anlamına gelir. Bize verdiği özel mesaj şudur: Kurtuluş, kendi kuvvetimiz ya da dinsel görevler yapmamızla değil, ilahi lütuf ve güç aracılığıyla gelir.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

Görüm ve Çağrı
Uyarı ve Vaat
Kurtarıcı ve Davet

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...

- Peygamber Yeşaya hakkında bir şeyler öğrenmek.
- Kurbanın anlamını açıklamak.

- Gerçek Kurtarıcı'yı tanımlamak.
 - Yeşaya'nın peygamberliklerinin içerdiği gerçeği ve onların sizin için şahsen anlamlarının bilincine varmak.
-

GÖRÜM VE ÇAĞRI

Tanrı'nın peygamber olarak hizmet etmeleri için kaç kişiyi çağırdığını bilmiyoruz. Adını bilmediğimiz birkaç tane olduğu kesindir. Ama Yeşaya'nın görevi konusunda hiçbir kuşku yoktur. Yeşaya, insanlığa Tanrı'nın umut ve kurtuluş mesajını vermek için Tanrı tarafından özel olarak seçilmişti ve bütün peygamberler arasında en büyüklerinden biriydi.

Yeşaya büyük bir olasılıkla hükümette yüksek bir göreve sahip bir aileden geliyordu, çünkü hayatının büyük bir kısmı boyunca kralın sarayında aktifti. Birkaç kral için yetenekli bir tarihçi görevi yapmıştı. Yetenekli bir yazardı, stili incelik ve kültürünü ortaya koyuyordu. Kullandığı dil şiirseldir ve dramatik dışavurumlar içerir. Doğayı çok seven ve insan

davranışını dikkatle inceleyen biri olarak sıradan insanların anlayabileceği bir şekilde yazabiliyordu. Buna karşın iyi eğitim görmüş bir devlet adamı olarak, tarihçiler ve bilginlerin dikkatini çekecek bir şekilde yazmıştı. Altmış yıl boyunca Tanrı'nın sözlerini sözleriyle ve yazılarıyla bildirmiş ve kendi yaşamı sırasında peygamberliklerinin birçoğunun gerçekleştiğini görmüştü.

Tanrı'nın, seçilmişlerine ihtiyaçları olduğu zamanda hitap ettiğini ve onları diğerlerinin yaşamlarını etkilemekte kullandığını öğrendik. Tanrı'nın, halkı günah ve putperestlikten ötürü yıkım tehlikesinde olduğunda peygamberleri aracılığıyla konuştuğuna dikkat ettik. Bu durumlar Yeşaya'nın deneyimlerinde de geçerli olmuştur. Halk şiddetli düşmanlarla savaştıydı. Bunun yanı sıra birçoğları Tanrı'ya itaat etmiyorlar ve hatta putlara tapıyorlardı. Başka insanlarla olan ilişkilerinde dikkatsiz ve adaletsizdiler.

En kötüsü, kendi günahlarını ve ihtiyaçlarını görmeyi reddediyorlardı. Din adına hayvanlar kurban etmeye, törensel ayinler yapmaya ve oruçlar tutmaya devam ediyorlardı.

Kibirliydiler ve Tanrı onlara özel haklar vermiş gibi davranıyorlardı. Yeşaya bunun farkına vardı ve halkına, “Dinle, ey yeryüzü” diyerek hitap etti.

Sonra Tanrı onun harikulade bir görüm görmesini sağladı. Yeşaya şöyle dedi: **“Yüce ve görkemli Rab’bi gördüm; tahtta oturuyordu. Üzerinde Seraflar (yüksek mevkili melekler) duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı: ‘Her Şeye Egemen RAB, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor’ (Yeşaya 6:1-3)”** dedi.

Yeşaya hayretler içinde kalmıştı. Sonra, kapı söveleriyle eşikler sarsıldı, tapınak dumanla doldu. Yeşaya, Kutsal Olan’ın huzurunda olduğunu anlamıştı. Korktu ve “Vay başıma! Mahvoldum” dedim, **“Çünkü dudakları kirli bir adamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın Kral’ı, Her Şeye Egemen RAB’bi gözlerimle gördüm. (Yeşaya 6:5)”** diye bağırdı.

Sonra Seraflar'dan biri ona doğru uçtu, elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla Yeşaya'nın ağzına dokundu.

Seraf, “İşte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı” dedi. Sonra Rab'bin sesini işittim: “Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?” diyordu. “Ben! Beni gönder” (*Yeşaya 6:6-8*) dedim.

Tanrı, “Git ve bu halka mesajımı ver. Git ve onları kötü yollarından ötürü başlarına gelecek yargı konusunda uyar. Ama ayrıca onlara Tanrı'nın kendileriyle birlikte olduğunu ve dinlemek için kulaklarını ve gerçeği görmek için gözlerini açacak olanlara kurtarış göndereceğini bildir. Onlara Tanrı, adı “Tanrı bizimle” anlamına gelen İMANUEL adlı bir kurtarıcı gönderecektir” (*Yeşaya 6:9-10*) de.

Yapmanız için . .

1 Listeden seçtiğiniz sözcükleri kullanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

günah / mesajcı / kurtarıcı / kutsallık / Tanrı
/ yargı / öfke / melekler / savaş / kral /
Yeşaya / görüm

a) Yeşaya, görümünde

.....'nın huzurunda
olduğunu biliyordu.

b) Serafların sözleri Yeşaya'ya, Tanrı'nın
önemli bir özelliğinin O'nun

.....'ğı olduğunu hatırlattı.

c) Bu Yeşaya'yı kendinin ve halkının

.....nın bilincine varmaya
yöneltti.

d) Tanrı'nın sorusu, birisinin

..... olmasını istediğini
gösteriyordu.

e) Tanrı'nın amacı, halkı gelmekte olan

..... konusunda uyarmaktı.

f) Tanrı bir

göndermeyi vaat etti.

UYARI VE VAAT

Yeşaya, “İşte ben, beni gönder” dediğinde,
Tanrı'dan gelen bir çağrıyı kabul ediyordu.
“Tanrı'nın mesajcısı olmaya razıyım” diyordu.

Tanrı ona çok önemli vahiyler vererek onun itaati ve istekliliğini onurlandırdı. Tanrı onun en büyük peygamberlerden biri olmasına izin verdi.

Yeşaya'nın görünümü ve çağrısından çok şeyler öğreniyoruz. Önce, Tanrı'nın halkı için olan ilgisi hakkında daha çok şey öğreniyoruz. Tanrı onların günahını ve sıkıntılarını görmektedir. Onların itaatsizliği Tanrı'yı üzmemektedir. Tanrı onlara yardım etmek için plan yapmaktadır ve her zamanki gibi, plan, kendisi aracılığıyla çalışabileceği birini gerektirmektedir. Tanrı, **“Kimi göndereyim? (Yeşaya 6:8)”** diye sordu. Tanrı istekli birini istiyordu. Tanrı insanları kendi isteklerine aykırı olarak çağırılmaz. Sunduğunu almaya istekliyse her birimize yardım edecek ve bize yol gösterecektir.

Yeşaya'dan ayrıca, Tanrı'nın bize olan ilgisine nasıl karşılık verebileceğimizi öğreniyoruz. Yeşaya'nın görünümü önce ona Tanrı'nın kutsallığıyla kendi günahının oluşturduğu tezatı göstermişti. Kendisini temizlemesinin ve kendisini Tanrı'nın huzurunda durmaya

hazırlamasının hiçbir yolu olmadığını biliyordu. Günahını itiraf etti ve Tanrı'nın kendisini temizleme yöntemini kabul etti. İnanmak ve Tanrı'nın sağladığı temizlemeyi kabul etmekten başka bir şey yapmadı.

Yeşaya, Tanrı'nın mesajcısı olmaya istekliydi, çünkü Tanrı'yı sevip O'na saygı duyuyor ve O'nu hoşnut etmek istiyordu. Ve başka bir neden daha vardı. Bu da, Tanrı'nın kutsallığı ve sevgisini bu yeni şekliyle gördüğünde, hayretler içinde kalmış ve halkının günahından ötürü büyük üzüntü duymuştu. Onların, dinlerinin gerçeğine karşı kör ve sağır bir hale geldiklerinin farkına varmıştı. Yeşaya onların asi çocuklar gibi hareket ettiklerini söyledi. Babalarına itaat etmeyen ve onun bilgeliğine saygı duymayan oğullar gibiydiler.

Yeşaya onları uyarmak istiyordu, çünkü onların kendi üstlerine yıkım getirdiklerini biliyordu. Bir kötülük tuzağına yakalanmışlardı ve çaresizdiler. Yeşaya Tanrı'nın mesajcısı olmaya istekliydi, çünkü Tanrı'yı ve Tanrı'nın halkını seviyordu.

Peygamberlik görevi, onları birbirlerine yaklaştırmaktı.

Yapmanız için . . .

2 Aşağıdaki yarım cümleyi doğru olarak tamamlayan her şıkkı daire içine alın: Yeşaya Tanrı için mesajcı olmaya istekliydi, çünkü,

- a) Tanrı'yı seviyor ve O'nu hoşnut etmeyi istiyordu.
- b) insanları günahın üzerlerine yargı gelmesine neden olacağı konusunda uyarmak istiyordu.
- c) Tanrı'nın insanları sevdiğini ve onların yargıdan kurtulmalarını istediğini biliyordu.
- d) halkın dinsel etkinliklerinin onları kurtaramayacağını biliyordu.

3 Aşağıda Yeşaya'nın peygamberlik sözleri bulunmaktadır. Bunları ezberleyebilirsiniz.

“RAB, ‘Vay haline bu dikbaşlı soyun!’ diyor, Rab’bin öğütlerini dinlemeyi istemeyenlerin... Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,

*Size merhamet göstermek için harekete
geçiyor.
Çünkü RAB adil Tanrı'dır.
Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!"*

Peygamber, insanların uyarılarını anlamalarına yardım etmek için şu öyküyü anlattı:

Bir adam bir bağ dikmeye karar verdi. Bu iş için verimli bir tepe seçti. Toprağı belleyip taşları ayıkladı ve oraya en seçme asmaları dikti. Bağa zarar veren ya da meyvasını çalmaya gelecek kişilerden korumak için de bağın içinde bir gözcü kulesi yaptı. Hasat ve sahip olmayı beklediği meyvaların kullanımı için hazırlıklar yaptı. Yani, bağına mümkün olan her ilgi ve bakımı gösterdi.

Bu dikkatli işin sonucu olarak ne almayı bekleyebilirdi? Tabii ki, güzel ve lezzetli üzümlerle dolu iyi bir hasat bekliyordu. Ama bir salkım üzüm alıp, sulu üzümleri ısırduğunda onların ekşi ve tatlarınınin kötü olduğunu görünce hissettiği düş kırıklığını bir düşünün. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Kendini çok boş ve hak ettiği şey elinden alınmış gibi hissetti.

Sizce bu adam ne yapacaktır? Adam, “Bağın çitini sökeceğim ve yıkılacak” dedi. “Duvarını yıkacağım ve ayaklar altında çığnenecek. Onu viraneye çevireceğim, budanmayacak, çapalanmayacak. Her tarafında çalılar ve dikenler bitecek. Bulutlara üzerine yağmur yağdırmasınlar diye buyruk vereceğim.”

Yeşaya, “Bu, Tanrı’yla halkı arasında olup bitenlerin bir örneğidir” (Yeşaya 5:5-6) dedi.

Yeşaya, bağın sevgi dolu bir Tanrı tarafından dikilip bakılan insanları temsil ettiğini söyledi. Tanrı onlara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı. Onlardan karşılık olarak Kendisine sevgi ve itaat göstermelerini istedi ama onlar bunun yerine anne babalarıyla alay eden isyankâr çocuklar gibiydiler. Tanrı bu konuda ne yapacaktı? Tanrı, Yeşaya aracılığıyla bir uyarı gönderdi. Uyan şöyleydi:

***“İsyankârlar ve günahlılar birlikte
kırılacaklar ve Rab’bi terkedenler yok
olacaklar.”***

***“Yaprakları solmuş yabanıl fıstık ağacına,
Susuz bahçeye döneceksiniz. Güçlü
adamlarınız kıtık gibi; ikisi birlikte yanacak
ve söndüren olmayacak. (Yeşaya 1:30-31)”***

Yeşaya, halkın üç bakımdan başarısızlığa uğradığı için Tanrı'nın üzüldüğünü ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Tanrı yerine kendi yollarına güvenerek gurur içinde hareket etmişlerdi.

Bütün iyi şeyleri kendilerine alarak, fakir ve çaresiz insanları kandırarak açgözlü ve bencil davranmışlardı.

Hayvanlar kurban ederek ve ayinler yaparak yaptıkları kötülükleri kapatmaya çalışmışlardı. Kurban ve duanın anlamını ve amacını anlamamışlardı.

Tanrı'nın, ***“Bu halk bana yaklaşıp
Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, Ama
yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da
İnsanlardan öğrendikleri buyrukların
sonucudur (Yeşaya 29:13)”*** diyen uyarı dolu sesi Yeşaya'ya erişti.

Yapmanız için . . .

4 Aşağıdaki aktarımları tamamlamak için boşlukları doldurun.

- a) “..... birlikte kırılacaklar ve yok olacaklar.”
- b) “Yaprakları solan bir meşe ağacı, gibi olacaksınız.”
- c) “Bu halk beni dudaklarıyla yüceltiyor ama benden uzak.”

Tanrı, sert ve kesin bir şekilde hareket etmek zorunda olan iyi bir baba gibi, uyarı sözlerini söyledi ve Yeşaya peygamber bunları halka bildirdi. Ama Tanrı'nın yüreği merhametle dolmuştu. “Size olan bitmez sevgim sarsılmayacaktır” diye bildirdi. Böylece uyarı sözleriyle birlikte birçok vaat sözünün de geldiğini görüyoruz.

Yeşaya Tanrı'nın kendisine söylediklerini bildirdi: ***“İnsan soyu ota benzer, bütün vefası kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar. Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur. (Yeşaya 40:6-8)”***

Tanrı'nın bu sırada halkına verdiği sözü, Tanrı'nın Kendini halkının kurtarıcısı olarak göstereceğiydi. Sadece hayvanların kurban edilmesi onları kurtaramazdı. Dinsel törenler onları kurtaramazdı. Tanrı onların günahlarına işaret etti ve onları gelecek olan yargı konusunda uyardı. Evet, halk rüzgârda sallanan bir ot kadar zayıftı ve yürekleri korku doluydu.

Buna karşın Tanrı, Yeşaya'nın onlara, “Kuvvetli olun. Korkmayın. Rabbiniz gelecek. Sizi kurtarmak için gelecek” demesini söyledi.

Yeşaya, Tanrı'nın sözlerini bildirirken sesinin sevinçle yükseldiğini duyar gibiyiz: **“Yükselt sesini, bağır, Sesini yükselt, korkma. İşte, Tanrınız! İşte Egemen Rab gücüyle geliyor. (Yeşaya 40:9-10)”**

Yeşaya, Tanrı'nın doğasının, halkını yıkıcı güçlerden kurtaracak fetheden bir egemen gibi olduğunu açıkladı. Ama aynı zamanda sürüsüne sevgiyle bakan yumuşak bir çoban gibidir. İhtiyaç içinde olanları kollarına alıp yüreğine yakın taşır. Tanrı halkın üzerlerinde güçlü bir yöneticiye ihtiyaçları olduğunu bilir.

Ama sevgiye ve yaşamın getirdiđi acılardan ötürü teselliye de ihtiyaçları vardır. Tanrı'nın kişisel ve yumuşak olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır. Hiç kimse Tanrı'nın gözünden kaçmaz ve Tanrı hiç kimseyi değersiz görmez ya da görmezlikten gelmez. Bizlere yardım etmekten hiçbir zaman usanmaz.

Tanrı şöyle dedi: **“RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar, ama zayıf düşmez, Yürür, ama yorulmazlar. (Yeşaya 40:31)”**

Yeşaya kitabından, Tanrı'nın peygamber aracılığıyla söylediđi şu harikulade vaatleri duyun:

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. (Yeşaya 41:10)

Çünkü ben, senin korkunu alıp götüren Rab'bim, sana yardım edeceğim.

*Korkma, çünkü ben kendim sana yardım
edeceğim, diyor Kurtarıcın Rab.*

*Korkma, çünkü ben seni kurtardım, Seni
adınla çağırdım; sen benimsin. (Yeşaya 43:1)*

Yapmanız için . . .

5 Tanrı'nın bu derste yer alan vaatlerini
yeniden okuyun. Bunları ezberlemelisiniz,
çünkü bunlar kalbinizde olduğunda sizin için
büyük bir teselli kaynağı olacaklardır.
Vaatlerde, soruların yanıtlarını bulun.

a) Tanrı'ya umut bağlayanlara ne vaat
edilmiştir?

.....
.....

b) Halkının korkmaması için Tanrı
tarafından verilen vaatler nelerdir?

.....
.....

KURTARICI VE DAVET

Bizlere Yeşaya aracılığıyla gelen vaatlerdeki en önemli düşüncelerden biri, Tanrı'nın Kurtarıcımız olduğudur. Bu sözcük peygamberin yazılarında çok kereler tekrar edilmiştir. Onun yaşadığı zamandaki yasalar ve adetler için özel bir anlamı vardı.

Bu yasalara göre, birisi bir borcu ödeyemediğinde ya da başı ciddi bir sıkıntıda olduğunda bir akrabasının onun kurtarıcısı olması gerekiyordu. Kurtarıcı, akrabası için borçları ve cezaları ödemekten sorumluydu. Örneğin, birisi köle olarak satıldıysa, kurtarıcının onu kölelikten satın alması gerekiyordu. Birisi fakirlikten ötürü, atalarına ait bir araziyi satmak zorunda kalırsa, kurtarıcısının araziyi ailede tutmak için onu alması gerekirdi. Kurtarıcı, yakın aile bağı olan ve kurtarmakla sorumlu kişiydi.

Yeşaya Tanrı'dan Kurtarıcı olarak bahsettiğinde, Tanrı'nın insana verdiği vaatleri yerine getireceğini ve Tanrı'nın insanla, aile sorumluluklarının akrabaların birbirleriyle bağlayabileceğinden çok daha yakından bağlantılı olduğunu söylemek istiyordu. Ayrıca Tanrı'nın halkını günah

borcundan kurtarmak için her bedeli ödemeye razı olduğunu söylemek istiyordu. Tanrı onların tüm borçlarını ödeyecekti. Onları kölelikten kurtaracaktı.

Tanrı, insanlığa kurtarılma ihtiyacını açık bir şekilde bildirmek için, hayvanları kurban olarak sunma törenini kullandı. Derslerimizde öğrenmiş olduğumuz gibi, günah ölümle cezalanmalıdır. Tanrı'nın kutsallığı ve adaleti günaha izin veremez. Ama Tanrı, sevgisi ve merhametinde bir kurtarış planı sundu. Halk günahlarından tövbe ettiklerinde ve bağışlanma istediklerinde Tanrı hayvanların kurban edilmesini borcun ödenmiş olduğunun bir işareti olarak kabul etmişti. Çoğu kez sunulan hayvan bir kuzuydu, kusursuz ve lekesizdi. Onun cezalandırılması ve kanının akıtılması günahattan temizlenmenin simgesiydi. Hayvan bu simgesel biçimde insanın yerini aldığı anda, günahın korkunçluğu resmediliyordu. Tören, insanların kendi kendilerini günahattan kurtaramayacaklarını anlamalarına yardım ediyordu. Bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardı.

Sonra Tanrı, halkına peygamberlerin mesajları aracılığıyla hayvanların kurban edilmesinin geçici bir simge olduğunu öğretmeye başladı. Tanrı'nın Kendisinin, İbrahim'in oğlunu bıçağın darbesinden kurtarmak için nasıl bir kurban sağladığını hatırlıyor musunuz? Bunun çok büyük bir kurban olduğu kesindi. Tüm insanlığı kurtarmak için gerçekten büyük bir kurbanın sağlanacağına çok güzel bir resmiydi. O kusursuz kurban, o Kurtarıcı, bir gün insanların arasından Tanrı'nın insanlığa vahyi olarak ortaya çıkacaktı.

Tabii ki, Tanrı zamanın başlangıcından beri, Kendisini halkının gerçek Kurtarıcısı olarak vahyedeceğini biliyordu. Bu, Yeşaya'nın dudakları aracılığıyla gelen iyi haberdi. Yeşaya bu huşu verici gizemin ayrıntılarını anlamadı, ama, ***“Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! Çünkü RAB halkını avuttu, Yeruşalim'i kurtardı. Dünyanın dört bucağı Tanrımız'ın kurtarışını görecek (Yeşaya 52:9-10)”*** diyerek vaat ve teselli sözlerini sadık bir biçimde bildirdi.

Yeşaya, Tanrı'nın bir başka mesajcı yollayarak Kurtarıcı'yı tanıtacağını bildirmişti. Bu kişi bir bildirici, bir onaylayıcı olacaktı. **“Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın (Yeşaya 40:3)”** diyerek haykıranın sesi olacaktı. İnsanların yüreklerini Mesih'in gelişi için hazırlayacaktı.

Yapmanız için . . .

Her cümleyi en iyi şekilde bitiren şıkkı daire içine alın.

6 Bir insanın bir kurtarıcıya ne zaman ihtiyacı vardır?

- a) Bir sürü borcu olduğunda,
- b) Ödeyemeyeceği bir borcu olduğunu düşündüğünde.

7 Bir kurtarıcı,

- a) insanların borçlarını ödememeleri üzere onlar için mazeret bulan biridir,
- b) başkalarına ait borçları ödeyen biridir.

8 Hayvanları kurban etmenin amacı,

- a) günahtan kurtuluşa örnek vermek içindir,
- b) dinsel bir ayin sağlamaktır.

Tanrı Yeşaya'ya, bütün insanların Kendisinin, Tanrı'nın halkı için kurtuluş sağlayacağını bilmesini istediğini söyledi. Bu yüzden Yeşaya Tanrı'dan, kurtarıcı özellikleri ve yapacakları hakkında peygamberlik sözleri aldı.

Yeşaya, karanlıkta yürüyen insanların büyük bir ışık görecekleri zaman hakkında vahiyler aldı. Yani, Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisi hakkındaki gizemler yavaş yavaş ortadan kalkacaktı. Tanrı'nın planı ve isteği, doğanın sabah güneşinin ışıklarının görüldüğü şekilde görülmeye başlanacaktı. Tanrı'nın İbrahim, Musa ve Davut'la yapmış olduğu antlaşma,* görkemli bir biçimde gerçekleşecekti. Çaresizlik gölgeleri içinde bekleyen insanlara umut ışığı gelecekti.

Yeşaya bu yeni ışık zamanının bir bakireye doğan bir çocukla başlayacağını gördü. Çocuğun adı, ***“Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak (Yeşaya 9:6)”***tı.

Yeşaya aynı zamanda, bazı peygamberliklerde Hizmetkâr olarak bilinen bu kurtarıcının çok mütevazı bir ortamda ortaya çıkacağını da

biliyordu. Büyük bir kral olarak değil, küçük bir çocuk ve reddedilmiş bir önder olarak sunulacaktı. Yeşaya'nın O'nun hakkında bildirdiklerinden birkaçını inceleyelim:

İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Acılar adamıydı ve sıkıntıları yakından tanıdı. Şiddete başvurmadı ve ağzından yalan çıkmadı. Doğru kişiydi, ama başkalarının günahlarının bedelini ödemek için kurban olmaya razıydı. Hepimiz için suç sunusu oldu. Çektiği acılar başkaları içindi.

Başkaları için, bütün insanlar için acı çekti; Yeşaya bizler için acı çektiğini söyler. İsa bizler için acı çekti. Sonra peygamberin sözleri aracılığıyla hayret verici gerçek ortaya çıkar. Bu, gerçek Kurtarıcı'nın hepimizin günahlarını Kendi üzerine aldığıdır. Bizim yerimize O cezalandırılmıştır, kurban edilen bir kuzu gibi günahın bedelini ödemiştir.

Kusursuz ve suçsuz Olan, günahlı insanlık için kurban edilmeye razı olduğundan, Tanrı'yla insan arasındaki barış yeniden gerçekleşebilir. Bizim yerimize alçaltılmanın bedelini öder. Böylece bizler günahın

borcundan karşılıksız olarak bağışlanırız.
Yargı gerçekleştirilir. Bizler şimdi özgürüz!
Tanrı'nın merhameti, bizim ruhsal dinginlik
ve güven bulmamız için bir yol açmıştır.
O'nun bize sunduğunu kabul edersek
yüreklerimizde hissettiğimiz belirsizlik ve
özlem, güven ve sevince dönüştürülebilir.

Yapmanız için . . .

9 Cümleleri tamamlamak için boşlukları
doldurun. Yeşaya'nın Hizmetkâr tanımı,
O'ndan ne bekleyebileceğimizi anlamamıza
yardım eder. Örneğin, bize yol göstermesini
bekleyebiliriz, çünkü O'na Harika Öğütçü adı
verilmiştir.

- a) Güç almayı bekleyebiliriz, çünkü O'na
..... adı verilmiştir.
- b) Bizim üzüntülerimizi anlamasını
bekleyebiliriz, çünkü O'na adı
verilmiştir.
- c) Bizleri günahahtan kurtarmasını
bekleyebiliriz, çünkü olmaya razı
olmuştu.

Yeşaya, gerçek Kurtarıcı'yı tanımladıktan ve insanların O'ndan beklenebilecek kurtarılışı anlamalarına yardım ettikten sonra insanlara büyük bir davette bulundu. **“Ey susamış olanlar, sulara gelin. (Yeşaya 55:1)”** Sunulan kurtuluşu şahsen kabul etmelerinin kendilerinin sorumluluğu olduğunu onlara açıkladı.

Tıpkı susamış insanların suya gittikleri ve açların ekmek aldıkları gibi, bizlerin de Tanrı'dan istediğimizi arama ve alma konularında aktif olmamız gerektiğini söyledi. Bedenin su ve yiyeceğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz, ama içimizin derinliklerinde başka bir susuzluk, başka bir açlık vardır.

Yeşaya şöyle demiştir:

***Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın,
Yakındayken O'na yakarın.
Kötü kişi yolunu,
Fesatçı düşüncelerini bıraksın;
RAB'be dönsün, merhamet bulur,
Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.
(Yeşaya 55:6-7)***

Bu, büyük davetten sonra, peygamber bir başka güzel vaat ekler:

*Sevinçle çıkacak,
Esenlikle geri götürüleceksiniz.
(Yeşaya 55:12)*

Yanıtlarınızı Kontrol Edin

- 9a) Güçlü Tanrı
- b) üzüntüler adamı
- c) bizler için kurban

- 1a) Tanrı.
- b) kutsallık.
- c) günah.
- d) mesajcı.
- e) yargı.
- f) kurtarıcı.

8a) günahattan kurtuluşa örnek vermek içindir.

2 Hepsi doğrudur.

7b) başkalarına ait borçları ödeyen biridir.

3 Eđer onları ezberlemeyi seçtiyseniz,
Yeşaya'nın sözlerini tekrarlayın.

6b) Ödeyemeyeceđi bir borcu olduđunu
düşündüđünde.

4a) İsyankârlar ve günahkârlar; Rab'bi
terkedenler.

b) susuz bir bahçe.

c) yürekleri

5a) taze güce kavuşurlar.

Kanat açıp yükselirler.

Yürür ama yorulmazlar.

Koşar ama zayıf düşmezler,

5b) Sana yardım edeceđim.

Seni kurtardım.

Seni isminle çağırdım.

Sen benimsin.

DERSİN TESTİ

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın
arkasında Ders 6 için verilen ÖĞRENCİ
RAPORU YANIT KAĞIDI'nı bulun. Çok

seenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular

1 Yeşaya'nın Yüce Tanrı'yı görümü neyi gösteriyordu?

- a) Tanrı'nın gücünü ve insanların zayıflığını.
- b) Tanrı'nın kutsallığını ve insanın günahlılığını.
- c) Tanrı'nın adaletini ve insanın adaletsizliğini.

2 Bağ benzetmesi Tanrı'nın insanlardan ne beklediğini göstermektedir?

- a) Onlara sağladıklarından ötürü Kendisine sevgi ve itaatle karşılık vermelerini.
- b) İyi şeyler yaparak O'nun çocukları olma hakkını kazanmalarını.
- c) Onlara olan ilgisine bir karşılık vermelerini.

3 Kötülüğün ayartmaları önünde zayıf olan insanların Tanrı'nın nesiyle ilgili bir vahye ihtiyaçları vardır?

- a) Yumuşaklığını vurgulayan merhametiyle ilgili bir vahye.
- b) Yıkımdan kurtaran egemenliğiyle ilgili bir vahye.
- c) Günahı kesinlikle cezalandıran adaletiyle ilgili bir vahye.

4 Tanrı'nın kutsallığı ve adaleti günaha izin vermez. Tanrı sevgi içinde, tövbe eden günahlının aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla bağışlanma alması için bir yol sağladı?

- a) Talep edilen ayinsel tapınmanın yerine getirilmesini isteyerek.
- b) Borcun ödendiğinin bir simgesi olarak bir hayvanın kurban edilişini kabul ederek.
- c) Uygun bir cezanın ödenmesi aracılığıyla.

5 Tanrı, peygamberler aracılığıyla hayvanları kurban etmenin,

- a) insanın onulmaz günah sorununun yanıtı olduğunu vahyetmişti.

b) günah için nihai kurban olduğunu vahyetmişti.

c) gelecek kusursuz kurban hakkında sadece geçici bir simge olduğunu vahyetmişti.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,

DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.

6 En büyük peygamberlerden biri olan Yeşaya, geniş bir halk kitlesine hitap etti, çünkü çok mütevazı bir aileden geliyordu.

7 Yeşaya'nın Rabbi görümü onu büyük ölçüde etkiledi, çünkü Yeşaya Tanrı'nın kutsallığının insanın yozluğuyla tezat içinde olduğunu ve bunun da belirli bir yargı gerektirdiğini görmüştü.

8 Yeşaya'nın bildirdiği yargı mesajı, Tanrı'nın doğasının amacı, hata yapan çocuklarını cezalandırmak olan baba gibi olduğunu ortaya koyuyordu.

9 Hayvanların kurban edilmesi, insanların arasından ortaya çıkıp bütün insanlığı günahın pençesinden kurtaracak olan Kurtarıcı'ya işaret eden geçici bir simgeydi.

İçindekiler'e dön

DERS 7



PEYGAMBER VAFTİZCİ YAHYA Kusursuz Kurbanı Onayladı

Uyanın! Beni işitin! Dinleyin!

Tanrı'ya sırtını çeviren herkesin üzerine gazap, ceza ve yargı gelecektir. Tövbe edin!
Tövbe edin! Yüreklerinizi Tanrı'ya döndürün!

Halk bu uyarıları birkaç değişik peygamberden duymuştu. Ama nehrin kıyısında aynı sözleri söyleyen bir başka peygamber daha gelmişti. Karşılarında insanları tövbe etmeleri, Tanrı'nın yaşamları için olan planını kabul etmeleri ve O'na içtenlikle hizmet etmek için uyarı bir başka peygamber vardı.

Bu, Yeşaya gibi, krallarla birlikte yürüyen kibar bir adam değildi. Çölde yaşayan sert bir

adamdı, giysi olarak hayvan postları giyiyor ve sıradan insanlar gibi konuşuyordu.

Neden insanlar şehirler ve çiftliklerden kalabalıklar halinde nehrin kıyısına gidip onu dinliyordu? Büyük bir olasılıkla çok azı, bu adam kendilerini tövbeye çağırdığında hissettikleri derin dürtüyü açıklayabilirdi. Bunun tarihin özel bir dönemi olduğunun farkına varmadılar. Dindar ve kendilerinden emin bir davranış biçimleri vardı. Buna karşın, yüreklerinde bir özlem ve bir açlık hissediyorlardı. Vaat edilen Mesih'in, Kurtarıcı'nın geleceği hakkındaki haberi dinlediler. Adı Vaftizci Yahya olan bu tuhaf peygamber neler söyleyecekti? Neden onu dinlesinlerdi?

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

Neden Vaftizci Yahya'yı Dinlemeliyiz?
Bize Hangi Mesajı Getirdi?
Bunun Doğru Olduğundan Nasıl Emin Olabiliriz?

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...

- Vaftizci Yahya'nın Tanrı'nın planındaki yerini tanımlamak.
- Tanrı'nın Kuzusu terimini açıklamak.
- Peygamberliğin nasıl yerine geldiğini tanımlamak.
- İsa hakkında daha çok şey bilmeyi arzulamak.

NEDEN VAFTİZCİ YAHYA'YI DİNLEMELİYİZ?

Yeşaya, Tanrı'nın gerçek Kurtarıcı'nın gelişini bildirmesi için çölde çağıran birinin sesi gibi birini göndereceğini bildirmişti. O ses Vaftizci Yahya idi.

Bu büyük peygamber, adları Zekeriya ve Elizabet olan yaşlı bir anne babaya mucizevi bir şekilde doğmuştu. Tanrı onlara bir oğulları olacağını söylemek için bir melek yollamıştı. Melek, adının Yahya konulmasını ve onun birçok insan için çok önemli bir iş yapacağını söyledi. Görevi, Tanrı'nın Kendisini vahyetmesi için yolu hazırlamaktı. Yani,

insanların yreklerini Tanrı'nın vahyini kabul etmeleri iin hazırlayacaktı.

Yahya, tıpkı meleğın bildirdiğı şekilde doğmuştı. Büydke, annesiyle babası ona, Tanrı'nın ciddi, sadık ve itaatkâr bir hizmetkârı olmayı öğretmişlerdi. Yaşamının erken dönemlerinden itibaren Tanrı'nın kendisini özel bir şekilde kullanacağını biliyordu. Ayağın kalkıp insanları uyarma çağrısını kabul etti. Gençliğinden hizmetine başlamasının zamanı gelene dek, sessiz bir şekilde çlde yaşadı. Basit köy yemekleri yedi, zamanını duada ve Tanrı'nın Sz'n okuyarak geçirdi ve her bakımdan Tanrı'ya tamamen adanmış kaldı.

Bundan sonra Tanrı onu, biraz önce okuduğumuz gibi, nehrin kenarında vaaz etmeye yöneltti. Hayatı Tanrı'ya öylesine adanmıştı ve mesajı o kadar açık ve çekiciydi ki, birçok insan ona çekiliyordu. "Gelin" dediler, "Gidip onu dinleyelim. Onun neler söyleyeceğini dinleyelim. Belki gelecek olan Mesih budur."

İnsanların çoğu, dinlerini geleneksel bir şekilde kabul ediyorlardı. Gelenekleri sorgulama konusunda kendilerini özgür hissetmiyorlardı. Buna karşın tamamen tatmin değildiler. Kendi yürekleri çöl gibiydi. Çölden bir yer varmış gibiydi. Yaşamlarının Tanrı'yı tamamen hoşnut etmediğini bildiklerinden içlerinde suçluluk duygusu kıpırdanıyordu. Yahya'nın mesajı onları rahatsız etti.

Bazı önderler ona, "Sen kimsin?" diye sordular. "Beklemekte olduğumuz Mesih sen misin? Dirilmiş bir peygamber misin?"

Yahya, alçakgönüllü bir şekilde, "Hayır" diye yanıt verdi. "Değilim. Ben çölde, 'Rab'bin yolunu hazırlayın' diye yükselen sesim! Ben Mesih'in çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim." (*Matta 3:3,11*)

Yapmanız için . . .

1 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire içine alın. Bir cümle YANLIŞsa, doğru biçimini sonda verilen boşluğa yazın,

- a) Yahya'nın doğumu bir melek tarafından bildirilmişti.
- b) Yahya insanları uyarmak için çağrılmıştı,
- c) Yaşamı basit ve her bakımdan paktı,
- d) Kendisinin Mesih olduğuna inanıyordu.
- e) İnsanlar geleneksel dinlerinden mutlu ve tatmindiler.

.....
.....

Vaftizci Yahya'nın işini açık bir şekilde anlamak için, burada durup belleğimizi çalıştıralım. Bütün peygamberlerden ne öğrendiğimizi düşünelim.

Nuh'un yaşadıklarından, insanın günahlı durumunun Tanrı'nın yüreğini üzdüğünü ve insanın üzerine haklı yargının gelmesine neden olduğunu öğrendik. İnsanların kendilerini tufandan kurtaramadıkları gibi, gelecek olan yargıdan da kurtaracak durumda olmadıklarını öğrendik. Buna karşın Tanrı, sevgi ve ilgisinde yarattıklarının kurtulması için bir yol sağladı.

İbrahim'in deneyimlerinden Tanrı'nın itaat talep ettiğini öğrendik. Kurbanın anlamı konusunda daha çok anlayış kazandık. Tanrı'nın Kendisinin, İbrahim'in oğlu için asil bir kurban sağladığını gördük.

Bundan sonra Tanrı'nın, halkını kurtaracağını ve onlara yol göstereceğini açıklayarak büyük peygamber Musa aracılığıyla konuştuğunu işittik. Musa, her ev için bir kuzunun öldürülmesini ve kanının kapıların süvelerine sürülmesini buyurdu. Bu, kölelikten kurtarılma konusunda kurbanın yerine bir örnek oluşturuyordu. Daha sonra Musa Tanrı'dan tapınma ve kurban konusundaki bütün talimatları aldı. Bu şekilde herkes, günah ve kurtarılışın doğasını anlayabilecekti. Tanrı, Musa aracılığıyla ayrıca Kendi Sözü'nün önemini de bildirdi. Gerçeğin tümünü öğrenmeye devam edebilmemizin yolu Tanrı Sözü'nü okumaktır.

Davut peygamber bizlere, suçluluk, tövbe ve kurban hakkında biraz daha fazla şeyler öğretti. Ondan, Tanrı'nın insanlardan, hayvanların kanından daha fazlasını istediğine ilişkin özel bir mesaj aldık.

Davut tövbe eden bir ruhla, **“Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın (Mezmur 51:16)”** diye haykırdı. **“Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur. (Mezmur 51:17)”** Bu yüzden Davut, günahını itiraf edip bağışlanma dileyerek kendini Tanrı'nın merhametine teslim etti.

Son olarak geçtiğimiz derste, Yeşaya'nın mesajlarından hiçbir dinsel etkinliğin, hatta içten tövbenin bile bizi gūnahtan temizleyemeyeceğini öğrendik. Yeşaya bizlere tüm gerçeđi bildirdi. Bu da şudur: Kurban gereklidir, ama hayvanların kanı yeterli değildir. Önceki derslerde öğrendiğimiz gibi, hayvanların kurban edilmesi Tanrı'nın kusursuz kurbanı, bütün insanlığın günahları için acı çekecek Kurtarıcı'yı göndereceđi günü hatırlatmak içindi. Bu, herkesin Tanrı'dan bağışlanma ve merhamet almasını mümkün kılacaktı. Ancak Yeşaya, insanların tövbe etmeyi ve Tanrı'nın sunduđu kurbanı kabul etmeyi seçmelerinin gerekli olduğunu bize bildiriyor. Tanrı hiçbir şey için bizi zorlamaz. Tanrı, insanın Kendisini ve sağladıklarını, sevgiyle kabul etmesini arzular.

Yeşaya'nın büyük davetini hatırlayın. Belki onu aktarabilirsiniz.

*Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın...
Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini
bıraksın;
RAB'be dönsün, merhamet bulur,
Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.
(Yeşaya 55:6-7)*

Tanrı, bu sözleri yazması için Yeşaya'yı esinlendirdi. Bundan, Tanrı'nın insanların bağışlanma alma fırsatlarını görmelerini istiyordu. Kurtarıcı'yı göndereceğine söz vermiş olduğu için, Kurtarıcı geldiğinde insanların O'nu tanımalarından bir yol hazırlayacaktı. Vaftizci Yahya'yı da yolu düzlemesi, yani açık seçik bir hale getirmesi için göndermişti.

Yahya'nın sözlerinin Yeşaya'nınkilere çok benzediğini görüyoruz. İnsanları bağışlanmak için, kötülükten uzaklaşmaları, tövbe etmeleri ve Tanrı'ya dönmeleri için uyardı. Yahya'nın işi, kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin işlerini ve sözlerini özetlemek ya da doruğa çıkarmaktı. Bunu, bütün

peygamberlikleri yerine getirmek için gelen Kişi'yi tanıstırarak yapacaktı. Yahya'ya onaylayıcı denilmesinin nedeni budur. Bu yüzden, onun Tanrı'nın planına nasıl uyduğunu ve onun sözlerini neden yakından dinlememiz gerektiğini görüyoruz.

Yapmanız için . . .

2 Peygamberlerden çok şey öğrendik. Buna karşın her biri bizlere özel bir gerçek gösterdiler. Bu gerçeklerden bazıları burada listelenmiştir. Her harfin yanındaki boşluğa, hayatı ve sözleri o gerçeğe en iyi örnek olan peygamberin sayışım yazın.

- 1)Nuh / 2)İbrahim / 3)Yusuf / 4)Musa /
- 5)Davut / 6)Yeşaya / 7)Vaftizci Yahya
- a)Günah insanlığa korkunç bir yargı getirir.
- b)Tanrı bizlere yol göstermek için yazılı sözünü verdi.
- c)Tanrı'nın bize yol gösterme şeklini anlamasak bile Tanrı'ya itaat etmeliyiz.
- d)Tanrı, Kusursuz Kurtarıcı'yı vaat etti.
- e)Tanrı dinsel bir tören yerine kırılmış ve alçakgönüllü bir yüreği tercih eder.

f)Mesih'in geliřiyle birok peygamberlikler gerekleřmiřtir.

3 Ařařıda, Vaftizci Yahya hakkında u doęru cümle vardır. Yaptıęı özel iři tanımlayan cümlelerin önündeki harfi daire iine alın.

a) İnsanları, Tanrı'nın kötü bir řekilde yařayan herkesin üzerine yargı göndereceęi konusunda uyardı.

b) Dięer peygamberlerin sözlerini özetleyip onayladı ve Mesih'i tanıřtırdı.

c) Tamamen Tanrı'ya adanmıř basit bir hayat sürerek kendini pak ve suçsuz tuttu.

BİZE HANGİ MESAJI GETİRDİ?

Vaftizci Yahya, gelecek olan yargıdan söz etti. “Geleneklerinize güvenmeyin. Belirli bir aileden ya da dinden olduęunuz için güvende olduęunuzu düşünmeyin!” diyerek büyük bir güçle vaaz etti. Bunlar uyarı sözleridir. İnsanların, mesajının önemini anlamaları için dramatik bir dil kullandı. Tanrı'nın yargısını, aęaçları kesen bir balta olarak tanımladı.

“İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır (Matta 3:10)” diye uyardı.

Ayrıca, tahıl örneğini de verdi: **“Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. (Matta 3:12)”**

Bu uyarıların amacı insanların tövbe etmesini sağlamaktı. **“Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır. (Matta 3:1-2)”**

Tanrı'nın Kendisini onlara yeni ve tam bir şekilde vahyetmeyi istediğini açıkladı. İnsanlara tövbe etmek ve Tanrı'yla gerçek ve güzel bir ilişki içine girmeleri konusundaki bu fırsatı kabul etmeleri için yalvardı.

Vaftizci Yahya, **“Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor (Matta 1:7)”** diye bildirdi. Mesajının bu kısmı, bir bildiri biçimindeydi. İnsanların İbrahim, Musa, Yeşaya ve diğerlerinin peygamberliklerini bildiklerini hatırlayın. Peygamberliklerin gerçekleşmesini bekliyorlardı. Kurtarıcı Mesih'i görmeyi umuyorlardı. Şimdi Yahya'nın nehrin kıyısında söylediği şey, **“Zaman geldi.**

İbrahim'e hayranlık duyabilirsiniz ve benim bir peygamber olduğumu söyleyebilirsiniz, ama şu anda sizin aranızda daha büyük biri bulunuyor!" (*Matta 3*)

Halkı şimdiye kadar bildiklerinden çok farklı olan bir olaya hazırlamak için, bu bildirin yapılması önemliydi. Yahya'nın sözleri gerçekten de gizemli geliyordu. "***Benden sonra gelen ... benden önce vardı. (Yuhanna 1:30)***" Bu ne demektir? Benden sonra geliyor, ama BENDEN ÖNCEYDİ. Bu, bildirin en önemli kısmıydı. Yahya'dan önce var olan Tanrı'nın Kendisinin, Kendisini Mesih aracılığıyla göstermesi mümkün müydü? Çünkü sadece Tanrı, insanlığı kurtarma gücüne sahiptir. Buna karşın Tanrı Ruh'tur; O'nu gerçekten Kurtarıcı, Merhametli ve Acıma Dolu olarak tanımaları için insanlar tarafından nasıl gözle görülebilirdi?

Tarihte özel bir zamanın geldiğini söylerken bunu söylemek istemiştik. İnsanların çoğu, peygamberlerin duyma özlemini çektikleri haberi, gelecekteki nesillerin bütün insanlık

için MÜJDE olarak adlandırılacak bildiriye duyduklarının farkında değildiler.

Bundan sonra gerçek tanıştırma anı geldi. Halkla konuşurken başını kaldırdı ve İsa adlı Biri'nin nehre yaklaştığını gördü.

Gökten bir ses duyuldu ve bu, İsa'nın vaat edilen Mesih olduğunu açıkça bildirdi. O şimdi bedende görünen Kurtarıcı; dünyanın önünde Kusursuz Kurban olarak görülebilir bir biçimdeydi.

“İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! Kendisi için, 'Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' dediğim kişi işte budur. (Yuhanna 1:29-30)” Yahya bu sözleri

söyledikten sonra İsa'yı, Mesih'i, nehrin kenarında duran insanlara ve dünyada MÜJDE'yi dinleyecek herkese tanıttı. Yahya bundan sonra, Tanrı'nın kendisine bu Kişi'yi vaat edilen, Kurtarıcı olarak onaylamasını söylediğini açıkladı. Bu, gerçek Tanrı Kuzusu'ydu. Yahya, ***“Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, O'nun üzerinde durduğunu gördüm. (Yuhanna 1:32)”*** diye bildirdi.

Yahya'nın sözlerini işitenlerin çoğu, gerçeği kalplerinde hissettiler. Bazıları İsa Mesih'i izlemeye ve O'ndan kendilerine öğretmesini istediler. Arkadaşlarına sevinçli bir şekilde, **“Mesih'i bulduk! (Yuhanna 1:41)”** diye bildirdiler.

Yapmanız için . . .

4 Aşağıda Vaftizci Yahya'nın vaazlarından dört alıntı bulunmaktadır. Her birinin altındaki boşluğa alıntının canlandığı mesajın kısmının ismini yazın.

a) “Tanrı'nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin.”

.....

b) “İyi meyve vermeyen her ağaç kesilecektir.”

.....

c) “Benden sonra gelen benden önce vardı.”

.....

d) “İşte, dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu.”

.....

5 Vaftizci Yahya'nın mesajlarından kendiniz için hangi gerçekleri öğrenebilirsiniz? Bu listeyi okuyun ve kişisel olarak sizin için önemli görünen şıkları daire içine alın.

- a) Tanrı hizmetkârlarının alçakgönüllü ve itaatkâr olmalarını ister.
- b) Dinsel gelenekler günahı bağışlamaz.
- c) Tanrı Kendisini Mesih aracılığıyla vahyetmiştir.
- d) MÜJDE, ben ve ailem dahil, herkes içindir.

BUNUN DOĞRU OLDUĞUNDAN NASIL EMİN OLABİLİRİZ?

Peygamberliklerden Kanıtlar

“İşte, Tanrı Kuzusu! (Yuhanna 1:36)”

Vaftizci Yahya'nın bu sözlerini ilk okuduğunuzda ne düşündünüz? Musa'nın öğretilerini hatırladınız mı? Yeşaya'nın sözlerini hatırladınız mı? Yahya'yı nehrin kenarında dinleyen birçok kişi bunları hatırlamıştı. Mesajın doğru olduğunu

biliyorlardı, çünkü sözler yeni değildi. Bu sıradışı kişinin dudaklarından dökülenler, kabul ettikleri düşünceler ve fikirlerdi; saygı duyulan bütün peygamberlerden duydukları sözlerdi.

İnsanların kafasında, Yahya tarafından tanıtılan İsa adlı Kişi'nin birçok peygamberliği yerine getirdiğine ilişkin hiçbir kuşku yoktu. Yeşaya, Mesih'in bir bakireden doğacağını ve Kendisine, "Tanrı bizimle" anlamına gelen İMANUEL denileceğini söylemişti (**Matta 1:23**). Hem Davut hem de Yeşaya, O'nun yaşamı ve kişiliğinin birçok ayrıntılarını tanımlamışlardı.

Ancak en önemlisi, Mesih olan İsa'da, kurban kuzusunun bütün simgeselliğinin açıklığa kavuşmuş olmasıydı. Yeşaya'nın önceden bildirdiği gibi, dünyaya bir anlayış ışığı gelmişti. İnsanların görmesi için insan bedeninde vahyedilen Tanrı, kanı aracılığıyla günahlı insanlığın cezasını gerçekten ödeyebilecek kusursuz kuzu olacaktı. Tek bir Kutsal Kuzu, nihai kurban olacaktı. Bir

sonraki dersimizde bunu daha ayrıntılı bir biçimde ele alacağız.

İsa Mesih'in İşlerinden Kanıtlar

Yaptığımız incelemelerde, büyük peygamberlerin yaşamlarının kolay ve rahat olmadıklarını gördük. Tanrı'nın kendilerinden yapmalarını istediği görevi gerçekleştirmek için hepsinin acı çekmesi gerekmişti. Vaftizci Yahya, gerçeği söylediği için hapse atılmıştı! İnsanlar onu işitmek için kalabalıklar halinde yanına gittikleri ve birçoğu tövbe ettikleri halde, önderler onu reddettiler. Hemen hemen herkes onun hizmetinin peygamberlikleri yerine getirdiğinin bilincinde olduğu halde, onu kıskanç ve öfkeli yöneticilerden kurtaramadılar.

Yahya hapiste tek başına otururken cesareti kırıldı. Alçakgönüllü ve doğru bir adamdı. Tanrı'nın yapması için kendisini çağırdığı işi yapmakta itaatkâr ve başarılıydı. Yine de insandı ve hepimizin sahip olduğu duygulara benzer duyguları vardı. Kuşku duymaya başladı. "Acaba İsa Mesih hakkında inandığım bütün bu şeyler doğru mu?" demeye başladı. Kendisini hapiste ziyaret eden öğrencilerine,

“Gidin İsa’ya 'Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?’ diye sorun” demişti.

İsa Mesih, soruyu duyduğunda, yüreği sevgi ve ilgiyle doldu. Sorunun gerçeği bilmek için gerçek bir arzudan kaynaklandığını biliyordu. Hemen yanıt verdi.

Mesajcılara, “Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya’ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!” dedi.
(Matta 11:1-19; Luka 7:18-35)

Öyleyse peygamberliğin gerçekleştiğini sadece Vaftizci Yahya’nın sözlerinde değil, İsa Mesih’in işlerinde de görüyoruz. Ayrıca, İsa’nın kuşku duyduğu için Yahya’yı azarlamadığını da görüyoruz. Büyük söylevler vererek tartışmadı. Sadece gerçeğin, kendisi için konuşmasına izin verdi. Bizim kendi sorularımızın da birçoğu aynı şekilde yanıtlanabilir. Yüreklerimizi ve düşüncelerimizi açar, Kutsal Kitap’ı okur ve

diğerlerinin tanıklıklarını dinlersek, Tanrı'nın bizi gerçeğe yöneltmesini bekleyebiliriz.

Vaftizci Yahya'nın yaşadıklarından başka bir şey daha öğreniyoruz: İnsanların kuşku duymaları doğaldır. Hepimizin sorular sorması doğaldır. Din konusu ciddi bir konudur! Herkes için çok önemlidir. Canlarımız gerçeğin özlemini çeker. Emin olmamız gerekir. Tanrı, Yahya'nın neler hissettiğini anlamıştı ve bizleri de anlar. Sorular sorduğu için Yahya'yı azarlamadı; bunun yerine ona yanıtları verdi. Merhametli bir şekilde Yahya'ya gerçek hakkında güvence verdi. İçten sorular sordüğümüzde aynı şeyi bizim için de yapacaktır.

Yahya'nın öğrencileri, İsa Mesih'in yaptığı işlerle ilgili ona rapor vermeyi sürdürüyorlardı. Peygamberliğin her ayrıntısının gerçekleştiği açıktı. İsa Mesih'in, Kendi içindeki Ruh'un gücü aracılığıyla mucizeler yaptığı ve Tanrı'nın merhametli kurtuluş planının İsa Mesih'in kişiliği aracılığıyla görülebilir bir şekilde gösterildiği açıktı. Bütün kuşkular yok olmuştu.

Vaftizci Yahya, hapiste öldürülünce hizmeti üzücü bir şekilde son buldu. Ama yapmak için doğduğu işi gerçekleştirmişti. Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu işi kusursuz bir şekilde yerine getirmişti.

- Bir sonraki dersimizde göreceğimiz gibi, Yahya, Tanrı'nın gizeminin vahyi için yolu hazırladı.
- Mesih'i tanıttı.
- Bütün diğer peygamberleri, "Bakın! Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu" şeklinde bir tek zafer narasıyla onayladı.

Yapmanız için . . .

6 Cümleleri tamamlamak için boşlukları doldurun.

a) Yahya'nın mesajının gerçekliğini destekleyen kanıtlar sözlerinde ve işlerinde bulunur.

b) Yahya'nın öğrencilerine şunları bildirmeleri söylenmişti:

.....
.....

7 İşte sizin için bir dua. Bu dua, Davut'un dualarından oluşturulmuştur. Önce derinden düşünerek okuyun. Daha sonra kendi yüreğinizden Tanrı'ya gerçek bir dua olarak yeniden okuyabilirsiniz.

*Ey Tanrı, Sen yüce ve merhametlisin.
Sözünün insana girişi ışık verir; basit
insanlara anlayış verir.*

*Adımlarımı Sözü'ne göre yönelt, günahın
üzerimde egemenlik sürmesine izin verme.*

*Yüzünü hizmetkârına parlat ve bana
buyruklarını öğret.*

Bana anlayış ver ki yaşayayım.

Amin.

Yanıtlarınızı Kontrol Edin

7 Duayı düşünceli bir şekilde okuyun.

- 1a) Doğru,
- b) Doğru,
- c) Doğru.

d) Yanlış. Kendi yanıtınız. Şuna benzer olmalıdır: Mesih olmadığını söylemişti. O, Mesih'i onaylamak için gelen, çölde haykıranın sesiydi,

e) Yanlış. Kendi yanıtınız. Şuna benzer olmalıdır: İnsanlar tatmin değildiler. Kendilerini suçlu hissediyor ve yüreklerinde açlık duyuyorlardı.

6a) peygamberlerin, İsa'nın,

b) körler görüyor, sakatlar yürüyor, cüzamlılar iyileştiriliyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriltiliyor, MÜJDE bildiriliyor.

2 a1) Nuh

b4) Musa

c2) İbrahim

e5) Davut

d6) Yeşaya

f7) Vaftizci Yahya

5 Kendi yanıtlarınız.

3b) Diğer peygamberlerin sözlerini özetleyip onayladı ve Mesih'i tanıştırdı.

4a) Tövbe,

b) Uyarı,

- c) Bildiri,
 - d) Sunuř.
-

DERSİN TESTİ

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın arkasında Ders 7 için verilen ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KAĞIDI'nı bulun. Çok seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular

1 Tanrı'nın planında, Vaftizci Yahya'nın görevi,

- a) peygamberlerin işini ve sözlerini özetlemektir.
- b) halkını kuvvetli bir politik krallık kurma konusunda kışkırtmaktır.
- c) Tanrı'nın tamamen yeni bir vahyini bildirmektir.

2 Yahya, peygamberlerin mesajını özetlerken Tanrı'nın planında önemli bir rol oynadı; ancak en önemli mesajı,

- a) insanların ilgisizliği.
- b) kendisinden sonra gelecek kişiyle ilgili bildirişiydi.
- c) halkı arasındaki sadık olanlara bir mesajdı.

3 Tanrı'nın Kuzusu terimi, Tanrı'nın günah sorununa kalıcı bir çözüm sağladığı düşüncesini taşımaktadır. Bu çözüm neydi?

- a) Daha iyi bir kurban sisteminin kurulması.
- b) Günahın etkilerini örtmek için yol sağlayan bir yasa sistemi.
- c) Kendi kurbanı, insanın günahının cezasını tamamen ödemiştir.

4 Bütün peygamberlerde gördüğümüz bir mesaj,

- a) Tanrı'nın onu kabul edenlere kurtuluş sağladığıdır.
- b) insan bir bedel ödeyerek günahın cezasından kaçınabilir.

c) insan kurbanlar sunarak günah işlemekten korunabilir.

5 Peygamberler, her birimizin de paylaşabileceği bir tek ortak amacı paylaşıyorlardı. Bu neydi?

- a) Günahlı insanlarla bütün ilişkilerin kesilmesi.
- b) İçinde bulunduktan günahlı ortamlarda yetkinleştirilmek.
- c) Gelecek Olan ve O'nun getireceği Kurtuluş hakkında daha çok bilgi edinmek.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,

DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.

6 Yeşaya, birisinin gelecek Kurtarıcı'yı tanıtacağını bildirmişti ve bu kişi de Vaftizci Yahya'ydı.

7 Yahya'nın hizmeti, çok az kişinin dikkatini çekti, çünkü söyledikleri diğer önderlerin söylediklerine çok benziyordu.

8 Vaftizci Yahya, Tanrı'nın kendisine İsa'yı vaat edilen vahiy, Kurtarıcı olarak onaylamasını söylediğini açıkladı.

9 İsa Yahya'yı kuşku duyduğundan ötürü şiddetle azarladı ve Kutsal Kitap'tan ona Kendisinin Mesih olduğunu kanıtlamaya başladı.

İçindekiler'e dön

DERS 8



İSA MESİH İnsanlara Tanrı'ya Giden Yolu Gösterdi

Kursun en önemli dersine geldiniz. Her derste, Tanrı'nın hizmetindeki büyük bir adamın mesajlarını işitme ve yaşamını inceleme fırsatını bulduk. Bu kişilerin sözleri ve davranışları zaten kendileri için yeterli tanıklık etmektedirler. Gerçekten de peygamberlerden işittik.

Tanrı'nın doğası, günahın doğası, yargıya olan ihtiyaç, Tanrı'nın bize olan sevgisi ve ilgisi ve bizleri kurtarmak için sağladığı plan konusunda işittik. Peygamberlerin insanlara gerçekten büyük Olan'ın gelişini beklemelerini söylediklerini işittik.

Peygamberler O'nun MESİH olduğunu söylediler.

Tüm anlatılanları duyduk. Ama önemli olan açık yüreklerle mi dinlediğimiz? Bazen işitiriz, ama düşüncelerimiz başka konularla doludur ve gerçekten dinlemeyiz. Bu kursun ana amacı, gerçekten dinlememize ve peygamberlerin mesajlarının bizler için kişisel olarak ne anlama geldiğini anlamamıza yardım etmektir. Bu dersler üzerinde düşünmek ve öğrendiklerimize uygun bir şekilde hareket etme sorumluluğunu taşıyoruz.

Kutsal Yazılar'ın yazarlarından biri bunu şu şekilde dile getirmiştir: İşittiklerimize daha da çok dikkat etmeliyiz ki uzaklaşmayalım. İşittiklerimizi görmezlikten gelmemeliyiz. Geçmişte Tanrı atalarımıza peygamberler aracılığıyla ve çeşitli şekillerde seslendi. Ama şimdi, Tanrı, Tanrı'nın gerçek vahyi olan İsa Mesih aracılığıyla konuşmuştur: Bu kişi bütün insanlık için Tanrı Sözü'dür.

Peygamberlerin Kendisi hakkında konuştuğu Tanrı'nın gerçek vahyi, beklenen Mesih'tir. O Kendisi hakkında konuşmaya başladığında,

O’nu dinleyenler hayretler içinde kalmışlardı. “Ne kadar yetki dolu konuşuyor!” demişlerdi (**Luka 4:32**). Bu derste, ismi İsa olan bu Kişi’nin gizemi hakkında daha çok şey öğreneceğiz. Bizlere Sözleri, hareketleri ve bildirdiği gerçekler aracılığıyla konuşmasına izin vereceğiz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz...

Peygamberlerin Hakkında Konuştukları Kişi
İsa’nın Mesajı Yetki Doludur
İsa, Yol ve Gerçektir

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...

- İsa’nın, peygamberliklerin yerine gelişini oluşunun yollarını listelemek.
- İsa’nın temel öğretilerini açıklamak.
- Neden günahsız bir kurbanın talep edildiğini açıklamak.
- Tanrı’nın sevgi dolu davetine yanıt vermek.

PEYGAMBERLERİN HAKKINDA KONUŞTUKLARI KİŞİ

“Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir! O müjdecî ki, esenlik duyuruyor. Kurtuluş haberi veriyor (Yeşaya 52:7).”

Dinleyin, Beni dinleyin... Kulak verin ve Bana gelin; Beni dinleyin ki yaşayın.”

Tanrı'nın Yeşaya peygamberin dudakları aracılığıyla gönderdiği bunun gibi daha birçok söz aracılığıyla insanlığın MÜJDE'yi işiteceği çok önceden vaat edilmişti. Bu müjde, bir oymak ya da dinsel bir grupta sınırlı olmayacak, bütün dünya için olacaktı. Bu müjdenin bir çocuğun doğuşuyla başlayacağını öğrendik. Peygamberlerin karanlıktan ışık getirecek olan Kişi'nin doğumu, karakteri ve yapacağı iş hakkında birçok ayrıntıyı önceden bildirdiklerini öğrendik.

Bu peygamberlikler, bir gece Yahudiye'deki Beytlehem kentinde bir bakire olan Meryem'in bir oğul doğurmasıyla gerçekleşti. Gökleri cennetsel bir ışık doldurdu ve bir melek, “Size bütün insanlar için olacak büyük sevinç

taşıyan İYİ HABER getiriyorum. Size bir Kurtarıcı doğdu. O, Mesih'tir" diyerek O'nun doğduğunu bildirdi. Tanrı, Meryem'e çocuğun, peygamberlerin bahsetmiş olduğu o İMANUEL (Tanrı Bizimle) olduğunu ve yeryüzündeki isminin, "Rab kurtarır" anlamına gelen İsa olacağını vahyetti (**Matta 1:21**).

Peygamberlerin yaşadıkları ve sözlerinin kendi tanıklıklarını yapmalarına izin vermiş olduğumuz gibi, şimdi de düşüncelerimizi ve yüreklerimizi Mesih olan İsa'ya açalım. Böyle bir etütte dikkat ettiğimiz ilk gerçək, hayatının hemen hemen her ayrıntısının peygamberliklerde bildirilmiş olmasıdır. Başka hiç kimsenin, doğumu, yaşamı, özellikleri ve hizmeti böylesine kesin peygamberliklerin konusu olmamıştı.

İsa Mesih Hakkındaki Kesin Peygamberliklere Örnekler

Soyağacı. Tanrı'nın Havva'ya söylediği Kendi sözlerinden başlayarak İsa Mesih'in soyağacı önceleri geniş bir biçimde, sonra Nuh ve gördüğümüz şekilde İbrahim ve Davut aracılığıyla önceden bildirilmişti.

Doğumu. Beytlehem’de bir bakireden doğacaktı. Doğumuna doğaüstü belirtiler eşlik edecekti.

Yeryüzündeki Yaşamı. Kendisinden önce, çölde çağırının sesi olarak tanınan bir mesajcı gelecekti. Bir kral ve bir peygamber olarak kabul edilecekti. Mucizeler yapacaktı. Günahsız yaşayacaktı. Tanrı’nın Ruhü’yla dolu olacaktı.

Özellikleri. Kadının soyundan gelecekti. Tanrı O’nda vahyedilecekti. Kendini tamamıyla sevgi ve kurtarma görevine adayan ve acı çeken bir hizmetkâr olacaktı. Hayvanların kurban edilmesi simgesinin işaret ettiği Kurtarıcı, Kusursuz Sevgi Kurbanı olacaktı.

Teslimiyeti ve Yerine Konan Yüceliği. Kendisini sevgi ve alçakgönüllülükle teslim edecek ve zafer ve göksel yücelikle eski konumuna getirilecekti. Yaralanacak ve sessizlik içinde acı çekecekti. İnsanları günahın cezasından kurtarmak için Kusursuz Kurban olarak sunulan Tanrı’nın Kuzusu olacaktı. Tanrı’nın sağladığı kurban İbrahim’in

ođlu için fidye olduđu gibi, Mesih bütün insanlık için fidye olacaktı. Bütün insanlıđa bildirilen Tanrı'dan merhamet olacaktı. Kendisine karşı yapılan suçlamalar yalan olduđu ve hiçbir suçu olmadığı halde kötülerle birlikte acı çekecekti. Bir arkadaşı tarafından ele verilecekti. Her şeyin üzerinde zaferli olacak ve göklerdeki sonsuz yerini yeniden alacaktı.

İsa Mesih hakkındaki peygamberlikler sadece, sözlerini işitmiş olduğumuz büyük peygamberler aracılığıyla değil, ayrıca Tanrı'nın başka hizmetkârları aracılığıyla da bildirilmişti.

Örneđin, melek Yusuf'a, ***“Davut ođlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. Meryem bir ođul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak (Matta 1:20-21)”*** demişti.

Melek, bakire Meryem'e, ***“Bak, gebe kalıp bir ođul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O***

büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi'nin Oğlu’ denecek (Luka 1:31-32)” dedi.

Meryem, *“Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmuyarak Kulu İsrail’in yardımına yetişti (Luka 1:54-55)” dedi.*

Çocuk tapınağa götürüldüğünde Şimon, bebek İsa’yı kollarında tuttu. Rab gerçeği yüreğine vahyetti ve Şimon şöyle dedi: *“Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. (Luka 2:30-32)”*

Tanrı’nın planı harikuladedir! İbrahim, İshak ve Yakup’u çağırılmış ve bu soy aracılığıyla ulusları kutsayacağını vaat etmiştir. Onlar seçilmiş kişiler arasındaydılar, çünkü eğer vahiylerin öğretilerini izlersek, Mesih’in İbrahim, İshak ve Yakup’un soyu aracılığıyla, insanlığı günahın yıkımından kurtarmak için geldiğini görürüz. İsa Mesih’in doğmuş olduğu ailenin soyağacına bakarsak, Yusuf’a İsa’nın babası denilmediğine dikkat etmek önemlidir.

İsa'nın bakire Meryem'den mucizevi bir şekilde doğan Mesih olduğunu görürüz. Bu gizemli doğum insandan değildi, Tanrı'nın bir mucizesiydi.

Gerçeği Peygamberlerden İşittik

Gerçeği arayan sıradan insanların yanı sıra bilginlerin de peygamberliklerin gerçekleşmesinden etkilenmesine neden olacak kadar yeterince kanıt vardır. Aslında, peygamberlik sözlerinin bütünüün merkezinde İsa Mesih'in kişiliği ve hizmeti bulunmaktadır. O olmadan, peygamberlerin söylediklerinin çoğunun fazla bir anlamı olmazdı. İbrahim, Musa, Davut ve Yeşaya gibi büyük peygamberlerin, bizim bilmemiz en önemli gereken şeyleri bilerek bunları söylemiş oldukları açıktır. Tanrı'nın bir peygamberi bizim için iyi bir haberi olduğunu söylediğinde, onu kabul etmeliyiz.

Yapmanız için . . .

1 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire içine alın.

- a) Tanrı'nın Kendisi gelecek olan Kurtarıcı'yı önceden bildirdi,
b) Tanrı Davut'u, İsa Mesih'in kişiliği ve işi hakkında bildirilerde bulunan Mezmurları yazması üzere esinlendirdi,
c) Tanrı Yeşaya'yı, kurtuluş planını gerçekleştirmek üzere gelecek olan Acı Çeken Hizmetkâr hakkında birçok ayrıntıyı bildirmek üzere esinlendirdi,
d) Tanrı, bakire Meryem, Yusuf ve Şimeon'a İsa Mesih hakkında gerçekler vahyetti.

İSA'NIN MESAJI YETKİ DOLUDUR

İsa Mesih'in yaşamında gizemli bir şekilde farklılık gösteren bir şey vardır. Tıpkı diğer insanlar gibi görünüyordu. Yani, bir bebek olarak doğmuş, büyümüş, ve diğer insanlar gibi yaşamış ve çalışmıştı. Bedensel görünüm olarak Kendisinden önceki peygamberlerden farklı görünmüyordu. Ama Ruh'u O'nu eşsiz benzersiz kılıyordu. O'nun Ruhu insanın ruhu

gibi, Tanrı tarafından yaratılmış değildi. O, Tanrı Sözü'ydü. Ancak Tanrı'nın diğer vahiyleri gibi bir kitap biçiminde değil, görülebilen, dokunulabilen ve insanlar tarafından yaklaşılabilen bir insan biçiminde gösterilmişti. Bu Kişi'nin öğretileri, mucizeleri ve alçakgönüllülüğü sayesinde Tanrı'nın en büyük sevgiden daha yüce olan büyük sevgisi gösterilmişti. İlahi yetkiyle konuşan O'nun içindeki bu Ruh'tu.

İsa Mesih, çocukluktan yetişkinliğe geçerken, insanların yaşadığı şeylere Kendini teslim etti ki, insanlar O'nun kendi ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini anladığını görebilsinler. O'nda Tanrı'nın kendilerine erişmesini ve sevgisini görebiliyorlardı.

İsa, Şeria Nehri kenarında Yahya tarafından onaylandıktan sonra, gerçeği öğretme ve bildirme işine başladı. İnsanlara Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde yaşamayı öğretti. Kendisinden önceki peygamberler gibi onlara, Tanrı'nın günahı cezalandıracağını, ama onu kabul edecek olanlar için bir kurtuluş yolu sağlayacağını öğretti. İsa Mesih'in öğretilerinden bazılarını kısaca inceleyelim.

Bunların peygamberlerden işittiklerimizi tamamen yerine getirdiklerini keşfedeceğiz.

Tanrı Söz'ünün Önemi

İsa, hizmetinin başlangıcında hepimiz için ortak olan sorunlardan biriyle karşılaştı: Şeytan O'nu ayartmaya çalıştı. Tabii ki, İsa Mesih Şeytan üzerinde tam bir güç sahibidir. Bize örnek olarak, Tanrı'nın yazılı Söz'ünün gücünü gösterdi. ***“İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar (Matta 4:4)”*** dedi.

Bedenin açlığını tatmin eden ekmek, bizler için aradığımız dünyasal şeyleri temsil edebilir. Şeytan bizleri Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışır. Bu yaşamın güzelliklerini elde etmemiz ve dünyasal zevklerin peşinden koşmamız için düşüncelerimizi ayartmaya çalışır. İsa Mesih, Tanrı'nın vahiylerini kabul etmenin ve onlara sadık kalmanın önemini öğretmiştir. İnsanın sadece ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşadığını her zaman hatırlamamızı söyleyerek bunu, yeryüzündeki

hizmetinin en başında vurgulaması çok anlamlıdır.

İsa, bütün öğretilerinde Kutsal Yazılar'ı açıklamaya ve onları aktarmaya devam etti. Kendisini izleyenlere, yaşamı ve sözlerinin peygamberliklerin yerine gelişi olduğunu gösteren ayetleri gösterdi. İnsanın Tanrı'nın isteğini ve Tanrı'nın Sözü aracılığıyla vahyedilen ilahi sevgiyi bilmesi gerekir. Bu Söz doğumdan ölüme bizim kılavuzumuz olmalıdır.

Tanrı'nın Adaleti ve Yargısı

İsa, ilahi doğruluk ve kutsal adalet konularını çok açık bir şekilde öğretti. Yaşamlarının günah tarafından yönetilmesine izin verenlere yargı geleceğini bildirdi. Tanrı'nın doğru ve adil karakteri, Kendisini reddedenlerin O'nun yargısı altına girmelerini talep eder. Tövbe edip Tanrı'nın bağışlamasını kabul etmeyenler sonsuz ateşte cezalandırılacaklardır. İsa, Davut ve Yeşaya'dan sözler aktararak insanları tövbe edip yargıdan kaçmaları konusunda uyardı.

Tanrı'nın Sevgisi ve İlgisi

İsa, Tanrı'nın halkına karşı, onların yaşamlarının ayrıntılarıyla ilgilenen ve onları seven sevgi dolu bir Baba gibi olduğunu öğretti. İnsan Tanrı'nın yarattıkları arasında üstün olanıdır ve Tanrı'nın kendileri için olan planına göre yaşadıklarında, Tanrı'nın büyük sevinci olurlar. Tanrı'yı reddedip O'na itaatsizlik ettiklerinde, Tanrı üzülr ve onların Kendisine dönüşünü görmenin özlemini çeker. İsa, Tanrı'nın insanları aktif olarak aradığını söyledi. Onları arar, onları çağırır ve onlara kurtuluş sunar. İsa bunu, yeryüzündeki hayatında günahkârlardan uzak durmayışıyla gösterdi. Onları aradı. Onları ziyaret etti, onlarla konuştu ve onların arasında Tanrı'nın sevgi ve ilgisini birçok bakımlardan gösterdi.

Günahın Cezası ve Barıştırılması

İsa, vaazlar, benzetmeler ve örnekler aracılığıyla, günahın mutlaka sonsuz acı ve Tanrı'dan ayrı olma cezası getireceği gerçeğini açıkladı. Bu yüzden bütün insanlar günah işlediklerinden, bu ceza herkes için gerekiyordu. Bu ceza merhamet olmadan yerine getirilirse herkes sonsuz ölüme mahkum olurdu. Tanrı, yargıyla sevginin

birleşebileceğini göstermek için simgesel bir töreni kullanarak hayvanların kurban edilmesini buyurdu. Bu örnekte, günah hayvanın üzerine konulur. Günahlı insanların yerine hayvan ölür, böylece ceza ödenir ve Tanrı'nın sevgisi kurtuluşu sağlar. İsa bu konudaki öğretisini, Kusursuz Kurban olarak Kendi teslimiyetini önceden bildirerek tamamlamıştır. İsa, dünyanın günahlarına kefarete edecekti. Hayatını birçokları için fidye olarak verecekti. O'nun neden acı çektiğini anlamaları ve sonra başkalarına kurtuluş mesajını öğretebilmeleri için Kendisini izleyenlere bu gizem hakkında yeterince bilgi verdi.

Yüreğin Gerçek Tapınması

Peygamber Yeşaya Rab'bin düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir: ***“Bu halk bana yaklaşıp Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur. (Yeşaya 29:13)”***

İsa Mesih, yine tapınmanın yürekte içtenlikle olması gerektiğini ortaya koymuştur.

İnsanları, gerçek adanmışlık ve Tanrı'ya övgüden yoksun bir din gösterisi hakkında uyardı. Bir keresinde Kendisinden tapınma konusundaki belirli yerlerin önemi hakkında konuşması istenmişti. Önemli olanın tapınılan yerin kendisi olmadığı yanıtını verdi. **“Tanrı Ruh'tur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdır (Yuhanna 4:24)”** dedi.

İnsandan İman ve İtaat Talep Edilir

Tanrı'nın kusursuz Kuzusu'nun kurbanı, bütün insanlığı kurtarmaya yeter. Ama günahın bağışlanması, ancak onu imanla kabul edip kurbanın kendileri için olduğuna içtenlikle inanmakla olur. İnsan günaha bir seçim yaparak düştü ve kurtuluşu da bir seçim yaparak alabilir. Tanrı insanlara, Yeşaya peygamberden işittiğimiz gibi bir davette bulunmaktadır: “Bana gelin, Beni dinleyin.” Tanrı insanları zorlamaz. Onları belirsiz şekillerde kabul edip reddetmez. Tanrı'nın sevgisi ve merhametinin yararlarını herkes alabilir. Talep edilen iman ve itaattir. İsa, **“Tanrı için her şey mümkündür (Matta 19:26)”** dedi.

Bu örnekler aracılığıyla İsa'nın öğretilerinin, bütün peygamberlerin öğrettiklerinin bir özeti, bir sonucu ve gerçekleşmesi olduğunu görebiliriz. O'nu işitenler, O'nun yetkisini hissetmişlerdi. İsa Mesih'in yetkisi Tanrı'nın yetkisiydi, çünkü İsa, ***“Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. (Matta 5:17)”*** demişti.

Yapmanız için . . .

2 Burada listelenen İsa'nın öğretilerinden her biri için, incelediğimiz peygamberlerin sözlerinden bir örnek yazın. Örneğin İsa, Tanrı Sözü'nün önemini öğretti. Peygamberlerden verilebilecek bir örnek: Musa, Tanrı'nın parmağıyla yazılmış Sözü aldı olabilir. Aşağıda listelenen öğretilerden her biri için birkaç örnek verebileceğinizi tahmin edebiliyorum,

a) Tanrı Sözü'nün önemi

.....

b) Tanrı'nın adaleti ve yargısı

.....

c) Tanrı'nın sevgisi ve ilgisi

.....

d) Günahın cezası ve kefareti

.....

e) Yüreğin gerçek tapınması

.....

f) İnsandan iman ve itaat talep edilir

.....

İSA, YOL VE GERÇEKTİR

İsa'yı en yakından izleyenlerin bazıları başlangıçtan itibaren O'nun, Tanrı'nın yeryüzündeki amacını gerçekleştirmek için, vaat edilen Mesih olduğunu hissetmişlerdi. İsa'nın yaşamının her ayrıntısında peygamberliğin yerine gelişini görmüşlerdi. Bazıları Şeria Nehri'nin kıyısında gökten gelen sesi ve Vaftizci Yahya'nın bildirisini duymuştu. O'nun harikulade öğretilerini dinlemişlerdi. O'nun büyük mucizelerini görmüşlerdi. Tanrı'nın dünyayı Kendisiyle barıştırmak için Mesih'te gönderdiği huzurunu ve sevgisini yüreklerinde hissetmişlerdi.

Ama İsa'yı izleyen bu insanlar bizler gibi insanlardılar. Kafalarında birçok soru vardı. İsa insanların gnahtan kurtulması iin ekeceęi acılardan ve lmnden sz etmiřti. Bu anlařılması g bir řeydi. Tanrı insanları nasıl İsa aracılıęıyla kurtarabilirdi? Tanrı neden acı ekme, alaltılma ve lme izin vermeliydi? Btn insanlık iin gnahın bedeli nasıl olur da bir kerede ve her zaman iin denebilirdi?

İsa, vaaz etmeyi, ęretmeyi, mucizeler yaratmayı ve peygamberlerin szlerini aktarmayı srdrrken Kendisini izleyenlere yavař yavař Kendi gerek doęasını gsterdi. ***“Babam [Tanrı] hl alıřmaktadır, ben de alıřıyorum (Yuhanna 5:17)”*** dedi. Yani Tanrı, zel bir iři vahyetme amacıyla O'nun iinde yařıyordu. İsa, gnahsız yařamından tr Tanrı'nın yasasının her ynn yerine getirmiřti. Pak, itaatkr ve Tanrı'nın isteęine tamamen teslimiyet iindeydi. Hibir gnahı yoktu; doęru yařamın gerektirdiklerini yerine getirmiřti. Gnahsız Olan olarak, Kendisini Tanrı Kuzusu, insanın gnahının bedelini deyen kusursuz Fidyeye sundu. Bu iři,

insanların kurtulabilmeleri için Yeşaya tarafından vaat edilmişti. Tanrı, insanlığı Kendisiyle barıştırmak için İsa Mesih'in içindeydi. İsa, kurtuluş planını gerçekleştirmek için öldürüleceğini ve dirileceğini açıklamıştı.

“Bana güvenin” demişti, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. (Yuhanna 14:6)”

Yaşamının olayları çok geçmeden sözleri konusunda daha büyük bir anlayış getirdi. Dinsel önderler, İsa Mesih'e karşı yalan suçlamalarda bulundular ve O'nun çarmıha gerilmesi için düzen kurdular. Gururlu ve asi yürekleri İsa Mesih'in, Tanrı'nın bir merhamet vahyi olduğunu kabul etmeye razı değildi. O'na sıradan bir adam gibi davrandılar. O'nu, insanlığın Kurtarıcısı olduğunu söylediği için küfür etmekle suçladılar.

Göreceğiniz gibi, dinsel önderler sadece dışsal görünüm ve durumlarla ilgileniyorlardı. Onlara akılsız öğretiler gibi gelen ruhun durumunu değiştirme gibi şeylere vakitleri yoktu. Aslında kafaları, kendi yaratmış oldukları gelenekler ve törenlerle

zincirlenmişti. Bu yüzden kendi
ikiyüzlülüklerini ortaya koyan bu Mesih'i
sonsuza dek ortadan kaldırmaya karar
verdiler.

İsa, tabii ki doğaüstü gücü sayesinde onların
elinden kaçabilirdi, ama Kendisini istekli bir
şekilde teslim etti. Bunu amacını
gerçekleştirmek için yaptı. Her olay Tanrı'nın
ilahi kurtuluş planına göre gelişti.
Peygamberlerin söylemiş olduğu gibi, kurban
edilmeye giden sessiz bir kuzu gibi gitti.

Hükümet için cellatlık görevi yapanlar, o
zaman gerçekleştirilen ölüm cezalarında adet
olduğu üzere İsa Mesih'i bir çarmıha gerdiler.
İki yanındaki çarmıhta iki hırsız asılıydı. Bu,
O'nun Kendisinde hiçbir suç olmadığı halde,
kötülerle birlikte öleceği peygamberliğini
yerine getirdi. Hırsızlardan biri tövbe etti ve
bağışlanma istedi. Bu yüzden İsa Mesih,
Kendisi acı çekerken bile, tövbe edene esenlik
vaadinde bulundu. Ayrıca bağışlanma ve sevgi
dolu sözler de söyledi. Kendini kurban olarak
sunuşu ve buna eşlik eden doğaüstü belirtiler,
her peygamberliği yerine getirdi. Bedeni
zengin bir adam tarafından alınıp taş bir

mezara konu ve mezar hükümet yetkilileri tarafından mühürlendi.

İsa Mesih'in yaşamını Kusursuz Kurban olarak verişinin üçüncü gününün sabahı bedeni, Kendisinin önceden bildirmiş olduğu üzere ölümden dirildi. Dinsel önderler İsa Mesih'i yok ettiklerini düşünmüşlerdi, ama Tanrı onların planlarını alt üst etti. İsa Mesih, kurban olma deneyimini yaşayarak acı çektiği halde, sonsuza dek zafer kazanmış olarak kalmak üzere zafer içinde diriltildi. Bedenin ölümü, Tanrı'nın derinden sevdiği en önemli yaratıkları olan insanlığı kurtarmak için Tanrı'nın Ruhu'nun sunulan kurban olarak alçaltıcı bir şekilde acı çekişini gösteriyordu. İnsanlıkla ilgili olaylarda bir mucize gerçekleşmişti.

Mezarın boş olduğu keşfedildikten sonra, İsa Mesih'i izleyen kişilerden bazıları O'nunla dirilmiş bedeniyle karşılaştılar. Onlarla yolda yürüdü ve peygamberlerden söz etti.

“Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması

gerekli değil miydi? (Luka 24:25)” dedi.
Musa’dan başlayarak, bütün peygamberlerin Kendisi hakkında söylediklerini onlara açıkladı.

O’nu işiten iki adam, gerçeğin yüreklerini yaktığını hissettiler. İsa Mesih’in acı çekip ölmesi ve dirilmesinin gerçekten de Tanrı’nın peygamberler tarafından önceden bildirilen kurtuluş planı olduğunu daha açık bir şekilde anladılar. Öğrendikleri şeylerden ötürü o denli heyecanlandılar ki, olup bitenleri arkadaşlarına anlatmak için aceleyle kente gittiler. “Doğru!” diye bağırdılar, “İsa Mesih ölümden dirildi!”

Bundan sonra, İsa Mesih daha başka birkaç kişiye gözüktü. Onlara dirilmiş bedenini gösterdi ve yine, **“Musa'nın Yasası'nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar'da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir (Luka 24:44)”** dedi.

Bundan sonra Kutsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Gidip bütün insanlara, Kurtarıcı Tanrı tarafından sağlanan ve İsa Mesih’te gösterilen tövbe, bağışlanma ve

günahtan kurtarılma mesajını bildirmelerini söyledi. Bütün dünyada bildirilip açıklanması gereken MÜJDE, İncil budur.

İsa Mesih, göğe alındı ve o zamandan beri de orada canlı ve diridir. O'nu izleyenler güven ve sevinç içindedirler. Soruları yanıtlanmıştır. İsa Mesih'in kişiliği ve yaptığı iş gerçekten de bütün peygamberliklerin yerine geliyordu.

Yapmanız için . . .

3 İsa Mesih, "Bana güvenin
....."
 demiştir.

4 İsa'nın adanmış izleyicileri O'nun Mesih olduğundan kuşku duymadılar, çünkü

- a)
- b)
- c)
- d)

5 İsa Mesihnden söz ettiğinde bazı sorular soruldu.

6 İsa soruları sık sık yanıtladı.

7 İsa Mesih'in yaptığı son işlerden biri için onların anlayışlarını açmasıydı.

Şu soruyu yüreğinizde yanıtlayın: Tanrı Sözü'nü daha iyi anlamak için yüreğinizin açılmasını ister misiniz? Tevrat, Zebur ve Incil'i okuyun. Tanrı'ya dua edip anlayışınızı ve yüreğinizi açmasını isteyin.

Gerçeğin Kabul Edilmesi Kişisel Bir Etkinliktir

*Ya RAB, sözün Göklerde sonsuza dek duruyor
(Mezmun 119:89)*

*Feryadım sana erişsin, ya RAB.
Sözün uyarınca akıl ver bana.
(Mezmun 119:169)*

Davut'un yaptığı gibi, Tanrı'nın Sözü'nü ve bizim için olan planını daha iyi anlamak için dua edebiliriz. Ama insanın anlayışının hiçbir zaman kusursuz olmadığını da peygamberlerden birçok şekillerde işittik. Tanrı'nın yolları insanın yollarından çok farklıdır. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla sağladığı kurtuluş planının her yönünü insan

zekâsıyla anlayamayız. Tanrı'nın sevgisinin derinliđi ve kurbanının dođası hâlâ bir gizem olarak kalmaya devam eder. Tanrı'yla olan iliřkimiz gvene dayalı olmalıdır. O'nu imanla kabul etmeliyiz.

Bizler O'nun yarattıkları olduđumuzdan, amacımız O'na bir sevinç olup O'nu onurlandırmaktır. Tanrı bizlere Yeřaya peygamberin adına susuzluk dediđi o niteliđi vermiřtir. Yeřaya'nın, **“Bir kimse susamıřsa bana gelsin, isin. (Yuhanna 7:37)”** dediđini hatırlayacaksınız. İimizde Tanrı'ya karřı derin bir ihtiya vardır. Tanrı'yla olan iliřkimiz iyi olmadıđında iimizde znt ve belirsizlik vardır. İsel susuzluk bizim Tanrı'ya uzanmamıza neden olur. Tanrı iimizdeki susuzluđu yarattıđından ve bizleri O'na gelmeye davet etmiř olduđundan, bizleri geri evirmeyecektir. Anlamamızı istediđi řeyi anlamamıza yardım edecektir. Daha da nemlisi, O'na inanmamıza ve gvenmemize yardım edecektir. Bizlere, btn insanlıđa verdiđi merhamet vahyini kabul etmemiz iin iman verecektir.

Tanrı'nın merhametini kabul eden herkes, "İsa benim günahımı aldı. Benim için acı çekti. O'nun kurbanından ötürü, yeni bir yaşama sahip olabilirim. Benden tek istenen bu gerçeği kabul etmem ve ona uygun bir şekilde yaşamamdır" diyebilir.

Yeryüzündeki sözlerin hiçbirinin tam olarak açıklayamayacağı başka bir güzel öykü vardır. O da şudur: İsa Mesih, bizim yerimizi alan bir kurbandan çok daha fazlasıdır. Bizim yerimize acı çekmesi, sadece bizleri cehennem ateşinin alçaltışı ve işkencesinden kurtarmak için değildi. Günahsız olan İsa, etkin kurbanı aracılığıyla günahın neden olduğu ayrılığa son vermek için aynı zamanda bizim Avukatımız ve Aracımız'dır. Tanrı'yla olan ilişkimizi yeniden sağlamak için Kendini feda etti. Bizlere suçluluktan özgürlük, günah ve ayartılmayı yenmek için kuvvet ve buna ek olarak Kendisiyle birlikte sonsuza dek uyum ve sevinç içinde yaşamamız için güç verir.

İsa Mesih sizin yerinize acı çektiğinden ötürü, Tanrı'nın günahtan kurtuluş konusunda sağladığına inanıp onu kabul ettiğinizde onun yargısından özgür kılınırsınız. Artık suçlu

değilsinizdir, çünkü ceza ödenmiştir. Tanrı'yla olan ilişkisi yenilenmiş olan yeni bir insansınız. Artık sizin ruhunuzla Tanrı'nın Ruhu arasında birliktelik ve paydaşlık vardır.

Bugün içinizde sizi rahatsız eden belirsiz bir duygu varsa, onu görmezlikten gelmeyin. Bu, peygamberin sözünü etmiş olduğu Tanrı için duyduğunuz susuzluktur. O'na Davut'un sözleriyle yakarın.

*Benden uzak olma, ey Tanrı.
Lütfet bana, Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı, Sınırsız merhametin uğruna.
Çünkü biliyorum isyanlarımı.
Sana, sadece Sana karşı günah işledim
Bütün suçlarımı yıka, ve beni günahımdan
temizle.
(Mezmur 51:1-4)*

Tanrı'nın Vahyi'ni görebilmeniz için gözlerinizi açması; Vahyi'ni anlayabilmeniz için aklınızı açması ve Vahyi'ni kabul edebilmeniz için yüreğinizi açması için dua edin.

Tanrı'nın size İsa Mesih'in kurbanının ve görkemli dirilişinin gerçeğini şahsen bildirmesini isteyin. O'nun sunduğu kusursuz kurtuluşu kabul etmeniz için size iman vermesini isteyin. İsa Mesih'in, "Bana güvenin. Yol, gerçek ve yaşam benim" diyen sözlerini yüreğinizle dinleyin ve yeniden işitin.

BUGÜN İSA MESİH TANRI'NIN CANINIZ İÇİN MERHAMETİNİN VAHYİDİR

Yanıtlarınızı Kontrol Edin

7 Kutsal Yazılar'ı anlamak

1 Hepsi doğrudur.

6 Peygamberlerden aktararak (Ya da peygamberlerden söz ederek.)

2 Kendi yanıtlarınız. Bazı öneriler şunlardır:

- a) Musa, Söz'e itaat etmenin törenlerden daha önemli olduğunu öğretmiştir,
- b) Nuh'a tufan için hazırlanması söylendi,

- c) Tanrı Davut'a tövbe ettiği için ölmeyeceğini söyledi.
- d) Musa, halka evlerinin kapılarına kuzunun kanını sürmelerini söyledi,
- e) Davut, "Tanrı'nın istediği kurban, kırık bir ruhtur; kırık ve alçakgönüllü bir yüreği hor görmezsin" dedi.
- f) İbrahim, Tanrı'ya itaat etmek için kendi oğlunu kurban etmeye razıydı.

5 İnsanları günahattan kurtarmak için acı çekip ölüşü.

3 Yol, gerçek ve yaşam benim

- 4a) peygamberlik gerçekleşti.
- b) bazıları O'nun vaftizine tanık olmuşlardı,
- c) O'nun öğretilerini işittiler,
- d) mucizelerini gördüler.

Bu yanıtları vermek için başka sözcükler kullanabilirsiniz. Bir başka doğru yanıt şöyle olabilir: Tanrı'nın huzurunu yüreklerinde hissettiler.

DERSİN TESTİ

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın arkasında Ders 8 için verilen ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KAĞIDI'nı bulun. Çok seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular

1 İsa doğduğunda peygamberlik nasıl gerçekleşti?

- a) Meleklerden oluşan bir koro Yahudiye tepelerinin üzerinde Tanrı'ya övgüler söylediğinde.
- b) Bir melek, Kurtarıcı'nın doğuşunun müjdesini bildirdiğinde.
- c) Nasıra'da doğuşundan ötürü.

2 Tanrı, kurbanın bir simgesi olarak, İbrahim'in oğlu için bir fidiye sağladı. Mesih'in de ne sağladığını görüyoruz?

- a) Bütün insanlık için bir fidiye.
- b) Kurban için olan gereksinimin devam ettiğini.
- c) zamanın seçilmişleri için bir fidiye.

3 Masum, teslimiyet içinde ve günahsız; acılara katlanan, acı çeken ve alçaltılmaya katlanan Mesih, Tanrı'nın,

- a) başarısızlık ve günahı görmezlikten gelen sevgisinin nihai dışavurumuydu.
- b) hataların cezasını ödeyen kurbanının nihai dışavurumuydu.
- c) hataları aklayan sabrının nihai dışavurumuydu.

4 Kendisinden önceki peygamberler gibi, İsa insanlara Tanrı'nın günahı bağışlayacağını, ama,

- a) sunusuna yanıtları ne olursa olsun, bütün insanlara bir kurtuluş yolu sağlayacağını öğretmişti.
- b) iyi işleri temel alınarak seçilen seçilmişleri için bir kurtuluş yolu sağlayacağını öğretmişti.
- c) yalnızca kendisini kabul edecekler için bir kurtuluş yolu sağlayacağını öğretmişti.

5 İsa, insanın günaha kendi seçimiyle düştüğünü öğretti, bu yüzden insanlar kurtulmak için,

- a) günahı reddetmek için en yüksek ölçüde azim göstermelidirler.
- b) günahlarının acısını çekmek için kendilerini cezalandırarak o seçimin sonuçlarını ortadan kaldıracırlar.
- c) Tanrı'nın merhametinin yararlarını almayı seçmelidir.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.

Bir cümle, DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.

6 Musa, Davut ve Yeşaya gibi peygamberlerin mesajlarının merkezi, İsa Mesih'in kişiliği ve hizmetiydi.

7 İsa, Şeytan'ın ayartma çalışmalarına karşı mücadelesinde, günah işlememeyi seçen kişinin alabileceği ayartılma çalışmalarına karşı zaferi gösterdi.

8 Tanrı, hayvanların kurban edilmesinin töreninde, adalet ve sevginin nasıl bir arada olabileceğini gösterdi.

9 Tanrı'nın kusursuz Kuzusu'nun kurbanı bütün insanlığı kurtarmak için yeterli olduđu halde, bađıřlanma sadece bu kurbanın kendileri için olduđunu imanla kabul edenler içindir.

İçindekiler'e dön

ÖĞRENCİ RAPORU YANIT KAĞITLARI

Öğrencinin İsmi

ICI Öğrenci Numarası

Adresiniz

.....

Şehir

Yaşınız Cinsiyetiniz

PEYGAMBERLERİ ÖRNEK ALALIM

İsteme Adresi:

ICI

PK:33 Bakırköy/İstanbul

ÖĞRENCİ RAPORU

TALİMATLARI

Her dersi çalıştıktan sonra o dersin testini bitirin. Tüm testleri doldurur doldurmaz size en yakın yerdeki İCİ adresine gönderin.

Aşağıdaki örneklerde, yanıtınızı nasıl seçeceğinizi ve bu yanıt kağıtlarında nasıl işaretleyeceğinizi size göstereceğiz. Bu talimatlara gerek duyacağınız, ÇOK SENECEKLİ ve DOĞRU MU ya da YANLIŞ MI olmak üzere iki soru türü bulunmaktadır.

ÇOK SEÇENEKLİ SORUYA ÖRNEK

Aşağıdaki sorunun bir tane EN İYİ yanıtı vardır. Seçtiğiniz yanıtın boşluğunu karalayın. EN İYİ yanıt için olan boşluğu karalamayı unutmayın.

1 Günahın sonucu olarak insan,

- a) Tanrı'nın derhal yargısının hedefi oldu.
- b) yoz, sahtekar ve sapmış bir yaratık oldu.
- c) kendi durumunun çaresiz bir kurbanı oldu.

Doğru yanıt, **b)** dir. Bu yüzden b boşluğunu şu şekilde karalamalısınız.



DOGRU MU ya da YANLIŞ MI SORUSUNA ORNEK

Aşağıdaki cümle ya doğru, ya da yanlıştır.
Eğer cümle DOĞRU'ysa A boşluğunu karalayın.

YANLIŞ'sa B boşluğunu karalayın.

6 Tanrı'nın kutsallığı varlığını, insanın yozluğu ve itaatsizliğiyle paylaşamaz.

Yukarıdaki cümle DOĞRU'dur, bu yüzden a boşluğunu şu şekilde karalamaksınız.



Şimdi kitabınızdaki Ders 1'in Testi'ndeki soruları okuyun ve yanıtlarınızı, bir sonraki Test 1'in yanıt bölümüne işaretleyin. Her ders için verilen sayfaya yanıtlarınızı aynı şekilde doldurun.

DERS 1'in TESTİ - Sayfa 8-37
(Nuh)

Her soru kutusu için doğru boşluğu karalayın.

- 1 [A] [B] [C] 4 [A] [B] [C] 7 [A] [B]
2 [A] [B] [C] 5 [A] [B] [C] 8 [A] [B]
3 [A] [B] [C] 6 [A] [B] [C] 9 [A] [B]
-

DERS 2'in TESTİ - Sayfa 38-67
(İbrahim)

Her soru kutusu için doğru boşluğu karalayın.

- 1 [A] [B] [C] 4 [A] [B] [C] 7 [A] [B]
2 [A] [B] [C] 5 [A] [B] [C] 8 [A] [B]
3 [A] [B] [C] 6 [A] [B] [C] 9 [A] [B]
-

DERS 3' ün TESTİ - Sayfa 68-93
(Yusuf)

Her soru kutusu için doğru boşluğu karalayın.

- 1 [A] [B] [C] 4 [A] [B] [C] 7 [A] [B]
2 [A] [B] [C] 5 [A] [B] [C] 8 [A] [B]
3 [A] [B] [C] 6 [A] [B] [C] 9 [A] [B]
-

DERS 4'ün TESTİ - Sayfa 94-121

(Musa)

Her soru kutusu için doğru boşluğu karalayın.

- 1 [A] [B] [C] 4 [A] [B] [C] 7 [A] [B]
2 [A] [B] [C] 5 [A] [B] [C] 8 [A] [B]
3 [A] [B] [C] 6 [A] [B] [C] 9 [A] [B]
-

DERS 5'in TESTİ - Sayfa 122-151

(Davut)

Her soru kutusu için doğru boşluğu karalayın.

- 1 [A] [B] [C] 4 [A] [B] [C] 7 [A] [B]
2 [A] [B] [C] 5 [A] [B] [C] 8 [A] [B]
3 [A] [B] [C] 6 [A] [B] [C] 9 [A] [B]
-

DERS 6'nın TESTİ - Sayfa 152-182

(Yeşaya)

Her soru kutusu için doğru boşluğu karalayın.

- 1 [A] [B] [C] 4 [A] [B] [C] 7 [A] [B]
2 [A] [B] [C] 5 [A] [B] [C] 8 [A] [B]
3 [A] [B] [C] 6 [A] [B] [C] 9 [A] [B]
-

DERS 7'nin TESTİ - Sayfa 183-209
(Vaftizci Yahya)

Her soru kutusu için doğru boşluğu karalayın.

- 1 [A] [B] [C] 4 [A] [B] [C] 7 [A] [B]
2 [A] [B] [C] 5 [A] [B] [C] 8 [A] [B]
3 [A] [B] [C] 6 [A] [B] [C] 9 [A] [B]
-

DERS 8'in TESTİ - Sayfa 210-243
(İsa Mesih)

Her soru kutusu için doğru boşluğu karalayın.

- 1 [A] [B] [C] 4 [A] [B] [C] 7 [A] [B]
2 [A] [B] [C] 5 [A] [B] [C] 8 [A] [B]
3 [A] [B] [C] 6 [A] [B] [C] 9 [A] [B]
-

Bu kursu bitirdiniz. Öğrencimiz olduğunuz için mutlu olduk ve İCI'yla başka kurslar da yapacağınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulduğunuz yerdeki İCI adresine yollayın.

Sadece İCI'nın Kullanımı İçin

Tarih (_____) Not (_____)

KURSUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi yanıtlarınızı işaretlediğinize göre, aşağıdaki soruları yanıtlayarak bu kursu daha iyi bir hale sokabilmemize yardımcı olabilirsiniz. Düşüncelerinizi en iyi şekilde yansıtan harfi daire içine alın.

1 Bu derslerin içeriği,

- a) çok ilginçti.
- b) ilginçti.
- c) biraz ilginçti.
- d) sıkıcıydı.

2 Ne kadar öğrendiniz?

- a) Çok şey.
- b) Biraz.
- c) Yeni bir şey öğrenmedim.

3 Öğrendiklerim,

- a) çok önemli şeylerdi.
- b) önemliydi.
- c) önemli değildi.

4 Dersler,

- a) çok zordu.
- b) zordu.
- c) kolaydı.

d) çok kolaydı.

5 Dersler genelde,

a) çok iyiydi.

b) iyiydi.

c) ortaydı

d) kötüydü

6 Bunun gibi bir başka kurs yapmayı ister miydiniz?

a) Kesinlikle evet.

b) Büyük bir olasılıkla evet.

c) Büyük bir olasılıkla hayır.

d) Kesinlikle hayır.

Peygamberler bütn insanlıęı kutsamak zere nasıl Tanrı tarafından çağrılmış ve yönetilmişlerdi?

Sizler de peygamberler gibi Tanrı'nın isteęini nasıl bilebilir ve onu nasıl yerine getirebilirsiniz?

Peygamberleri Örnek Alalım adlı bu kurs, Tanrı'nın peygamberlerinin sekizinin yaşam deęiştiren deneyimlerini kaydetmektedir. Bu kursu dikkatle incelemek ve peygamberlerin sözlerine itaat etmek kendinizi Tanrı'ya nasıl teslim edeceğinizi bilmenize yardım edecektir.